



Kadootje op weg naar kerst

Inleidende tekst

Cadeaus zeggen vaak meer over de geveer dan over de ontvanger.

Ook het cadeau van Kerst zegt veel over de Geveer.

Het cadeau dat de wereld ontvangt door Maria en Jozef, zegt iets over God.

Wie ooit dacht, dat God hoog en ver was, krijgt het met eigen ogen te zien:

Hij is nabij.

In Jezus leeft God niet hoog verheven op een troon,
maar onder de mensen zoals wij.

Hij zal tijdens zijn leven op aarde laten zien hoe wij mensen bedoeld zijn.

Om liefde te geven, recht te doen, te breken en te delen - ons brood en ons leven.

Dit cadeau gaat al tweeduizend jaar mee.

Het is een cadeau voor het leven.

Tekst

De engel Gabriël zei tot Maria:

‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.’ *(Lucas 1, 30-32)*

Of Maria nu zo blij was met het onverwachte cadeau dat de engel Gabriël kwam aankondigen?

Te vroeg, te vreemd, te plotseling. Als er een engel aan je verschijnt, staat je leven op zijn kop. En toch: zij hoort het nieuws dat ieder Joods meisje het liefste hoort. Zij zal degene zijn die de Messias, redder van de wereld, zal voortbrengen. Geen grotere eer dan de moeder te zijn van een kind dat de wereld recht en vrede zal brengen. En geen opdracht zo moeilijk. Ieder meisje wil Maria spelen in het jaarlijkse kerstspel.

Niemand wil Maria op Goede Vrijdag zijn.

Deze onverwachte zwangerschap is een hachelijk cadeau. In die dagen zou een meisje in deze omstandigheden, ongehuwd en zwanger, gestenigd zijn. Zij zou de eerste en de laatste niet zijn geweest, ware het niet dat Jozef haar redt door met haar te trouwen. Ze heeft er geen recht op, het valt haar toe. En het zegt alles over Jozef, die hiermee de voortgang van Gods verhaal met mensen veilig stelt.

Eer aan Maria, die ja zegt. Eer aan Jozef, die haar redt. Laat het cadeau maar komen!

(Kees Posthumus, uit Open Deur, pag. 3)

Tekst

Beste God,

Ieder jaar krijg ik, krijgt iedereen, van u een geschenk. Het kerstkind. Een ontroerend beeld: daar, in die voederbak, ligt een pasgeborene, gewikkeld in doeken.

Met enige schroom moet ik u bekennen dat het lang geduurd heeft voordat ik de waarde van uw cadeau zag.

Uw geschenk aan mij, aan deze wereld, was te goed ingepakt. Het kerstkind was gewikkeld in doeken, vertelt het geboorteverhaal. Nou, Jezus was voor mij jarenlang verpakt in veel te theoretische en dogmatische zinnen.

Het heeft me jaren gekost, God. Jaren waarin ik boos was, onverschillig deed, maar ook bleef zoeken naar wie Jezus voor mij is. Leuk was het niet en ik heb me in mijn zoektocht meer dan eens gestoten. Maar als ik achterom kijk dan zie ik heel helder, God, dat ik bezig was om uw cadeau uit te pakken. Om Jezus laag voor laag te ontdoen van wat anderen over hem zeiden en dachten. Hem vrij te maken van al die theorieën over hem en te kijken wat er over zou blijven.

En het grappige is, God, ik ben weer teruggekomen daar in die stal. Want dat prille, kwetsbare begin, daar is al zichtbaar wat Jezus voor mij betekent. In die pasgeborene is het zuivere, heldere leven voelbaar voor degenen die het kind bewonderen. In die pasgeborene bent ú voelbaar.

Dank u wel, dus, voor uw kerstcadeau!

(Vrij naar Marga Haas, in Open Deur, pag. 4)



In memoriam: Hermina van de Weg - Post

Zaterdag 2 november j.l. namen we afscheid van Hermina van de Weg - Post. Zij stierf op zondag 27 oktober 2019 op de gezegende leeftijd van 96 jaar. We mochten in dit afscheid aan de hand van Psalm 23 en enkele verzen uit Johannes 10 stilstaan bij de Goede Herder Die Zijn schaapjes kent. Deze Psalm is op het laatst nog aan haar sterfbed gelezen.

Als ik aan Mientje denk dan gaan mijn gedachten terug naar het begin..

Dat ik haar leerde kennen als een milde levenslustige oudere vrouw met grote toewijding voor alles wat God haar op haar levenspad bracht.

Betrokken op haar man Beerd.

Haar grote naaste familie van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen..

Wat was ze er blij mee en trots op.

Tot op het laatst toen er weer een familie ontmoeting was, Mientje was er zo vol van dat ze er haast geen woorden voor kon vinden..

Mientje was betrokken op haar winkel, boomgaard en tuin, haar stokrozen, wat een paradijsje alles bij elkaar.. waar ze samen met haar man Beerd een heel groot deel van haar leven heeft geleefd.

Betrokken was ze op al die mensen die enkele keren per jaar de familie Van de Weg aandeden op appeltjes, peren of pruimen te kopen..

Sommigen kwamen er reeds tientallen jaren..

En hoeveel sokken, boeken en postzegels en kaarten etc. hebben het zendingswerk van de GZB niet gesponsord?

Vele jaren was Mientje lid van de zendingscie hier in Vorchten, met Harm en Afke en Jan..

Was ook heel erg betrokken op het werk van Ard en Karin in Afrika, Zuid Sudan..

En dan op een zondagmorgen .. zomaar ineens .. die onverwachtse draai, die val.. met desastreuze gevolgen..

Betrokken was ze ook op onze Hervormde Gemeente..

In het bijzonder we de rustdag hield ze trouw in ere en met bijzondere middagen met Kerst en Pasen was ze zeker van de partij.

Nadat Beerd overleden was kwam ze trouw met Willy Broekhuis naar de kerk, en toen dat niet meer ging met haar oudste zoon Wim.

Mientje was graag bij de kudde van de Goede Herder..

Was ook mild in haar geloofsopvatting, maar hield trouw vast aan de kern dat de Goede Herder voor Zijn schaapje zorgt zolang het leeft ..

Dag en nacht .. in het veld en in de kooi..

En daarna.. in de hemelse Schaapskooi

Met Psalm 23 gemakkelijk voor de geest te halen!

In het aardse leven al leidt de Hemelse Herder Zijn aardse schaapjes op het spoor naar het hémelse leven.

In de aardse tijd, voor Mientje 96 jaar lang, leidt Hij Zijn schaapjes naar de eeuwigheid!

In gemeenschap met Hem, die geen begin en einde heeft.

Eeuwigheid puur sang!

Langs de snelweg niet ver hier vandaan staat op een groot bord die kerntekst uit de Bijbel “Wie in de Zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven!”

En zo is het ook!

Wie in de Zoon van God gelooft, de Goede Herder, wie in alles in dit aardse leven in het bijzonder wel in het sterven.. in Hem gelooft en op Hem alleen vertrouwt..

HEEFT EEUWIG LEVEN!!

En zondag 27 oktober kruisten aardse tijd en hemelse eeuwigheid elkaar in Mientje's leven, met, mogen we dat met een zekere eerbiedigheid schrijven, met de hemelse schaapskooi als eindbestemming.

Het hemels Vaderhuis met zijn vele woningen..

De HEERE God is zó barmhartig en genadig - meer dan mensen dat menigmaal zijn - Hij is gróót van goedheid, en door het geloof in de Goede Herder, Jezus Christus, doet Hij onze verkeerde dingen en gedachten weg, zover het Oosten is van het Westen en de hemel is boven de aarde.

Zóver wil Hij die verkeerde dingen, die scheiding maken tussen God en ons wégdoen!

Een bemoedigende Boodschap, het Evangelie van Jezus Christus, die al onze zonden en tekorten aan het kruis van Golgotha bracht!

En daar ook heeft gelaten.

God wil elk een mensenleven, naderbij komen!

Zo kwam Hij nader bij Mientje..

Jullie moeder, jullie oma wist dat ook heus..

Want soms vraag je wel eens, als het naar het aardse einde ging .. heeft ze nog wat gezegd?

Ja “de Heere zorgt voor mij.. de HEERE zal mijn ziel in de slaap verkwikken.. Hij verkwikt mijn ziel..”

“o, wat fijn toch!”

Persoonlijke woorden die heen wijzen naar de hemelse Pastor.. haar hemelse Herder... die voor Zijn schaapje zorgde..

Waar Hennie aan haar sterfbed nog van mocht lezen..

Psalm 23!!

En, ja, ook van zingen was haar hart vol..

Elke avond.. en ja zeker.. mét You Tube!

En met dat ik dit zeg denk ik ook, wat heeft jullie moeder, oma en overgrootmoeder veelontwikkelingen in de samenleving meegemaakt..

Was, op het laatst het ene nog niet uitgevonden, stond het andere alweer voor de deur..

Dus om te zingen was in deze moderne tijd Youtube een welkom middel

En zingen deed ze heel graag..

4 Want nu de Heer is opgestaan,

nu vangt het nieuwe leven aan,

een leven, door zijn dood bereid,

een leven in zijn heerlijkheid.

Een lied dat wel dubbele betekenis krijgt in haar laatste dagen..

Voor Mientje was het geloof niet ingewikkeld.

Meer als dat van een kind.. van “wandel nu maar stillekens achter Hem aan..”

Dan komt het goed..

Dat kon je mérken in haar leven..

Wat een troost in een tijd van rouw en afscheid!

Onze verantwoording is ook in de Goede Herder te geloven en ons leven aan Hem te geven.

Dan zal je niets ontbreken..., want dan is de HEERE je Herder. Ook al ga je dan door een donker dal, ook al heb je verdriet en zorg, ‘je hoeft niet bang te zijn, want God de HEERE is bij je. Zijn Stok en Zijn Staf, Zijn Woord en Zijn Geest die vertroosten in tijden van verdriet en gemis.’ En ook al is jullie moeder en oma nu niet meer bij je en kun je niet meer naar haar toe gaan in Rehoboth, in jullie gedachten en jullie harten draag je haar in haar prachtige karakter en uitstraling toch altijd bij je. In gedachten blijven al die goede en mooie herinneringen je leven lang met je mee gaan! Tot troost! En wat groter is, Góds Armen zijn er om u en jullie allen heel persoonlijk te helpen en te dragen en te troosten. Zoals de Goede Herder Zijn schaapje draagt door de moeilijkste momenten heen. Ds. G.J. v.d. Top

Kerstfeest 2019

Voor de kinderen is dit toch wel een hoogtepunt.

En zonder jullie is het geen echt feest.

Daarom van harte uitgenodigd op Dinsdag 24 dec.

We beginnen om 7 uur.

Vanaf half 7 staat de deur van de kerk open.

Iedereen is van harte welkom.

Papa's mama's opa's oma's ooms en tantes.

En natuurlijk ook vriendjes en vriendinnetjes.

Na afloop is er koffie in de Verbinding

en voor de kinderen is er chocolademelk.

En wie weet staat er ook weer een tasje klaar

met iets erin.

Tot zien en de groetjes van het team van de KND



Vanuit de Kerkenraad:

Nieuw ingekomen leden

Adri en Wilma Veldwijk (Veesser Enkweg 52) zijn lid geworden van onze gemeente en zullen zich voorstellen in de dienst op 5 januari.



Autowasactie

Wie wil dat nu niet? De laatste weken van het jaar in een brandschone auto rondrijden? Dat kan als u zaterdagmiddag 14 december tussen 14.00 en 16.00 bij de Verbinding komt. De jongeren van de Follow Me groep wassen dan voor 5 euro uw auto, terwijl u zelf kunt genieten van een kopje koffie met iets erbij.

Wilt u weten waarvoor het verdiende geld wordt gebruikt, kom dan op Kerstavond naar de Kerstviering in de kerk...

Hartelijke groet,
De Follow Me groep



Vacaturebank activiteiten

Op de gemeenteavond is er al over gesproken dat we graag iedereen de mogelijkheid willen geven om zijn of haar gaven en talenten in te zetten in de gemeente.

Nu is er een conceptlijst gemaakt met eventuele activiteiten die georganiseerd kunnen worden. Wil je een bepaalde activiteit (helpen) organiseren laat het weten aan één van de kerkenraadsleden. De lijst zal telkens aangepast worden zodat er bekend wordt als een activiteit georganiseerd gaat worden, wanneer en door wie. Ook is het belangrijk dat bij het gebruik van de Verbinding deze tijdig gereserveerd dient te worden. Bij John van den Assem of Johan Vorderman

Aktiviteitenlijst		
Periode	AKTIVITEIT/Onderwerp	Leiding:
winter	Catechese 12- 15 jaar	Marina de Velde
winter	Catechese 16+	Emiel Weeda en Geertje Plug
14 december	Auto`s wassen	Jongeren Follow Me
17 december	Ouderenmiddag voor de Kerst	Vrijwilligers voor Ouderen
24 december	Kinderkerstfeest	Leiding kindernevendienst
Midden januari	Aanloop naar ActieKerkblans "De grote startmaaltijd"	
	Groot-Huisbezoek "Een Goed verhaal"	
	20-Plusgroep (Activiteit "Hilsong Church ")	20-plusser
	Sportactiviteit (Schaatsen /Zwemmen / bowlen ...etc...	
1 ^e maandag van de maand	Mannengroep (Kan een activiteit organiseren?)	Deelnemende mannen samen
1x per twee weken	Vrouwengroep Zus & Zo (Kan een activiteit organiseren?)	Deelnemende vrouwen samen
	Filmavond	
	Alpha-Cursus	
	Creatieve activiteit	
	Marriage-Course	
5-10 april	Stille week	
Begin april	Pasen (Paasmiddag)	Vrijwilligers ouderen
Half/eind april	Emmauswandeling	
13 april	Activiteit om naar toe te gaan 'Simply Jesus'	
21 mei	Hemelvaartsdag (na kerkdienst)	
31 mei	Pinksteren	
6 juni	EO- jongerendag	
Eind juli	Vrij zijn zomerweek	
	Spelmiddag	
	Zangavond	
	"Bijbel in het midden"	
Sept./okt.	Startweekend	
	Jeugdkamp	
	Eaten en Proaten	
December	Kerst Singinn	
	Verhuur van kerkgebouw	

Hebt u/ jij nog een suggestie, laat het ons weten!!!

Berichten (aangepast) die ook in de Veluwe kerkbode geplaatst zijn.

19 nov.

24 november 9.30 uur ds. D. Vonck uit Houten (directeur stichting Agapé)

Bij de dienst

Ds. Vonck is verbonden aan stichting Agapé.

De missie en visie: Agapè is een beweging in de Kerk die Gods liefde zichtbaar maakt in en vanuit Nederland. Agapè mobiliseert christenen om actief invulling te geven aan de Grote Opdracht van Mattheüs 28: "Ga en maak discipelen". Daarbij daagt Agapè mensen in Nederland uit om te Geloven, te Groeien en te Gaan. Geloven: Vanuit Gods beweging met mensen zoeken wij mensen op waar ze zijn, en sluiten we aan bij hun leefwereld. We delen ons leven en wijzen in Woord en daad op Jezus. Wie door Gods Geest wordt geraakt komt tot geloof waarbij het vertrouwen op Gods genade wordt gesteld en het leven van binnenuit wordt vernieuwd. Ieder die zich christen noemt rusten we toe om op zijn/ haar plek een levend getuigenis te zijn van zijn of haar geloof, om zout en licht te zijn in deze wereld. Groeien: We investeren in de levens van mensen die Jezus hebben leren kennen om te groeien in kennis en karakter van Jezus. Zo geven we invulling aan de opdracht van Jezus om niet alleen te 'gaan' maar hen ook te leren onderhouden alles wat Hij geleerd had. Daarom helpen we christenen om hun leven zo vorm te geven dat ze groeien in karakter, competenties en beweging, om vanaf hun plek het evangelie weer door te geven. We stimuleren mensen te geloven vanuit een plaatselijke kerkelijke gemeenschap en waar mogelijk rusten we deze gemeenschappen toe om te groeien in getuigenis en gastvrijheid. Gaan: We sporen (groepen) christenen aan om anderen te helpen ontdekken wat het is om te leven met Jezus. We dagen hen uit om hun leven te delen in hun eigen omgeving, of op specifieke plekken waar God hen naartoe stuurt. Zo krijgen steeds meer mensen de kans om te geloven, te groeien en te gaan.

26 nov.

1 december 9.30 uur ds. R. Houtman uit Epe

Bij de dienst

Afgelopen zondag sprak ds. Vonck over een gedeelte uit Handelingen 8 waar de Ethiopische man uitleg krijgt van Filippus en door hem wordt gedoopt. Filippus was diaken in Jeruzalem waar de gemeente dagelijks bij elkaar kwam. Op een gegeven moment spreekt de Geest tot Filippus dat hij naar een eenzame weg moet gaan. Hij laat zich leiden door de stem van God. God spreekt tot gewone mensen. Agapé (liefde) de organisatie waar ds. Vonck directeur is wil graag mensen in aanwezigheid van God brengen.

De Ethiopische man reist 800 km naar Jeruzalem om God te aanbidden. Hij koopt daar een (dure) boekrol en begint erin te lezen. Hij leest onder andere Jesaja 53 waar het gaat over een lam dat geslacht wordt. De Ethiopiër snapt er niets van en Filippus legt hem uit dat het over Jezus gaat die is gekruisigd. De Ethiopiër geloofde het evangelie en werd gedoopt.

Ook wij mogen de liefde van Jezus leren kennen en bidden of God ons wil leiden. Ons gebed mag zijn: ' Vader in de hemel wil ons leiden, amen'.

Aan het begin van de dienst werden de broeders en zusters die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden herdacht.

Op 29-juli 2019 is overleden :

Jannie Willy van Assen-Schrijver op de leeftijd van 85 jaar.

Op 18-oktober 2019 is overleden :

Willem van Werven op de leeftijd van 59 jaar

Op 27-oktober is overleden:

Hermína van de Weg-Post (Mientje) op de leeftijd van 96 jaar

Voor de dienst speelde de pianist het lied 'Op die dag' (opwekking 818) welke de kleinkinderen ook op de begrafenis van mw. van de Weg zongen.

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus

Eenmaal heelt U iedere wond

Heel de oude wereld verdwijnt

De pijn voorbij

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus

Eenmaal zal het duidelijk zijn

Alle zorg en wanhoop verdwijnt

De angst voorbij

Op die dag, in de hemel

Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn

Dan zijn wij bij Jezus

En klinkt het overwinningslied

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus

Kan genade heerlijker zijn

En U maakt ons anders en nieuw

Op die dag

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus

Eenmaal is het vechten voorbij

Dan zien we uw macht en uw pracht

Op die dag

Op die dag, in de hemel

Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn

Dan zijn wij bij Jezus

En klinkt het overwinningslied

Op die dag, in de hemel

Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn

Dan zijn wij bij Jezus

En klinkt het overwinningslied

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus

Kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw

Ja, U maakt ons anders en nieuw

U maakt ons anders en nieuw

Op die dag

Op die dag, in de hemel

Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn

Dan zijn wij bij Jezus

En klinkt het overwinningslied

3 dec.

8 december 9.30 uur dhr. J. Bredenhoff uit Wapenveld

Bij de dienst

Zondag is het tweede advent en zal dhr. J. Bredenhoff uit buurdorp Wapenveld voorgaan. Het is de éérste keer dat hij de kansel in Vorchten betreed.

Advent verwachtingsvol uitzien naar kerst en uitzien naar de tweede komst van Jezus. Maar is het niet elke dag advent? Jezus komt immers iedere dag tot ons, in Zijn Woord en door Zijn Geest. Zo waardevol die relatie. Bovendien verwachten we ook Zijn terugkomst. We leven tussen Zijn eerste en tweede komst. Dat geeft geweldig veel perspectief. Het leven heeft zin, omdat Jezus terugkomt en alle beloften zal vervullen. Dàt betekent voor mij advent: leven in de verwachting van het dagelijks komen van Jezus in Zijn Woord en door Zijn Geest, èn leven in de verwachting van Zijn wederkomst." Laten we dus het hele jaar verwachtingsvol zijn voor wat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (drie-eenheid) in ons leven en gemeente wil doen.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

Johan Vorderman

Diaconie collecte

08-12-2019	Kinderen in de knel	
15-12-2019		Gave

Kinderoppas

8 Henriët- Marina Bredenhoff
15 Hetty- Karel
22 Nicolette- Elise
25 Karlijn- Anne Rietberg

Schoonmaakrooster

De kerk week 52 24 t/m 29 dec. Hettie, Petra en Gerdien
De Verbinding week 50 9 t/m 14 dec. Dinie, Marry en Diane



Koffie drinken na de dienst

Op elke 1^e zondag van de maand willen we samen koffie/thee drinken in de Verbinding.
De volgende personen staan op het rooster om koffie te schenken.

5 januari fam. J. Nijmeyer Wapenveld en fam. B. Eikelboom Marledijk 1a

2 februari fam. H. de Velde Marledijk 23 en fam. P. van de Berg IJsseldijk 99

1 maart fam. G.J. Bekamp Hondehoekseweg 1 en Mw. D. Wonink mr. Van Voorstweg 2

Agenda

- 9 dec. 19.00 uur Catechese 12-15 jaar
- 9 dec. 20.00 uur gebedskring bij Harry de Velde
- 10 dec. 19.30 uur Catechese 16+
- 12 dec. 9.30 uur vrouwengroep Zus en Zo
- 12 dec. 20.00 uur kerkenraadsvergadering
- 14 dec. 14.00-16.00 Autowassen door jeugd Follow Me
- 16 dec. 19.00 uur Catechese 12-15 jaar
- 17 dec. 14.30 uur Kerstviering van de gemeente
- 17 dec. 19.30 uur Catechese 16+
- 24 dec. 19.00 uur Kinderkerstfeest
- 6 jan. 20.00 uur Mannenavond (voorbereiding door Johan Vorderman)

Diensten

08-12-2019	09:30	dhr. J. Bredenhoff	Wapenveld	Germa Smit	
15-12-2019	09:30	Mevr. M. Hadnagij	Kampen	Jeroen Töpfer	
22-12-2019	09:30	ds. M. Schuurman	Oldebroek	Germa Smit	
25-12-2019	09:30	ds. W.H.B. ten Voorde	Nunspeet		Medewerking VIVO
29-12-2019	09:30	ds. E.H. Egberts	Nijkerk	Theo vd Berg	Avondmaal
05-01-2020	09.30	Ds. A. Groeneveld	Lunteren		

Uitzendingen Radio 794 – 2018

08-12-19	Protestantse gem. Wapenveld	ds. I Boersma	09:30u
15-12-19	Sionskerk Epe	ds. T.E. van Spanje	09.30u
22-12-19	Hervormde gemeente Heerde	ds. G.J. Röben	09.30u
25-12-19	Chr. Geref. Kerk Heerde	ds. H.M. Mulder	09.30u
29-12-19	Immanuël gemeente	ds. J. Zomer	10:00u
05-01-19	Gereformeerde kerk Heerde	ds. H. Diermanse	10:00u

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 3 januari inleveren bij Johan Vorderman E-mail: j66vor@gmail.com

Voorganger: Vacant

Kerkrentmeesters:

Jan Wonink	Kerkweg 3	8193KJ	Vorchten	0578 631206
Henri Bredenhoff	Wolbertsdijk 3i	8191NW	Wapenveld	038 4477930
Wim van de Weg	Gagelkampweg 10	8181SR	Heerde	0578-691032

Diakenen:

Jeroen Topfer	Kerkweg 18a	8198KJ	Vorchten	0578 631575
Hein Vels	Wolbertsdijk 9	8191NW	Wapenveld	038 4470061
Bert Draaijer	Wolbertdijk 2a	8191NW	Wapenveld	0624145890

Ouderlingen

Herman Colijn	Kerkweg 32	8193KL	Vorchten	0578 696886
Johan Vorderman	Losweg 5	8193KC	Vochten	0578 631650
Marina de Velde	Marledijk 23	8198 KP	Marle	0578 631216

Koster:

Ton v/d Vosse	Papenlandseweg 7	8193KH	Vorchten	0578 631316
---------------	------------------	--------	----------	-------------

Organist:

Albert Dijkslag	Losweg 8	8193KC	Vorchten	0578 631205
-----------------	----------	--------	----------	-------------

Bankrekening kerkrentmeesters NL04RABO0326501401

Girorekening „ NL82INGB0001687120

Bankrekening diaconie NL93RABO0326583025

Bankrekening jeugdraad NL39RABO0326527834

Stichting Woord en Daad (Heerde/Wapenveld) houdt weer de jaarlijkse Kerstkaartenactie, waarbij uw kerstkaarten in Heerde, Veessen, Vorchten en Wapenveld worden bezorgd, voor 60 cent per kaart. De opbrengst van deze actie is bestemd voor de kerstcampagne ‘wereldwijd goed onderwijs’.

Hoe kunt u meedoen? U doet de kerstkaarten die u wilt laten bezorgen in een pedaalemmerzak. U doet het bezorggeld, 60 cent per kaart, in een envelop en plakt die dicht. De pedaalemmerzak met daarin de kaarten en de envelop knoopt u goed dicht. U kunt deze vanaf 6 december inleveren bij: Limburgia Heerde, Dorpsstraat 36 in Heerde, Plus Supermarkt, Brandstraat 1 in Heerde of Boekwinkel Shalom, Klapperdijk 36b in Wapenveld.

Voor de eerste bezorging kunt u de kaarten inleveren t/m donderdagmorgen **12 december** (uiterlijk 12.00 uur). Voor de tweede (laatste!) bezorging kunt u de kaarten inleveren t/m donderdagmorgen **19 december** (uiterlijk 12.00 uur).

