



MEDITATIE

Een alles overtreffend cadeau..

Hoe kunnen we als kind, maar ook als we volwassen zijn geworden, uitzien naar een cadeau, een geschenk. Dat maakt je blij.

Eigenlijk hebben we dat gevoel al ons leven lang.

Een cadeau krijgen is altijd leuk.

Verrassend! Het maakt je hart blij..

Eigenlijk ligt hier ook een link met de betekenis van het Kerstfeest.

Elk jaar weer te gedenken hoe God heel de mensheid, maar ook ieder mens heel persoonlijk een cadeau heeft willen geven dat alle andere cadeau's in waarde ver overtreft.

En dat Cadeau is het Kind waar het met Kerst om draait: Jezus Christus in de Kribbe van Bethelehem.

Johannes heeft dat in Zijn pastorale brief wel heel mooi uitgedrukt met de woorden 'dat God Zijn Eniggeboren Zoon in de wereld GEZONDEN heeft.. als verzoening van onze zonden.' (1Joh.4:9)

Zo lief heeft God de mensen.

Daarom, om ze te redden van de eeuwige ondergang, het eeuwige 'van Hem gescheiden moeten zijn', daar had Hij dit geschenk van Zijn Enige Zoon voor over.

En daarin zien we nog een vergelijking met aardse cadeau's.

Doorgaans worden die ook met liefde gegeven.

Een cadeau is verbonden met een relatie..

Heeft iets van wederkerigheid.

Immers als wij nooit iets terugkrijgen, houdt het bij de mensen toch een keertje op.

Echter bij God ligt dat anders.

Wie na lange tijd toch nog bij Hem terug komt, ontvangt vanuit Gods Hand met evenveel liefde van Zijn kant vergeving en toegang tot Zijn verzoeningswerk in Jezus Christus Zijn Zoon.

Met recht een genadegeschenk. Een genadecadeau.

Dan mag je er uit pure genade toch volkomen deel aan hebben, zonder dat jij er nog iets aan hoeft bij te dragen. Alles is immers door de Here Jezus gedaan.

Alles is door Hem volbracht.

En het wonder is dan wel dat die goede werken uit dat nieuwe leven, dat God ons in Christus Jezus schenkt, voort komen (Efeze 2 vers 10).

Daarin blijkt dan onze liefde tot God en tot onze naaste.

Kerstfeest is feest van bekering tot het Kind in de Kribbe.

Vanuit die kribbe roept het Kindje Jezus ons op tot bezinning op je levensweg.



Hoeveel keren bent u, ben je al door Hem geroepen.

Hebt u Zijn roep al gevolgd.

Is Christusfeest echt een feest van behoud voor je ziel voor jou geworden?

Het is weer advent geworden.

Advent 2017.

Weer maken we het mee..

Weer mogen we stilstaan bij het geweldige cadeau dat Hij ons hééft gegeven als eeuwige verzoening met God de Vader en Schepper, in de weg van het geloof!

Daarom hét cadeau dat alle andere cadeau's in het leven verre in waarde overstijgt!

Gezegende Advent- en Kersttijd toegewenst!

Onze zieken..

Onze zieken en verpleegden ontvangen graag een kaart.

We denken aan u die ziek bent, een onderzoek moet ondergaan of verpleegd moet worden, thuis, in een ziekenhuis of zorgcentrum of op andere wijze.

>bid en leef mee met het buitenlandse gezin aan dat met onze gemeente meeleeft!

>mw. Mientje van de Weg-Post, Rehoboth (De Vree 1, 8191 JE), Wapenveld

>mw. Willy Broekhuis, Viattence De Nieuwe Antoniehof in Epe. Adres: St.Antonieweg 4-6, 8161CG in Epe.

Wij denken aan u allen, maar in het bijzonder ook aan u en jou die hier niet met name genoemd wordt of liever niet genoemd wilt worden en die een moeilijke periode meemaakt en wensen u Gods nabijheid en kracht toe en dragen u allen op in onze gebeden, wetend dat we in Gods Hand altijd veilig zijn, wat onze levenssituatie ook is.

Moge deze tekst u en jou tot bemoediging en kracht zijn vanwege Gods geweldige belofte:

‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’ (1 Johannes 1 vers 9)

Gedicht, Geloven ...

Geloven is uit handen geven

Mijn angsten, zorgen, al mijn leed.

Geheel dit moeitevolle leven

Aan Hem, Die alles ziet en weet.

Geloven is het met Hem wagen.

Ook als het door het donker moet.

Op Hem vertrouwen en niet vragen,

Komt het in 't leven ook wel goed?

Geloven is in pijn en lijden

Bij Hem steeds halen moed en kracht.

Want Hij alleen kan ons bevrijden

Van al wat drukt bij dag en nacht.

Geloven is mijzelf verzaken.

Hem vragen hoe ik leven moet.

Het oog op Hem, dan zal hij maken

Dat ik mij steeds verwonderen moet.

NN.

Overleden Joanna Hekkert – Riphagen

Op ruim 100-jarige leeftijd is zaterdag 11 november van ons heengegaan Joanna Hekkert – Riphagen. Geboren in Oene op 6 februari 1917 heeft ze samen met haar man Jan Hendrik Hekkert het grootste deel van haar leven in Vorchten gewoond en gewerkt op de boerderij aldaar de Zwaluwenburg genoemd naar het Huis Havezate Zwanenburg dat stond voor deze boerderij op een soort eiland met gracht eromheen. Dat was van soortgelijke bouw als kasteel Vosbergen in Heerde. Het Huis Havezate werd in 1829 gesloopt. Joanna woonde dus samen met haar man en kinderen op een historisch veelzeggende plaats in Vorchten. Lang heen bewijzen oude gebruiksvoorwerpen uit de oude gracht de rijke voorgeschiedenis van dit Huis of Kasteeltje. Jo is van de generatie waarvan nog maar weinigen in leven zijn, die nog twee wereldoorlogen hebben meegemaakt. Bovendien een maatschappelijk en technische ontwikkeling in de samenleving waar ze betrokken deel van uitmaakte die vooral de laatste tientallen jaren van haar leven een enorme vlucht heeft genomen. De computer heeft ze niet zo heel bewust meer meebeleefd. Dat namen haar kinderen voor hun rekening. Toch had ze in haar leven alles altijd punctueel op orde. Op zaterdag lag alles er prachtig netjes bij zodat er 's zondags echt sprake kon zijn van een rustdag na een week hard werken. De laatste jaren van haar leven woonde ze op Brinkhoven eerst aanleun en later op een kamer met meer begeleiding. Ook de ouderenmiddagen heeft Jo nog lang met veel genoegen mogen meemaken. De afscheidsdienst, waar de Goede Herder Die voor Zijn schaapje(s) zorgt centraal stond, is vrijdag 17 november geweest. Fijn dat er zoveel belangstelling en betrokkenheid gevoeld werd om Jo te begeleiden naar haar laatste rustplaats. Naast de Hervormde Kerk te Vochten, waar zij vroeger zo trouw ter kerke ging. We wensen u als familie veel kracht en sterkte toe om het heengaan van een lieve moeder, groot - en overgrootmoeder te kunnen dragen en een waardige plek te geven in uw en jullie leven.

Lijdende Kerk: Oezbekistan

Jamshud* is 16 jaar oud en komt uit een dorpje in Oezbekistan (staat op de 15e plaats van de Ranglijst Christenvervolging). Hij is net een jaar christen. Als hij een paar klasgenoten over zijn geloof vertelt, vangt een van zijn professoren daar iets van op. Dit wordt doorgegeven aan de geheime dienst.

Kort daarna krijgt Jamshud een uitnodiging om op het politiebureau te komen. Hij moet schriftelijk antwoord geven op vragen als 'bij wat voor religieuze groep hoor je?', 'aan welke religieuze activiteiten doe je mee?' en 'welke religieuze boeken bezit je en gebruik je?' Na een week moet hij opnieuw op het bureau komen. Jamshud is heel erg bang, vooral als een van de politieofficieren tegen hem begint te schreeuwen en dreigt hem in de gevangenis te gooien. Onder druk besluit Jamshud zijn geloof in Jezus af te zweren.

Kortgeleden heeft een Oezbeekse christen hem ontmoet. Jamshud schaamt zich diep en voelt zich heel erg slecht. Hij is angstig en heeft het gevoel dat hij verraad heeft gepleegd. Wil je bidden voor Jamshud? Bid dat hij tot rust komt en Jezus weer durft te volgen. * Jamshud heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt zijn echte naam niet vermeld. De jongen op de foto is Jamshud niet. www.opendoors.nl

Luther De troost van Gods Woord

De troost van Gods Woord moeten we op alle aanvechtingen toepassen, zodat we leren om de gevaren die ons bedreigen, te verachten en de hoop te behouden. Zelfs dan als het er hopeloos met ons voorstaat. Ook als de dood op ons aanvalt, moeten wij ons verkwikken en

tegen onszelf zeggen: “Kijk, daar is je ‘Rode Zee’, je ‘zondvloed’, je ‘doop’ en je ‘dood’, nu is je leven nog maar een handbreed verwijderd van de dood.”

Vrees echter niet: het gevaar is maar een handvol water vergeleken met een zondvloed van genade. Daarom zal de dood u niet doden, maar uw dienstknecht en medewerker zijn tot het leven.

Hoe zou de dood een christen schade kunnen doen, aangezien men toch op geen andere manier aan de dood kan ontkomen dan door de dood? Want het afsterven van het lichaam is het laatste vóór de verlossing van de geest en de opstanding van het vlees. Zoals ook het voorbeeld van Noach laat zien dat hij in de zondvloed door niets anders werd gedragen dan juist dóór de zondvloed, die alle andere mensen heeft omgebracht.

Zo was het ook met de tocht van het volk Israël door de Rode Zee, want de zee die van nature niet anders kan dan mensen overspoelen en verdrinken, moest stilstaan en het volk zo beschermen dat de golven hen niet zouden overstromen.

Wat daarom van nature niet anders dan toorn is, wordt voor de gelovigen genade en wat niet anders dan dood is, wordt leven. Bijgevolg: alle dingen, die in deze wereld te beklagen en te bewenen zijn, moeten voor u, als u tenminste in de Ark bent – dat is: als u gelooft én de beloften van God, in Christus geschonken, aangrijpt – meewerken tot uw zaligheid en vreugde (vgl. Romeinen 8:28).

Dat geldt ook van de dood, die u van hier wegneemt om u tot het leven te brengen – en van het graf, dat u verslindt en voor u de weg ten hemel moet worden.

Vorlesungen über 1. Mose von 1535-45, vgl. WA 42, 370, 14-36

Weergave W(2), 1, 615 vv (verkort) www.maartenluther.com (Uitgezocht door Hugo C. van Woerden)

Tenslotte

Het bovenstaande staat vanzelfsprekend in het teken van 'zo de Here wil en wij leven.'

Vanuit de pastorie gezegende adventstijd en Kerstdagen toegewenst en mede namens mijn vrouw Ellen en onze kinderen, Jonathan en Josephine, een hartelijke groet van ons allen! ds. Gert J. van den Top

Kerst met Reni & Elisa – Immanuel in Vorchten op 17 december

Het nieuwe album wordt dit keer een kerstalbum getiteld “Immanuel”. God met ons.

Het vormt het perspectief waar we ons kerstrepertoire op hebben afgestemd. God die altijd al gewild heeft om in relatie te zijn met mensen en dat door zijn zoon Jezus heeft verwezenlijkt.

Het album kent 10 liederen waarvan 1 lied wellicht bekend is, namelijk het lied “Geef mij adem”. De andere liederen zijn eigen werk, waarvan ook één lied die Elisa samen heeft geschreven met Reyer van Drongelen.

Het nieuwe werk wordt tevens gepresenteerd via een drietal concerten . Deze concerten worden gehouden in mooie, sfeervolle, kleine kerkjes. Het beloven mooie, hartverwarmende avonden te gaan worden, waaraan de ambiance van de mooiste kerkjes van Nederland geweldig zullen bijdragen. De avond zal in kerstsfeer worden afgesloten door, onder het genot van koffie of warme chocolademelk met heerlijke kerstlekkernijen, samen met ons na te genieten.

Wij melden dit nu al vast in het kerkblad van november zodat er kaarten kunnen worden besteld.

Hebt u geen internet bestel dan de kaarten bij Marina de Velde 0578 631216

Prijs tickets: € 14.—pp (incl. reservering en koffie/chocola)

De tickets zijn te reserveren via www.truetickets.nl



Truus van Lohuizen bedankt

Truus bedankt voor al die jaren dat je de verjaardagskaartjes schreef en zorgde dat ze op tijd bij de mensen kwamen. Je vertelde dat toen Teun zijn moeder overleed in 1966 je de kaartjes bent gaan schrijven , dat is al 51 jaar. Je mocht van de kerk de bos bloemen ontvangen en ik zal binnen kort een officieel bedank bezoek brengen.

Ina van den Berg

Open M.F.C.

Op 3-10-17-24-31 december is de M.F.C. de Verbinding op zondagmiddag open van 13.30 uur tot 16.00 uur je kunt dan zo binnen lopen om een praatje onder het genot van koffie of thee of ander drinken, een spelletje rummiecub, sjoelen en of biljarten , gezellig oude herinneringen ophalen van harte welkom en voor ideén staan we ook open Zwier Hottinga Willemien v.d.Weg Ina v.d. Berg , Maaïke v.d.Veen en John v.d. Assem



Open dagen van de kerk

Fijn dat er weer veel mensen de kerk van Vorchten mochten bezoeken, even voor rust of bezinning of geschiedenis. De mensen zijn altijd erg onder de indruk en vinden de kerk bijzonder .

Vaak brengen bezoekers verhalen mee, mooi om te horen.

Samen met Albert Dijkslag mochten wij dit doen, graag zouden wij er nog een paar mensen er bij willen ,die het leuk vinden om met de bezoekers (gasten van onze gemeente) de kerk te laten zien.

Even nog iets leuks om te vertellen ;

Er was een man die fietste over de nieuwe dijk achter de kerk langs en zag het kerkje staan, thuis gekomen ging deze man op internet zoeken welke kerk dit nu wel is en welk orgel er in gebouwd is en wie deze gemaakt had ?

Deze meneer kwam toen de kerk open was kijken en bracht blad muziek mee speciaal voor dit orgel en vroeg of die even mocht spelen op het orgel.

Zeer tevreden zei deze meneer een degelijk gebouwd orgel door Proper uit Kampen gebouwd .

Ook mochten wij wat giften ontvangen bij elkaar 105,02 euro

Hartelijk dank voor deze giften

Ina van den Berg

Mededeling Kerkrentmeesters

Een gemeentelid van onze gemeente brengt elke maand trouw een aantal kerkkrantjes rond in de gemeente, daarbij heeft hij bij een gemeentelid € 50,- mogen ontvangen.

Hartelijk dank daarvoor.

Henri en Jan

Diaconiecollecten

10-12-2017	Binnenlands diaconaat (Nederland)
17-12-2017	Gave, stichting voor kerkelijk werk

Kinderoppas

- 3 dec Tonnie W en Naomi
- 10 dec Driesje en Elise
- 17 dec Gerrieke en Germa
- 24 dec Nicolet en Flora
- 25 dec Gerdien en Frank (kerst)
- 31 dec Henriët en Anne

Koffie drinken na de dienst

Op elke 1^e zondag van de maand willen we samen koffie/thee drinken in de Verbinding
De volgende personen staan op het rooster om koffie te schenken.

7 jan. Nieske Kas en Ina vd Berg

4 feb. Fam. H. Schouten en fam. J. Wonink

Diensten Vorchten

03-12-2017	09:30	ds. C. van Dam	Ermelo	1 ^e advent
10-12-2017	09:30	ds. W.G. Sonneberg	Veessen	2 ^e „
17-12-2017	09:30	ds. H.J. van Maanen	IJsselmuiden	3 ^e „
	20.00	Kerstconcert Reni en Elisa		
24-12-2017	09:30	ds. G.J. van Asselt	Nijverdal	4 ^e „
25-12-2017	09:30	ds. A. Groeneveld	Lunteren	Kerst mmv. VIVO
31-12-2017	09:30	ds. G.J. vd Top		oudjaardag
4-01-2018	09:30	Ds.E.H. Egberts		

Agenda

- 4 dec. 19.00 uur Catechisatie 12-16
 20.00 uur Catechisatie 16+
 20.00 uur Mannenavond in de Verbinding (dicipelschap)
- 10 dec. 19.30 Alpha cursus (Hoe leidt God ons?)
- 11 dec. 19.00 uur Catechisatie 12-16
 20.00 uur Catechisatie 16+
 20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde
- 14 dec. 9.15 uur Zus en Zo vrouwenochtend
- 17 dec. 20.00 uur Optreden Reni en Elisa (zie elders in dit kerkblad)
- 18 dec. 19.00 uur Catechisatie 12-16
- 19 dec. 14.30 uur Kerstmiddag ouderen
- 24 dec. 19.00 uur Kinderkerstfeest door leiding kindernevendienst

Uitzendingen Radio 794

10-12-17	Gereformeerde kerk Heerde	ds. H. Diermanse	09.30u
17-12-17	Herv. Gemeente Veessen	ds. W.G. Sonnenberg	09.30u
24-12-17	De Brug		09.30u
31-12-17	Herv. Gemeente Oene	ds. E Mijnheer	09.30u
07-01-18	Herv. Gemeente Wapenveld	ds. G.H. Koppelman	09.30u

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk **4 januari** inleveren bij Johan Vorderman E-mail: j66vor@hetnet.nl

Voorganger:

ds. G.J. v/d Top Kerkweg 19 8193 KJ Vorchten 0578 631297 email: gjvdtop@hetnet.nl

Kerkrentmeesters:

Jan Wonink Kerkweg 3 8193KJ Vorchten 0578 631206

Henri Bredenhoff Wolbertsdijk 3i 8191NW Wapenveld 038 4477930

Wim van de Weg Gagelkampweg 10 8181SR Heerde 0578-691032

Diakenen:

Jeroen Topfer Kerkweg 18a 8198KJ Vorchten 0578 631575

Hein Vels Wolbertsdijk 9 8191NW Wapenveld 038 4470061

Vacature

Ouderlingen

Herman Colijn Kerkweg 32 8193KL Vorchten 0578 696886

Johan Vorderman Losweg 5 8193KC Vochten 0578 631650

Vacature

Koster:

Ton v/d Vosse Papenlandseweg 7 8193 KH Vorchten 0578 631316

Organist:

Albert Dijkslag Losweg 8 8193 KC Vorchten 0578 631205

Bankrekening kerkrentmeesters NL04RABO0326501401

Girorekening „ NL82INGB0001687120

Bankrekening diaconie NL93RABO0326583025

Bankrekening jeugdraad NL39RABO0326527834



Uitnodiging kinderkerstfeest

Stichting Woord en Daad (Heerde/Wapenveld) houdt een Kerstkaartenactie, waarbij uw kerstkaarten in Heerde, Veessen, Vorchten en Wapenveld worden bezorgd. De opbrengst van deze actie is bestemd voor 'Iedere moeder is nodig', een project voor veilig moederschap in Bangladesh.

Hoe kunt u meedoen?

1. U doet de kerstkaarten die u wilt laten bezorgen in een pedaalemmerzak.
2. U doet het bezorggeld, 50 eurocent per kaart, in een envelop en plakt die dicht.
3. De pedaalemmerzak met daarin de kaarten en de envelop knoopt u goed dicht.
4. U kunt deze vanaf 6 december inleveren bij:
 - Limburgia Heerde, Dorpsstraat 36, Heerde
 - Plus Supermarkt, Brandstraat 1, Heerde
 - Boekwinkel Shalom, Klapperdijk 36b, Wapenveld

Voor de eerste bezorging kunt u de kaarten inleveren t/m donderdagmorgen 14 december. Voor de tweede (laatste!) bezorging kunt u de kaarten inleveren t/m donderdagmorgen 21 december (uiterlijk 12.00 uur).

