



Waar het echt om gaat: Ere zij Góð...!!

Door de tijden heen gaat het wezenlijke van het Kerstfeest door.

Al eeuwen lang.

Ook in het nieuwe jaar dat nog voor ons ligt!

En het wezenlijke daarvan zit al in Dé Belófte!

De belofte van de HERE God aan Abraham: “in u zullen alle volken van de aarde gezegend worden!”

In de Blijde Boodschap van de geboorte van de Here Jezus in Bethlehem is deze belofte, dé Belofte, vervuld.

Ere zij God...

Dat zongen de engelen, nadat de engel van de Here omgeven door Zijn Heerlijkheid de herders ‘grote blijdschap verkondigd hadden’.

Een blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen.

Ja, een blijdschap die álle volken ten deel zou vallen.

Ook wij mogen daarbij horen. Zo groot is Gods genade!

Bij ál die volken, die daarvan hebben gehoord en daardoor aan die belofte déél hebben.

Ook óns is het geschonken, die Blijde Boodschap!

Ons is immers in overvloed verkondigd van Jezus’ geboorte, Redder van zondaren, Redder van u, jou en mij?

Ook ons bereikte het ‘Ere zij God’ van de engelen!

Ook wij werden verlicht met de lichtstralen van het Licht der wereld vanuit die Koninklijke Kribbe..

Hebben we Hem ook gezocht en gevonden?

Net als de herders en de wijzen?

Brachten en brengen we Hem onze geschenken?

Ja, het grootste geschenk, ons leven, onze tijd, onze energie, ja ons alles...?!

Is het ‘Ere zij God’ ons hele leven geworden?

Want het was en het is geen vrijblijvende Blijde Boodschap.

Er zijn, tegenwoordig, mensen die denken en soms zelfs zéggen dat het zónder de Heiland ook wel kan.

Dat het dan ook wel goed zal komen met hen.

We zijn toch goed voor de mensen?

Heel belangrijk, zeker, maar niet genoeg voor de eeuwigheid!

Laatst sprak ik nog met iemand, die echt niet in de Bijbel wílde lezen!

Mensen sluiten zich soms af van God daardoor.

God kan dan niet binnenkomen in een mensenhart.

Ja, dan lijkt het ook of God niet bestaat.

Dan worden mensen bevestigd in hun eigen ‘weet-niet’ en hun eigen ‘niet-willen-weten’.

En ondanks zo'n houding wil God in zo'n leven doorbreken, zolang Hij het leven op aarde geeft.

Maar dan moet er wel een moment van omkeer komen!

God spreekt door Zijn Woord en Heilige Geest.

Door Zijn Woord wijst Hij ons maar één Weg, die de Waarheid is en het Leven.

Het eeuwige Leven.

Mensen op dwaalwegen, keer toch naar Hem om..

JEZUS CHRISTUS, en Die geboren, en Die gekruisigd, en Die opgestaan, en Die opgevaren naar de hemel, en Die wederkomt op de wolken terwijl alle oog Hem zal zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben en in overdrachtelijke zin, dat nog steeds doen!

Als je dat doet, zal Hij je nooit teleurstellen!

Een heerlijk voornemen voor het nieuwe jaar om Hem in het oog te houden, want als het erop aan komt heeft de God van de Bijbel altijd gelijk!

Een heel belangrijk voornemen dus, Hem te blijven zoeken en Hem ons leven te geven.

Ook als je het niet goed weet!

Dan mag ons gebed zijn, "Here Jezus, Kind van Bethlehem, Koning der koningen, U wil ik zoeken...! Kom in mijn hart Heer Jezus, amen."

Want wie Hem in die zin echt zoekt, die zal Hem ook echt vinden en ervaren wat Jezus Zelf belooft: "Ik ben het Licht der wereld. Die Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben!" "Here, onze Here, hoe heerlijk is Uw Naam op heel de aarde!" Lezen: Lukas 2 vers 9-14

Onze zieken en verpleegden krijgen een kaart

We denken aan u die ziek bent, een onderzoek moet ondergaan of verpleegd moet worden, thuis, in een ziekenhuis of zorgcentrum of op andere wijze.

>familie Bouman-Rechterschot, i.v.m. het overlijden van Arend Lubbertus Bouman.

>familie Draaijer-van Lohuizen, i.v.m. het overlijden van Egbert Draaijer.

>Sterk bevelen wij het buitenlandse gezin aan dat in onze gemeente komt wonen!

Gods nabijheid toegewenst, wetend dat we in Gods Hand altijd veilig zijn, hoe onze levenssituatie ook is. Jezus zegt: "Ik ben het Licht der wereld, wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben." (Joh.8:12)

Gedicht... 'ANNO DOMINI' (2017) (HET JAAR VAN ONZE HEER)

Mijn God, ik ben soms bang voor 't komend jaar,

Zo bang voor dingen, die zomaar gebeuren,

Ik kom met al mijn vragen, angsten, zorgen lang niet klaar,

Soms voel ik mij gebonden achter stalen deuren.

Mijn God, ik ben zo bang dat nooit de engel komt

Die mij Uw stralend licht zal binnenleiden.

Mijn blijdschap is zo broos, mijn lied verstomt,

Als U mij niet komt redden, wie zal mij bevrijden?

O God, ik ben zo bang, ik ben alleen,

Rondom mij staat het donker, dreigend hoge muren...

En als U komt, waar voert U mij dan heen?

Ik vrees, o God, ik vrees Uw oordeelsvuren....

Vrees niet! Want nóg zend Ik Mijn eng'len neer,
Nooit hoeft een kind van Mij de vreugd van Kerst te derven.
Want voorzeker geboren is Christus, de Heer.
Van Hem mag je zijn, in leven en sterven.
Nel Benschop

Overleden: Arend Lubbertus Bouman

We ontvingen het droeve bericht dat Arend Bouman op nieuwjaarsdag plotseling is overleden. Een markante persoonlijkheid was hij, die op vele manieren dienstbaar wilde zijn aan de samenleving waarin hij met zijn gezin stond en waar deel van uitmaakte. Hij had daar een heel eigen kijk en overtuiging op. Heel concreet heeft Arend dat o.a. vele jaren mogen doen als wethouder in de gemeente Heerde. Dienstbaar-zijn. Hij mocht ook de Koninklijke onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau dragen. In het afgelopen jaar verhuisde hij met zijn vrouw Diny naar Olst. Lang heeft Arend van zijn nieuwe woning helaas niet mogen genieten. Zijn ziekte ging blijkbaar door. We wensen zijn vrouw Diny, Jaap en Hanneke met Otto en Barend, Bart en Katja met Stella heel veel sterkte in deze periode van rouw en verdriet om in Gods kracht en onder Zijn zegen weer verder te kunnen in het leven dat, zoals we dan zeggen, ondanks alles verder gaat.

Overleden: Egbert Draaijer

Onverwacht ging van ons heen op 4 januari j.l. Egbert Draaijer. Na een periode van een kwakkelende gezondheid kwam er plotseling een einde aan zijn aardse leven. Ziekenhuisopname mocht niet meer baten. Zijn heengaan betekende een moeilijke en grote omschakeling in het leven van zijn geliefde vrouw Gerrie en geliefde kinderen Hendri en Elsbeth met Wilfred en zijn kleinkinderen Lisanne en Milan. Dit hadden we niet verwacht. Hoe broos kan het leven zijn. Egbert's sterven is een roepstem voor ons allen! Aan de hand van de trouwtekst "Hij ging zijn weg met blijdschap," uit Handelingen 9 vers 39b en Psalm 25 vers 12-22 zullen we dinsdag 10 januari stilstaan bij het leven van Egbert. We wensen jou Gerrie en jullie kinderen, Hendri, Elsbeth en Wilfred en kleinkinderen, Lisanne en Milan heel veel sterkte en kracht van Godswege in deze zware en onwezenlijke dagen van rouw en verdriet om je lieve man en jullie lieve vader en opa! De afscheidsdienst is dinsdag 10 januari om 11.00 uur in de kerk van Vorchten. Voorafgaand is er van 10.00-10.45 uur gelegenheid tot condoleren. De begrafenis zal in Wapenveld plaatsvinden.

Week van Gebed 2017: 'Jouw hand, mijn glimlach'

500 jaar Reformatie rode draad in Week van Gebed
MissieNederland en de Raad van Kerken hebben het thema en het beeldmerk van de volgende Week van Gebed voor de eenheid van christenen (15-22 januari 2017) bekendgemaakt. De gebedsweek zal volledig in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. Met de slogan 'Jouw hand, mijn glimlach' maken de organisaties het thema concreet.

Willem Smouter, voorzitter MissieNederland: "Het is vijfhonderd jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en een gezicht kreeg: Maarten Luther kaartte 95 stellingen aan en dat werd het begin van de Reformatie. Voor Luther was de verzoening met God door het bloed van Jezus Christus de kern. Het is tragisch dat dit belangrijke besef toch

een scheur door de kerk is geworden. Zou dat nu anders kunnen? Dat is de focus van de Week van Gebed.”

De Duitse kerken hebben dit jaar het internationale materiaal voorbereid en daarin het thema ‘verzoening’ centraal gesteld. Stap voor stap volgt de tekst Paulus’ woorden over de liefde van Christus die ons drijft (2 Korintiërs 5:14-20). Dirk Gudde, voorzitter Raad van Kerken: “We bidden dat deze drijfveer de verdeeldheid overstijgt en christenen bijeen brengt.”

Van rooms-katholiek tot evangelisch

Juist in de Nederlandse projectgroep, die bestaat uit een brede vertegenwoordiging van de kerk: van rooms-katholiek tot protestant, van doopsgezind tot evangelisch krijgt die eenheid handen en voeten, zegt Dorina Nauta, projectleider Week van Gebed bij MissieNederland. “We werken zeer nauw samen bij het samenstellen van het materiaal. Ook lokaal zien we een steeds groter verlangen om kerkbreed elkaar op te zoeken en samen te bidden. Dat is echt een getuigenis van de liefde van Christus die ons drijft.”

Over de slogan en het beeldmerk: “Elkaar een hand geven is het beeld van verzoening, je maakt het weer goed. Als je een hand geeft is er fysiek weer contact en dat lokt een reactie uit, bijvoorbeeld een glimlach. De slogan laat ook zien dat verzoening van twee kanten komt. Het is aan ons om te reageren als iemand ons de hand reikt.”

Met een woord van Luther het nieuwe jaar in..

In 1522 verschijnt in Wittenberg het ‘Gebedenboekje’ of ‘Betbüchlein’ waaraan Luther zelf al geruime tijd moet hebben gewerkt. In de jaren daarvoor had hij ook al het nodige gepubliceerd voor gebed en meditatie. Opvallend is daarbij wel het boekje: ‘Eine kurze Form der zehn Gebote, eine kurze Form des Glaubens, eine kurze Form des Vaterunsers’ uit 1520. Een paar jaar later werd dit geschriftje, zij het in iets aangepaste vorm, weer verwerkt in het ‘Betbüchlein’ van 1522. Verschillende onderdelen van de ‘Heidelbergse Catechismus’ (o.a. de drieslag: ellende, verlossing en dankbaarheid) zijn soms bijna letterlijk terug te vinden in Luthers ‘Gebedenboekje’. Zoals ook het slot van onderstaand citaat, dat te vergelijken is met het slot van Zondag 9, antwoord 26:

HET EERSTE DEEL VAN HET GELOOF (OF: DE 12 ARTIKELEN)

“Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde – dat is:

Ik zeg de dienst op aan de duivel, aan alle afgoderij, aan alle toverij en schijn geloof.

Ik stel mijn vertrouwen op geen mens op aarde, ook niet op mijzelf of op mijn kracht, kennis, bezit, vroomheid of wat ik verder kan hebben.

Ik stel mijn vertrouwen niet op enig schepsel, waar het ook is, in hemel of op aarde.

Ik verlaat mij en stel mijn vertrouwen alleen op de eenvoudige, onzichtbare, onbegrijpelijke, enige God, Die hemel en aarde geschapen heeft, en alleen over alle schepselen regeert.

Daarentegen ben ik niet bevreesd voor alle kwaad van de duivel en de zijnen, want mijn God heerst over hen allen.

Ik geloof niets minder in God, hoewel ik ook door alle mensen verlaten en vervolgd zou worden.

Ik geloof niets minder, hoewel ik ook arm, onwetend, ongeleerd, veracht zou zijn en ik ook aan alles gebrek zou hebben.

Ik geloof niets minder, hoewel ik een zondaar ben. Want mijn geloof moet verheven zijn boven alles wat is en niet is, boven zonde en deugd en boven alles, opdat ik mij, puur en zuiver, alleen aan God houd, zoals het eerste gebod mij duidelijk leert.

Ik begeer van Hem ook geen teken om Hem te verzoeken.

Ik vertrouw onveranderlijk op Hem, hoelang Hij ook uitstelt, en ik schrijf Hem geen doel, tijd, maat of manier [van verhooring] voor, maar geef alles over aan Zijn Goddelijke wil met een vrijwillig en oprecht geloof.

Als God dan almachtig is, wat kan mij nog ontbreken wat Hij mij niet kan geven of voor mij zou kunnen doen?

Als Hij Schepper is van hemel en aarde, en Heere over alle dingen, wie kan dan iets van mij nemen of mij kwaad doen? Ja, hoe zullen voor mij niet alle dingen werken en dienen ten goede?

Als Hij aan Wie allen gehoorzaam en onderdanig zijn, het goede met mij voorheeft, wat kan mij dan nog schaden?

Omdat Hij God is, kan Hij en weet Hij het op zijn best met mij te maken. Omdat Hij mijn Vader is, zal Hij dat ook doen en doet het van harte gewillig (vgl. Zondag 9, antwoord 26). Hieraan twijfel ik niet! Ik stel mijn vertrouwen alleen op Hem, daarom ben ik zeker voor eeuwig Zijn kind, dienaar en erfgenaam – zoals ik dit alles geloof, zal het ook zeker geschieden!

Betbüchlein, 1522, vgl. WA 10.2, 389, 24 – 391, 6; Eine kurze Form der zehn Gebote, eine kurze Form des Glaubens, eine kurze Form des Vaterunsers, 1520, vgl. WA 7, 215, 24 – 216, 29

De Lijdende Kerk

Gods Plan gaat door... Goed Nieuws uit de Vervolgde Kerk

Er werd niet zo openlijk gepraat over Kerst, maar soms zwijgend stilstaan bij de geboorte van de Verlosser. Het Kerstverhaal werd veelal verteld als een spannend verhaal zonder de naam van God of van Jezus te noemen. Niet luid werd het 'Ere zij God' gezongen, maar fluisterend klonk de lofzang. Vervolgde christenen moeten vaak creatief zijn met vieringen en erediensten en dus ook waren ze dat toen ze het Goede Nieuws van de komst van Jezus Christus vierden. In veel landen lijkt verdrukking, uitsluiting of zelfs de dood de prijs te zijn die christenen voor openlijk christenzijn moeten betalen. Maar de Here God volvoert Zijn Plan. Hij roept mensen. Hij beschermt. Hij geneest. Hij redt uit moeilijke situaties. Het Goede Nieuws van de Verlosser en onze verlossing verspreid zich over de wereld. Oók daar waar vervolging en vijandschap het Goede Nieuws lijken te verstikken. Christus is gekomen, het Kerstfeest gaat door, niets en niemand zal dat kunnen stoppen, waar ook ter wereld!

[zie VIDEO op internet] Een nieuwe video waarop de ontvoerde Indiase priester Tom Uzhunnalil te zien is, is authentiek. Dat bevestigt de orde van de salesianen. "De salesianen van Bangalore zien dat het gezicht en de stem zijn van de ontvoerde salesiaan", zo meldt de persdienst van de orde waartoe pater Tom behoort.

Aanslag Jemen

Pater Tom Uzhunnalil werd in maart dit jaar ontvoerd in Jemen, na een aanslag op het klooster waar hij verbleef. Bij die aanslag kwamen zestien mensen om het leven, onder wie vier zusters van Moeder Teresa.

Hoewel niemand de verantwoordelijkheid voor de aanval heeft opgeëist, wordt vermoed dat er islamistische terroristen achter zitten.

Nieuwe video

Al enige tijd was niets van de priester vernomen en er werd gevreesd voor zijn leven. Op tweede kerstdag verscheen echter een video op internet waarin pater Tom smeekt om hulp. Onduidelijk is nog wanneer de video is opgenomen.

In de vijf minuten durende video is de salesiaan te zien. Hij spreekt langzaam en hapt af en toe naar adem. Vermoedelijk leest hij een boodschap voor die hem door zijn ontvoerders is gedictieerd.

Depressief

Pater Tom vraagt om hulp vanwege zijn verslechterde gezondheidstoestand. “Ik ben erg depressief”, zegt hij in de video.

Ook beklagt hij zich dat er weinig is ondernomen om hem te bevrijden. “Als ik een Europese priester was geweest, zou ik meer serieus zijn genomen. Ik kom uit India, ik word wellicht niet van grote waarde geacht”, zegt de 59-jarige priester voor de camera.

Paus Franciscus

Hij doet ook een oproep aan paus Franciscus om hem te redden. “Heilige Vader, als vader, zorg alstublieft voor mijn leven.”

De paus deed op 10 april na het angelusgebed een oproep tot de vrijlating van pater Tom: “Ik hernieuw mijn oproep tot vrijlating van alle ontvoerde personen in zones van gewapend conflict. In het bijzonder wil ik de salesiaanse priester Tom Uzhunnalil gedenken, die afgelopen 4 maart in Aden, Jemen, werd ontvoerd.”

Verzoek om gebed

De salesianen zeggen in hun persbericht dat pater Tom “in zijn geïsoleerde positie niet op de hoogte lijkt te zijn van de vele manieren waarop de regering, de hele Kerk en humanitaire organisaties werken aan zijn vrijlating”.

Een van zijn medebroeders vraagt om gebed voor de ontvoerde priester. “Gebed is zeer krachtig. Als pater Tom nog steeds in leven is, is dat te danken aan de gebeden van talloze mensen overal ter wereld”, benadrukte hij. (KN/CC) www.opendoors.nl

Tenslotte

Alle activiteiten evenals het hele leven staat vanzelfsprekend in het teken van Deo Volente, 'indien de Here wil zullen wij leven en dit of dat doen.' Het voorbehoud van Jakobus 4 vers 15. Vanuit de pastorie, ook namens Ellen, Jonathan en Josephine danken we u en jullie voor de vele kaarten met goede wensen en ook wij wensen u en jullie allemaal een heel gelukkig en gezegend nieuwjaar toe! Hartelijke groet, ds. G.J.v.d.Top

Stichting Grip op de Knip Heerde zoekt maatjes.

Wat doet stichting Grip op de knip Heerde?

De stichting helpt bij het voorkomen en oplossen van financiële schuldenproblematiek bij particulieren met behulp van maatjes. De stichting laat zich hierbij inspireren door de Bijbel en is door de Heerder kerken opgericht.

Waarom?

De gevolgen van schulden zijn ingrijpend zoals sociaal isolement, depressie, ziekteverzuim, relatieproblemen, echtscheiding, fraudegevoeligheid, etc. Ook in Heerde hebben mensen met deze problematiek te maken. De stichting pakt deze diaconale taak samen met de Heerder kerken op. Zij werkt hierbij ook samen met de Gemeente Heerde en diverse maatschappelijke organisaties in de gemeente.

Hoe?

De stichting werkt nauw samen met de landelijke stichting Schuld Hulp Maatje (SHM). Met de kennis van SHM worden maatjes professioneel opgeleid om particulieren met schulden te

helpen. Er zijn in Heerde nu 10 maatjes opgeleid, die momenteel allemaal ingezet zijn om een aantal inwoners van de gemeente Heerde te ondersteunen.

Wat doet een maatje?

Als maatje geef je weer hoop dat het goed kan komen. Dat lucht op en maakt dat iemand weer beter na kan denken. Je helpt de hulpvrager om weer overzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven en de onbetaalde rekeningen. Daarna maak je samen een plan van aanpak. Maar zeker zo belangrijk is dat je er voor iemand wilt zijn. Persoonlijke aandacht en luisteren naar iemands sores betekent al heel veel. Dit blijkt wel uit een reactie van hulpvrager Con: "Ik ben zo blij met de hulpverleners die mij nu helpen. Dankzij hen heb ik mijn gevoel van eigenwaarde weer terug. Er zijn mensen die naar mij luisteren."

Een maatje zijn, is dat wat voor u?

Heeft u zelf uw financiële zaken op orde en wilt u een ander daar bij helpen? Bent u initiatiefrijk, daadkrachtig, stabiel en in staat om snel en tactvol te handelen als het er op aan komt? En wilt u zich inzetten als maatje? Neem dan contact op met de coördinator van de stichting voor nadere informatie via coordinator@gripopdeknip.nl of tel 06 2523 8551

Verpachting bij inschrijving



De diaconie en het college van kerkrentmeesters van de hervormde gemeente te Vorchten bieden per 1 januari 2017 bij inschrijving onder doopleden en lidmaten voor 6 jaar in geliberaliseerde pacht aan (op basis van artikel 7:397 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek):

Perceel I : een perceel grasland, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie N, nummer 1580, groot 1.24.25 ha. Dit perceel is gelegen nabij de Ziebroekseweg te Vorchten (eigendom van de diaconie).

Perceel II en perceel III: een perceel bouw/grasland, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie N, nummer 1060, groot 3.37.65 ha., en een perceel bouwland, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie N, nummer 1592 ged., groot ca. 0.51.88 ha., totaal groot 3.89.53 ha. Deze percelen zijn gelegen nabij de Veerweg en de Vorchter Enkweg te Vorchten (eigendom van de kerkrentmeesters) van de hervormde gemeente te Vorchten.

De gunning wordt voorbehouden aan de diaconie en de kerkrentmeesters van de hervormde gemeente te Vorchten.

Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen, postbus 675, 3800 AR te Amersfoort, telefoon 033-4671010, fax 033-4656786 of via e-mail r.radstake@kkgkka.nl.

De inschrijfformulieren moeten op dinsdag 17 januari 2017 tussen 10:00 en 10:15 uur worden ingeleverd in het verenigingsgebouw "De Rank" bij de hervormde kerk te Vorchten. Opening van de enveloppen vindt aansluitend plaats in voornoemd verenigingsgebouw. Alleen inschrijvers hebben het recht hierbij aanwezig te zijn.

Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmeesterskantoor ten dienste van de Protestantse Kerk

Mededelingen Kerkrentmeesters

Met heel veel zegen mogen wij als Hervormde Gemeente van Vorchten terug zien op het afgelopen jaar! Er is veel werk verzet, zoals o.a. de pastorale activiteiten van onze dominee en ouderlingen, de diaconale arbeid, activiteiten in het jeugd- en ouderenwerk. Het multifunctioneel centrum (De verbinding) kan op zeer korte termijn in gebruik worden genomen. Geweldig! Hopende dat er veel activiteiten gaan gebeuren onder leiding van onze Heer en Heiland.

Ook in 2016 hebben we onze werkzaamheden weer kunnen en mogen uitvoeren. Graag willen we u allen hartelijk bedanken voor de door u geleverde financiële bijdragen. De dankbaarheid voor de toezeggingen in het kader van de actie Kerkbalans 2016. Het aan elkaar knopen van de financiële eindjes is en blijft moeilijk. Bemoedig gemeente leden die dit overkomt en geef ze hulp. Bid tot onze God om ons hierbij te helpen.

U blijft als vrijwilliger heel belangrijk binnen onze gemeente. Vrijwilligers binnen het club-, kring- en verenigingswerk maar ook vrijwilligers voor het onderhouden van de tuinen van de begraafplaats en pastorie, het schoonmaken van de kerk en consistorie enz. enz. enz.

Wij willen iedereen, die ambts- of beroepshalve verbonden is aan onze gemeente, als ook de vele leidinggevendenden en vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar, maar bovenal dank aan onze Heer die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. We hopen dat we ook dit jaar weer mogen rekenen op uw steun, zowel in financiële zin als die keren dat er een beroep op u wordt gedaan als vrijwilliger voor bepaalde activiteiten.

Wij wensen u allen een gezegend 2017!

Henry en Jan (kerkrentmeesters)

Actie Kerkbalans 2017

Actie Kerkbalans is dit jaar van 21 januari tot 5 februari.

Thema van dit jaar is "**Mijn kerk verbindt**". Het gaat dan niet alleen om onze karakteristieke en waardevolle kerkgebouw. Want onze kerk is veel meer. Kerk zijn betekent ook de wekelijkse eredienst. Gesteund worden in geloof, hoop en liefde. En verwonderd zijn over onze redding door Jezus Christus. Kerk zijn betekent omzien naar elkaar. Een kop koffie, bezoeken aan hen waar dit nodig is. Onze jongeren op weg helpen op het moeilijke levenspad. Met elkaar praten over wat de Bijbel ons nu echt te vertellen heeft. Kerk zijn betekent ook aandacht hebben voor mensen die het niet breed hebben in onze gemeente en heel ver weg! Want al kunnen we heel trots zijn op het mooie wat wij hebben, onze gebouwen moeten onderhouden worden. En er moet rente en aflossing worden betaald. Heel veel kerkenwerk gebeurt door vrijwilligers maar onze predikant moet wel worden betaald. Er zijn administratieve kosten, verplichte afdrachten voor het landelijke kerkenwerk en natuurlijk kosten van onze eigen activiteiten. Een leuke actie vanuit actie Kerkbalans is dat in heel Nederland en wij dus ook meedoen de klokken laten luiden op 21 januari om 13.00uur. Dit is de start actie Kerkbalans.

De opbrengst van Kerkbalans laat zien of we samen in onze kerktoekomst zien.

Henry en Jan (kerkrentmeesters)



KERK BALANS.nl

MFC De Verbinding

Aannemer Wonink is bezig met de afwerking van de Verbinding. De gemeente Heerde zal zorg dragen dat de bestrating naar de Verbinding wordt afgewerkt zodat het bestuur van het MFC deze maand met de inrichting kan beginnen.

De stoelen, tafels en wat spullen uit de Rank zullen eerst worden gebruikt zodat de ruimte alvast gebruikt kan worden zodat de Rank afgebroken kan worden. Het zal even een periode zijn van improviseren voor dat alles klaar is. Wij vragen daarvoor begrip. Het bestuur houdt u op de hoogte doormiddel van de nieuwsbrief.

Johan Vorderman (voorzitter stichting MFC)



Giften

Ontvangen voor het Vorchter kerkblad € 10.--

Van de diaconie:

Ontvangen tijdens het rondbrengen van de kerststukjes: € 76,-
Hartelijk dank hiervoor!

Diaconiecollecten

8 jan. Werelddiaconaat (Indonesië)
15 jan. Alpha Nederland

Kinderoppas

8 jan Henriet en Anne
15 jan Nicolet en Elise
22 jan Hetty en Laura

29 jan Christiene en Marina Bredenhoff
5 feb Jennie en Elise
12 feb Gerrieke en Flora

Schoonmaakrooster

De Rank 9-14 jan. Dinie, Marry, Diane

De kerk 22-28 jan. Hetty, Petra, Gardien

Koffie drinken na de dienst

Op elke 1^e zondag van de maand willen we samen koffie/thee drinken in de Verbinding
De volgende personen staan op het rooster om koffie te schenken.

5 febr. Jongeren 12-16

5 mrt. Jongeren 16+

2 apr. Fam. R. Schouten Kerkweg 2

Fam. Rietberg Weerdhofweg 2



Diensten Vorchten

8 jan. 9.30 uur ds. M.J. Schuurman uit Oldebroek

15 jan. 9.30 uur ds. G.J. vd Top

15 jan. 19.00 uur Opendeurdienst

22 jan. 9.30 uur ds. L. Boot uit Harderwijk

29 jan. 9.30 uur ds. G.J. vd Top

Agenda

Maandag 9 jan. 19.15 uur catechese 12-15 jr. bij Johan Vorderman

9 jan. 20.00 uur gebedskring bij Harry de Velde

9 jan. 20.00 uur mannenavond bij

Dinsdag 10 jan. 19.30 uur catechese 16+ jr. bij Herman Colijn

Donderdag 12 jan. 9.30 Vrouwenochtend bij Gera van Werven Losweg 3

Maandag 16 jan. 10.15 uur catechese 12-15 jr. bij Johan Vorderman

Woensdag 18 jan. 20.00 uur Kerkenraadsvergadering in de Rank (Visitatie)

Zaterdag 21 jan. 13.00 uur start Actie Kerkbalans

Van 15-22 jan. Week van GEBED

Maandag 23 jan. 10.15 uur catechese 12-15 jr. bij

Dinsdag 24 jan. 19.30 uur catechese 16+ jr. bij Herman Colijn

Donderdag 12 jan. 9.30 Vrouwenochtend bij Gera van Werven Losweg 3

Maandag 30 jan. 10.15 uur catechese 12-15 jr. bij Johan Vorderman



08-01-17	Hervormde gemeente Veessen	ds. W.G. Sonnenberg	09.30u
15-01-17	De Brug		09.30u
22-01-17	Hervormde gemeente Oene	ds. E Mijnheer	09.30u
29-01-17	Herv. Gemeente Wapenveld	ds. Gerling	09.30u
05-02-17	De Wendhorst	ds. J. Smit	09.30u

Voorganger:

ds. G.J. v/d Top Kerkweg 19 8193 KJ Vorchten 0578 631297 email: gjvdtop@hetnet.nl

Kerkrentmeesters:

Jan Wonink Kerkweg 3 8193KJ Vorchten 0578 631206

Henri Bredenhoff Wolbertsdijk 3i 8191NW Wapenveld 038 4477930

Vacature

Diakenen:

Jeroen Topfer Kerkweg 18a 8198KJ Vorchten 0578 631575

Hein Vels Wolbertsdijk 9 8191NW Wapenveld 038 4470061

Vacature

Ouderlingen

Herman Colijn Kerkweg 32 8193KL Vorchten 0578 696886

Johan Vorderman Losweg 5 8193KC Vochten 0578 631650

Vacature

Koster:

Ton v/d Vosse Papenlandseweg 7 8193 KH Vorchten 0578 631316

Organist:

Albert Dijkslag Losweg 8 8193 KC Vorchten 0578 631205

Bankrekening kerkrentmeesters NL04RABO0326501401

Girorekening „ NL82INGB0001687120

Bankrekening diaconie NL93RABO0326583025

Bankrekening jeugdraad NL39RABO0326527834