



MEDITATIEF

Het Nieuwe Jaar in... ons oog gericht op Hem

Na vele mooie en over het algemeen goed bezochte diensten mochten we weer het nieuwe jaar 2018 uit Gods Hand ontvangen en ingaan.

Daar zijn we heel, heel dankbaar voor.

Van Hem kregen en krijgen we immers dit alles.

En het leven, ieder mens, elke dag, elke week, elk jaar, zoveel tijd de Here onze God ons heeft toegedacht.

We mogen onze ogen en onze harten ook in het nieuwe jaar richten op de Here Jezus, opdat Hij ons voor wankelen behoedt. Zoals Petrus zijn ogen moest richten op Jezus, die over het water naar hen toekwam.

Op het moment dat Jezus ons roept, zoals Hij Petrus riep, en dat doet Hij op het eerste moment dat Hij ons Zijn Evangelie doet horen, lezen of meemaken, ook nu u, jij deze boodschap leest, ja, op het moment dat Hij ons roept is het zaak dat we ons oog op Hem richten en niet op onszelf!

Ons NIET verschuilen achter allerlei excuus, van ja maar, ik merk het niet, of er moet nog zoveel veranderen bij mij, of, het moet je maar gegeven worden, of de kerk dit en dat, nee, niets van dit alles!

Zo komt het nooit!

Nee, zoek éérsst het Koninkrijk van God!

Richt eerst je óóg op Hém, Jézus, Die harten verandert!

Ook het jouwe als het nog nodig is!

Die juist die dingen geeft die we missen, zoals net genoemd, maar niet eerder dan nadat je je ogen mocht richten op Hem!

En zelfs ook dát gééft Hij!

Uit genade! Vraagt het Hém maar. Bid Hém erom.

Opdat niemand roeme in zichzelf, maar alleen in Hem!

Gaan we zo niet alleen het nieuwe jaar in, maar ook door?! Want, waar uw oog is, uw schat, bij de Here Jezus Christus, dáár zal dan ook uw hart zijn!

Soli Deo Gloria!

Lezen Mattheüs 6 vers 19-23 en 14 vers 22-33

Onze zieken en verpleegden krijgen een kaart!

We denken aan u die ziek bent, een onderzoek moet ondergaan of verpleegd moet worden, thuis, in een ziekenhuis of zorgcentrum of op andere wijze.

Onze gedachten gaan o.a. uit naar u,

>bid en leef mee met het buitenlandse gezin aan dat met onze gemeente meeleeft!

>mw. Mientje van de Weg-Post, Rehoboth (De Vree 1, 8191 JE), Wapenveld

>mw. Willy Broekhuis, Viattence De Nieuwe Antoniehof in Epe. Adres: St.Antonieweg 4-6, 8161CG in Epe.

We vermelden de adressen, opdat u, jij medeleven kunt tonen door bijvoorbeeld een kaartje te sturen. We denken ook aan u of jou die hier niet met name genoemd wordt of wilt worden. We wensen u en jou Gods nabijheid toe en dragen allen op in onze gebeden, wetend dat we in Gods Hand altijd veilig zijn, ongeacht onze levenssituatie: 'Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.. Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt..., maar verzamelt u schatten in de hemel..' Mattheüs 6 vers 21&19-20

Gedicht 'Alles in dit aardse leven...'

Alles in dit aardse leven

Gaat snel voorbij

Want 't is vergankelijk,

Het duurt maar even..

Maar, voor wie geloven mag in God,

Is hier niet alles mee gezegd.

Die weet: Jezus is ons voorgegaan,

In een onvergankelijk bestaan.

Hémels is dat leven,

En eeuwig voor wie in 't spoor van Jezus gaan.

Hij heeft het fundament gelegd!

Hier heeft niemand een blijvende stad.

Zoek daarom in 't spoor van Abraham,

De toekomstige,

Waarvan de Kunstenaar en Bouwmeester

God is.

Hij Zélf is haar Licht.

En wie Zijn knecht of dienstmaagd is,

Mag Hem daar eeuwig dienen!

En al het tijdelijke leven,

Voert, in geloof, ons naar dat eeuwige bestaan,

Door God uit genade gegeven!

Zilver of goud redt ons niet:

Het is vergankelijk!

Maar door het dierbaar bloed van Christus,

Hij is het onvergankelijk zaad dat redt.

Hij was er reeds voor alle tijden

Maar is nú geopenbaard!

Wie door Hem gelooft in God

Die Hem opwekt uit de dood

En Hem heerlijkheid gegeven heeft,

Ja, wie door Hém gelooft in God,

Die weet dat geloof en hoop en liefde,

Niet los verkrijgbaar zijn.

Hij is de Bron van alle drie,

En maakt ons hart en ziel weer rein!

Alle vlees is als gras

De mens als kroon der Schepping

Zijn heerlijkheid is een bloem van het gras

Het gras verdort

Zijn bloem valt af

Maar eeuwig blijft het Woord van God

Naar Ope.22; 1Pet.1:13-25;Heb.6:18-19;1Kor.13:13; 1Joh.4:8

In memoriam: Harm de Velde

Op donderdag 28 december heeft de Here God tot Zich genomen Harm de Velde. Hij stierf op de leeftijd van 84 jaar. Werd op 22 september geboren in Wilsum.

Boer in hart en nieren, dat was hij en hij heeft samen met Derkje en het gezin dat gaandeweg ontstond door de kinderzegen die de Here God hun gaf, de tijd enorm mee gehad.

Of Harm ooit met pensioen is gegaan, is de vraag.

Snoeien van fruitbomen en dergelijke was meer dan een hobby en hij is dat blijven doen zoveel hij nog kon..

Ik zekere zin zou je, zijn leven overziend, kunnen zeggen dat Harm in het harnas is gestorven... ja, door God is thuisgehaald. Waarin hij een groot vertrouwen had..

Evenals in Gods Toekomst met Hem..

En God was zichtbaar bij hem in de natuurlijke weg van zijn sterven.. zoals hij ook zou hebben gewild.

Harm gaf dat aan in zijn laatste woord: 'TEVREDEN'

De afscheidsdienst werd ingericht naar aanleiding van de veelzeggende tekst bovenaan zijn rouwkaart: Openbaring 1 vers 6. Harm kreeg die tekst van de dominee mee toen hij openbare belijdenis deed van Zijn geloof in Wapenveld.

Ons leven op aarde is bedoeld dat Jezus ons als leden van Zijn Lichaam, Zijn Gemeente, voorbereidt en vormt 'tot een koninkrijk, tot priesters voor Zijn God en Vader...'

Hij maakt ons tot koningen en priesters voor God.. tot een koninkrijk.. Dat doet de Here Jezus..!

'Vergeet dan Harm de Velde, maar vergeet Jezus Christus niet!' was ook een gevleugelde uitspraak van Harm..

Vaak in combinatie met "Je moet de dienst van de Here niet verzuimen," maar daar hoorde dan wel een snoepje bij..

Maar, nee, je moet de dienst van de Here niet verzuimen.. want(3), daar wordt het Woord voorgelezen..

Daar wordt het woord gehoord..

Daar wordt het Woord gedaan...

Daar worden we opgeroepen Hem te volgen, zodat Hij ons, net als Harm, 'nog kan maken tot een koninkrijk, tot priesters voor Zijn God en Vader,..'

Jezus, het kindje in de kribbe van Bethlehem.

Jezus, het vleesgeworden Woord

Jezus, de Alfa en de Omega..

Dat is het 'huiswerk' dat Harm ons nalaat tot bemoediging en vooral ook tot troost voor u, Derkje, en jullie kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen en verdere familie, die nu zonder Harm verder moet en in Gods kracht kunt. Zoals dat prachtige lied dat we aan het einde van de dienst zongen, zegt:

- | | |
|--|---|
| 1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn. | 2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
Over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn. |
| 3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in Zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn. | 4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
In Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn |

Tenslotte

Alles wat wij denken en doen staat natuurlijk in het teken van Deo Volente: zo de Here wil en wij leven. We wensen u en jullie allen veel heil en zegen toe in het nieuwe jaar en een hartelijke groet van ons gezin! Fam. G.J. van den Top

Zondag 21 januari medewerking koor de Regenboog

www.koorderegenboog.nl



De Regenboog heeft momenteel ca. 40 leden. Deze leden zijn afkomstig uit o.a. Vaassen, Wezep, Wapenveld, Elburg, Nunspeet, Doornspijk, Oldebroek en Heerde.

Dirigent: Efron Nitrauw

Piano: Wilbert Magré

Het koor repeteert 1 maal per 14 dagen op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de Johanneskerk te Heerde. Het zijn voor de leden van het koor bijzondere uren waar zij telkens weer naar uitzien.

Het koor treedt per jaar maximaal 6 keer op, waarvan 3 keer in de gemeente Heerde.

De dienst op 21 januari begint om **10.00** uur!!!!

Week van gebed

De gebedssamenkomsten in Vorchten vinden plaats op :
Maandag 22 januari tot en met donderdag 25 januari in de
Verbinding van 19.00 -19.45 uur.



Kerk en School



Op zondagmorgen 11 februari om half 10 heten we de kinderen en ouders van De IJsselvallei van harte welkom bij ons in de kerkdienst in Vorchten. De dienst zal in het teken staan van het thema 'Bouwers gezocht!' en kinderen van De IJsselvallei zullen in deze dienst ook hun 'steentje bijdragen' door tijdens de verschillende onderdelen van de dienst een taak op zich te nemen. In de week ervoor hebben de kinderen gewerkt over dit thema. We kijken uit naar de dienst!

Fotomomentje kinderkerstfeest



Kerstmiddag ouderen

Samen met veel gemeenteleden hebben we een fijne kerstviering gehad in de Verbinding. Er was een grote opkomst, hierdoor is het begrip ouderensmiddag aangepast voor gemeenteviering.

Het zingen van de mooie kerstliederen, de meditatie van dhr. Timmer over het thema: “bent u ook een herder”? Een mooie vrije vertelling door Janny Vels gevolgd door een heerlijke broodmaaltijd maakte het tot een warme gezegende middag.

Als team kijken we al weer uit naar de paasviering waar u van harte voor wordt uigenodigd.



Mededelingen Kerkrentmeesters

Met heel veel zegen mogen wij als Hervormde Gemeente van Vorchten terug zien op het afgelopen jaar! Er is veel werk verzet, zoals o.a. de pastorale activiteiten van onze dominee en ouderlingen, de diaconale arbeid, activiteiten in het jeugd- en ouderenwerk. Wij zijn ontzettend blij met De Verbinding! Hopende dat er ook dit jaar weer veel activiteiten gaan gebeuren onder leiding van onze Heer en Heiland.

U blijft als vrijwilliger heel belangrijk binnen onze gemeente. Vrijwilligers binnen het club-, kring- en verenigingswerk maar ook vrijwilligers voor het onderhouden van de tuinen van de begraafplaats en pastorie, het schoonmaken van de kerk en consistorie enz. enz. enz.

Wij willen iedereen, die ambts- of beroepshalve verbonden is aan onze gemeente, als ook de vele leidinggevend en vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar, maar bovenal dank aan onze Heer die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. We hopen dat we ook dit jaar weer mogen rekenen op uw steun, zowel in financiële zin als die keren dat er een beroep op u wordt gedaan als vrijwilliger voor bepaalde activiteiten.

Wij wensen u allen een gezegend 2018!

Henry, Wim en Jan (kerkrentmeesters)

Beeld, geluid en opname kerkdiensten

Zoals u hebt kunnen zien is er gewerkt aan het beeld en geluid in de kerk.

Als laatste is er gewerkt aan het verbeteren van de opname van de kerkdiensten. Sinds enkele weken zijn de kerkdiensten te beluisteren via internet op www.kerkdienstgemist.nl

Als u dan Vorchten intoetst dan komt u bij de Johannes de Doper kerk uit.



Actie Kerkbalans 2018

Actie Kerkbalans is dit jaar van 20 januari tot 3 februari.

Thema van dit jaar is "**Geef voor je kerk**". Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven. Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, bezoeken aan hen waar dit nodig is. Onze jongeren op weg helpen op het moeilijke levenspad. Met elkaar praten over wat de Bijbel ons nu echt te vertellen heeft. Kerk zijn betekent ook aandacht hebben voor mensen die het niet breed hebben in onze gemeente en heel ver weg! Want al kunnen we heel trots zijn op het mooie wat wij hebben, onze gebouwen moeten onderhouden worden. En er moet rente en aflossing worden betaald. Heel veel kerkenwerk gebeurt door vrijwilligers maar onze predikant moet wel worden betaald. Er zijn administratieve kosten, verplichte afdrachten voor het landelijke kerkenwerk en natuurlijk kosten van onze eigen activiteiten. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

De opbrengst van Kerkbalans laat zien of we samen in onze kerktoekomst zien.

Uw eigen bijdrage 2017

In onderstaand tabel willen wij u laten zien wat u het afgelopen jaar hebt gegeven met Kerkbalans;

Gezin/ alleenstaand	Bedrag	Percentage
4	€ 0,-	5%
7	≤ € 10,-	7%
32	≤ € 50,-	32%
12	≤ € 100,-	12%
18	≤ € 200,-	18%
6	≤ € 300,-	6%
4	≤ € 400,-	4%
6	≤ € 500,-	6%
5	≤ € 1.000,-	6%
4	≥ € 1.000,-	4%

Actie 
Kerkbalans
2018

Periodieke gift.

Het is mogelijk de vrijwillige bijdrage als periodieke gift te geven. Hiervoor dient een schriftelijke overeenkomst, met een minimale looptijd van 5 jaar, gemaakt te worden tussen de gever en de kerk.

Als uw periodieke gift voldoet aan alle voorwaarden is deze volledig aftrekbaar van uw aangifte inkomstenbelasting. Dit kan u dus een extra belastingvoordeel opleveren.

Uiteraard hebben wij er niets op tegen als u dit voordeel mee laat tellen in de hoogte van uw gift aan onze kerk.

Voor meer info zie: www.belastingdienst.nl/giften

Henry, Wim en Jan (kerkrentmeesters)

Diaconiecollecten

14-1-2018	Werelddiaconaat Gana
21-1-2018	Alpha Nederland

Van de diakonie:

Tijdens het rondbrengen van de kerststukjes voor de ouderen mochten wij in totaal € 80 ontvangen. Hartelijk dank daarvoor!

Kinderoppas

- 7 jan. Jennie - Germa
- 14 jan. Nicolette - Anne Rietberg
- 21 jan. Hetty - Laura
- 28 jan. Gerrieke - Anne
- 4 feb. Gerdien - Frank

Koffie drinken na de dienst

Op elke 1^e zondag van de maand willen we samen koffie/thee drinken in de Verbinding. De volgende personen staan op het rooster om koffie te schenken.

- 7 jan. Nieske Kas en Ina vd Berg
- 4 feb. Fam. H. Schouten en fam. J. Wonink

Diensten Vorchten

14-01-2018	09:30	dhr. C. Weeda	Deventer	
21-01-2018	10.00	Dhr. J. vd Zee	Varsseveld	mmv.koor de Regenboog
28-01-2018	09:30	ds. H. Brandsen	Harderwijk	
04-02-2018	09:30	ds. G.J. v.d. Top		

Agenda

- 5 t/m 7 jan. Weekend Alpha cursus in Apeldoorn (thema: Heilige Geest)
- . 8 jan. 19.00 uur Catechisatie 12-16
- 20.00 uur Catechisatie 16+
- 20.00 uur Mannenavond in de Verbinding

11 jan. 9.15 uur Zus en Zo vrouwenochtend
 15 jan. 19.00 uur Catechisatie 12-16
 20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde
 22 t/m 25 jan. 19.00-19.45 uur Week van gebed in de Verbinding
 22 jan. 19.00 uur Catechisatie 12-16
 20.00 uur Catechisatie 16+
 25 jan. 9.15 uur Zus en Zo vrouwenochtend
 29 jan. 19.00 uur Catechisatie 12-16

Uitzendingen Radio 794 - 2018			
Datum	Kerk	Voorganger	Aanvang
14-01-2018	Ned. Ger. Kerk Heerde/Epe	ds. R.C. Vervoorn	09.30u
21-01-2018	Hervomde gemeente Vorchten	Dhr. J. van de Zee	10.00u
28-01-2018	Hervormde gemeente Wapenveld	ds. G.H. Koppelman	09.30u
04-02-2018	De Wendhorst		09.30u

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 2 februari inleveren bij Johan Vorderman E-mail: j66vor@hetnet.nl

Voorganger:

ds. G.J. v/d Top Kerkweg 19 8193 KJ Vorchten 0578 631297 email: gjvdtop@hetnet.nl

Kerkrentmeesters:

Jan Wonink Kerkweg 3 8193KJ Vorchten 0578 631206

Henri Bredenhoff Wolbertsdijk 3i 8191NW Wapenveld 038 4477930

Wim van de Weg Gagelkampweg 10 8181SR Heerde 0578-691032

Diakenen:

Jeroen Topfer Kerkweg 18a 8198KJ Vorchten 0578 631575

Hein Vels Wolbertsdijk 9 8191NW Wapenveld 038 4470061

Vacature

Ouderlingen

Herman Colijn Kerkweg 32 8193KL Vorchten 0578 696886

Johan Vorderman Losweg 5 8193KC Vochten 0578 631650

Vacature

Koster:

Ton v/d Vosse Papenlandseweg 7 8193 KH Vorchten 0578 631316

Organist:

Albert Dijkslag Losweg 8 8193 KC Vorchten 0578 631205

Bankrekening kerkrentmeesters NL04RABO0326501401

Girorekening „ NL82INGB0001687120

Bankrekening diaconie NL93RABO0326583025

Bankrekening jeugdraad NL39RABO0326527834



Bijeenkomst PCOB Heerde-Wapenveld

55 plussers uit onze gemeente zijn van harte welkom op de bijeenkomst van de PCOB op woensdagmiddag 17 januari om 14.30 uur in het Trefpunt aan de Kanaalstraat in Heerde.

Mevr. Knikkert uit Oldebroek verzorgt een middag waarop we ons in stille verwondering mogen verbazen over de pracht van de natuur. We krijgen o.a. beelden te zien van de bronstijd van de edelherten, de ree en de damherten. De toegang is gratis.

