



## **Meditatie**

Gastvrije gemeente...

We zitten alweer midden in de zomertijd.

In onze regio zijn weer veel vakantiegangers neergestreken.

Op de campings, in de vakantiebungalows, in luxe vakantieverblijven, groepsaccomodaties, etc.

Helaas lopen veel mensen de kerk voorbij, dat kun je 's zondags eenvoudigweg constateren als je even om je heen kijkt.

Jazeker, vakantie is heel belangrijk voor een mens!

Maar het geloof heeft nooit vakantie!

Psalm 139 zegt het ook, Gods Geest ontlopen is onmogelijk!

Ook al wil een mens van God niet weten, Hij geeft wel veel om die en elk ander mens.

Zijn Liefde blijkt ook vooral hierin zegt de evangelist Johannes, dat God Zijn Eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat ieder die in Hem gelóóft niet verloren gaat.. echter het tegendeel is dus ook waar, hoe onbillijk dat ook in mensenoren kan klinken.

God wil ons waarschuwen uiteindelijk toch maar voor Hem te buigen ook al krijgen we het geloof met ons verstand niet klein om zo maar eens te zeggen.

Het gaat om volledige overgave en toevertrouwen God onze Schepper en Vader in onze Here Jezus Christus.

En wat zou het nu mooi zijn dat mensen, die nog nooit van God gehoord hebben, dat nou eens voor het eerst in hun leven in hun vakantie mee zouden maken!

Me dunkt, een mooiere vakantieervaring kan een mens op aarde niet meemaken: de weg vernemen naar eeuwig heil.

Die weg voortaan ook daadwerkelijk te gaan in dit zeer tijdelijk aardse leven. Verlossing door de Here Jezus Christus van zonde en dood.

Eeuwig leven in het vooruitzicht.

Geen gewone vakantie die dát biedt! God wél!

Laten we daarom als kerkenraad, als gemeente, als ouders in christelijke gezinnen zoeken naar mogelijkheden om onze vakantiegasten gastvrijheid te bieden.

De vreemdeling in ons midden laten voelen dat hij of zij welkom is.

Hoe dan?

Nou, je zit in de kerk, zoals iedere zondag.

En opeens komt er iemand naast je zitten, die je niet kent en die je ook niet eerder hebt gezien.

Het minste wat je dan kunt en zou moeten doen is je even voor te stellen en belangstellend te vragen of hij/zij in de buurt vakantie houdt o.i.d.

Gaat de kerk uit, dan kun je hem op de koffie vragen, op zijn minst aanbieden.

Voor zondag 1 juli a.s. ligt dat bijvoorbeeld al erg voor de hand.

Nodig mensen uit nog even te blijven, om nog een bakje koffie te drinken, wat na te praten ...

Heel belangrijk, laten zien dat je oog hebt voor de vreemdeling in ons midden.

Laten voelen dat hij welkom is.

Het is datgene wat gepreekt en gevonden wordt ook werkelijk handen en voeten geven.

Zullen we dat doen?

Zo kunnen we allemaal, jong en oud, ons steentje bijdragen aan de opbouw van de Gemeente van Christus hier in Vorchten!

Lees eens over onder meer gastvrijheid in Hebreëën 13 vers 1-8

## **Omid uit Iran**

“‘Hij is slecht geworden, we moeten hem uit de weg ruimen’, hoorde ik mijn vader tegen mijn broers zeggen. Toen het donker werd, kwamen ze mijn kamer op en sloegen ze me. Ze sloegen me zo hard en vaak dat ik niet meer op kon staan”, vertelt Omid.

Omid stuurde Open Doors onlangs een brief waarin hij vertelt hoe zijn geloof in de Here Jezus zijn leven heeft veranderd.

‘Ik kom uit een islamitische familie’, schrijft Omid. ‘Uit een streng islamitisch dorpje in het zuiden van Iran. Mijn vader is het hoofd van dit dorp en iedereen luistert naar hem. Tien jaar geleden ging ik studeren in Teheran en raakte ik bevriend met een christen. Het was toen minder gevaarlijk om naar de kerk te gaan als moslim en ik ging een keer met hem mee. Mijn ogen werden eindelijk geopend en na een paar maanden gaf ik mijn leven aan de Here Jezus.

Toen ik na mijn studie weer naar huis ging, besloot ik mijn geloof geheim te houden voor mijn familie. Niemand zou het begrijpen of accepteren. Ik nam

mijn Bijbel wel mee en ik las er veel in als ik alleen was. Op een dag vond mijn vader de Bijbel. Hij was ontzettend boos en vroeg wat dat slechte boek in zijn huis deed. Eindelijk kon ik voor mijn geloof uitkomen. Ik gaf toe dat ik mijn leven aan Jezus had gegeven. Mijn vader sloot mij op in mijn kamer en ging mijn broers halen.

‘Hij is slecht geworden, we moeten hem uit de weg ruimen’, hoorde ik mijn vader tegen mijn broers zeggen. Toen het donker werd, kwamen ze mijn kamer op en ze sloegen me. Ze sloegen me zo hard en vaak dat ik niet meer op kon staan. Rond middennacht kwam mijn vader mijn kamer op. Hij gooide mijn kleren naar me toe en zei: ‘Vertrek en kom nooit meer terug!’ Dat was de laatste keer dat ik mijn vader zag.

Ik nam een bus naar een stad in de buurt en reisde daarvandaan verder naar mijn christelijk vriend van de universiteit. Gelukkig vond ik snel werk en kan ik mijzelf onderhouden. Ik heb mijn familie nooit meer gezien. Ik mis ze.’

### **Vervolging in Iran**

In Iran wordt elke vorm van christendom gezien als bedreiging. De overheid en niet-christelijke religieuze leiders zijn de grootse vervolgers. Vooral moslimbekeerlingen zijn het doelwit. Spreken over het geloof is ten strengste verboden en strafbaar. Veel christenen zitten gevangen. Iran staat op de tiende plaats op de ranglijst.

Al het mooie in deze kerkbode en wat ook in onze Hervormde Gemeente mag gebeuren en wordt georganiseerd, het staat vanzelfsprekend in het teken van 'zo de Here wil en wij leven.' Vanuit de pastorie, nog een fijne vakantietijd en een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw Ellen en onze kinderen Jonathan en Josephine, ds. Gert J. v.d. Top

### **Oproep fietsen**

Wij zijn op zoek naar twee fietsen voor twee Pakistaanse christenen in het azc in Ter Apel. Graag voor 13 juli een bericht.

Hein en Janny Vels  
038 4470061



## VAKANTIE BIJBEL WEEK



Dinsdag 21 Aug. 9.30-12.00  
Woensdag 22 Aug. 9.30-12.00  
Donderdag 23 Aug. 9.30-12.00  
Donderdag OPEN TENT AVOND 19.00

Zondag 26 aug Kerkdienst 9.30

**ALLE**

**BASISSCHOOLKINDEREN WELKOM !!**

IN VEESSEN in de tent bij de kerk

Vanuit Vorchten rijdt een kar om je naar Veessen te brengen vertrek om 9.15 bij de VERBINDING

Na afloop wordt je daar ook weer naar toe gebracht

We kunnen net als andere jaren niet zonder VRIJWILLIGERS

Zaterdag 11 augustus veel hulp nodig bij het opzetten van de tent om 13.30

En ook op de ochtenden bij het begeleiden van de kinderen 9.30-12.00

*Zaterdag 18 augustus alvast een gezellige voorbereiding voor alle vrijwilligers en tegelijkertijd het versieren van de tent 11.00-12.00*

WIE DOET ER MEE ?

Info en opgeven via

[www.hervormdegemeenteveessen.nl/vbw](http://www.hervormdegemeenteveessen.nl/vbw)

### **Kerk open**

Op zondag middag in Juli en Aug. is de kerk open van 12.00 uur tot 16.00 uur voor bezichtiging of zomaar even voor een moment van rust of bezinning.

### **Van de kerkenraad**

*(Her)bevestigingsdienst zondag 8-juli 2018*

Wij als Kerkenraad zijn zeer verheugd dat Bert Draaijer zich beschikbaar heeft gesteld als diaken. Johan Vorderman, Henri Bredenhoff en Jeroen Töpfer hebben zich verkiesbaar gesteld.

Hun (Her)bevestiging zal in de Eredienst van 8 juli plaatsvinden. In deze dienst zal onze predikant ds. Gert van de Top voorgaan.

## **Beuken heggen knippen rondom de kerk, begraafplaats en De Verbinding**

Zaterdag 14 juli aanstaande is het weer zover, de jaarlijkse heggen knippen rondom de kerk, de begraafplaats en De Verbinding staat op het programma. Het werk wordt al vele jaren door een aantal enthousiaste vrijwilligers gedaan. Maar hoe meer mensen helpen zoals het bekende spreekwoord zegt “vele handen maken licht werk”. U wordt van harte uitgenodigd. Vanaf 8.00uur starten wij met de werkzaamheden, rond koffietijd is er natuurlijk koffie met iets lekkers. Voor informatie en het aanmelden kunt u contact opnemen met èèn van onze kerkrentmeesters;

- Henri Bredenhoff, tel.038-4478243 of per mail [henrymarjolein@gmail.com](mailto:henrymarjolein@gmail.com)
- Jan Wonink, tel.06-51941923 of per mail [j.wonink@hetnet.nl](mailto:j.wonink@hetnet.nl)

Graag horen wij van u.

Henri en Jan



### **Gift**

Willemien van de Weg heeft tijdens het wegbrengen van het kerkblaadje € 10,-- ontvangen voor de kerkvoogdij

## **Hieronder bijdragen die ook in de Veluwe kerkbode werden vermeld**

5 juni

### **Nabeschouwing**

Je ziet het wel eens na een sportwedstrijd dat er een nabeschouwing is over hoe de wedstrijd is verlopen. Een ander woord voor nabeschouwing zou na bespreking kunnen zijn. Alle mensen aan tafel hebben dan wel een mening over hoe de wedstrijd is verlopen. De één weet het nog beter dan de ander, en als de coach alle adviezen mee zou nemen dan moet het de volgende keer wel beter gaan met de sporters.

Bovenstaande gedachte kwam bij mij op hoe het er zo ook wel eens in de kerkelijke gemeente toegaat. De voorganger heeft de preek gehouden en de gemeenteleden hebben dan ook wel eens een “nabeschouwing” onderling of thuis bij de koffie. Net als bij de nabeschouwing van een sportwedstrijd gaat het dan niet altijd over de goede woorden die gezegd zijn maar over zaken die net iets anders verwoord hadden kunnen worden.

Nu de nabeschouwing van de dienst van afgelopen zondag waarbij onze voorganger ds. vd Top sprak over Handelingen 11 vers 1-18 en 1

Thessalonicenzen 5 vers 12-24. Het thema was: Laat God de ruimte zodat Hij zijn werk kan doen.. Petrus had een visioen waarbij een soort laken uit de hemel daalde met daarop allerlei soorten dieren zowel rein als onrein. En een stem zei tegen Petrus “slacht en eet”. Door dit visioen kwam Petrus in actie door naar Joppe te gaan. De weerstanden die Petrus eerst had werden omgezet in nieuwe mogelijkheden. Vaak willen wij alle touwtjes van ons leven in handen houden. Zeggenschap over ons huis en alles wat wij bezitten. God voor de voeten lopen als het gaat om bijvoorbeeld abortus en euthanasie. God voor de voeten lopen met onze regels en traditie`s binnen de kerk. Geven wij God nog de ruimte? Ds. vd Top haalde het voorbeeld van een voertuig aan wat door de tijd veranderende van vorm (de éérste auto zag er heel anders uit dan de auto`s van tegenwoordig), zo is het ook met het evangelie verkondiging, de vorm verandert maar de boodschap (inhoud) blijft het zelfde. Als voorbeeld noemde v.d Top de Britse zendeling Hudson Tailer die 1853 naar China vertrok en pas echt iets bereikte toen hij zich aanpaste aan de gebruiken in China en zich kleepte naar Chinese gewoonte. Door die verandering (de boodschap bleef het zelfde) is het aantal christenen in China gegroeid tot nu 130 miljoen.

### **Vooruitblik**

Doof de Geest niet uit in een tijd waar ook in Nederland veel mensen “buiten” (ongelovig) zijn en we het evangelie mogen (moeten) brengen op een manier zodat we ze “winnen” voor Christus zoals Paulus het zegt. Het belang van de ander in het oog hebben.

12 juni.

### **Vrede**

Afgelopen week zijn de wereldleiders bij elkaar geweest tijdens de G7 waarbij gesproken werd over de wereld economie, oneerlijke concurrentie, handelsoorlog ect. Een paar dagen later zat de Amerikaanse president Donald Trump aan tafel bij de Noord- Koreaanse leider Kim Jong-un om o.a te spreken over vrede.

Voor het schrijven van de berichten van de kerkbode las ik het dagelijks bijbelmoment ( [www.tijdmetJezus.nl](http://www.tijdmetJezus.nl) ) waar het gaat over vrede (echte vrede)

Bijbelgedeelte: [Johannes 14:25-31](#)

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. (Johannes 14:27)

### **Mijn vrede geef ik jullie**

Wat een ongelooflijk mooie en krachtige woorden spreekt Jezus hier. In het evangelie van Johannes is dit het eerste wat hij na zijn opstanding zegt in de kring van zijn leerlingen. Vrede: dat is het nieuwe begin. Vrede: dat is het

nieuwe leven na de opstanding. Vrede: dat is de sjalom van God die op ons neerdaalt door de heilige Geest. En ik moet direct denken aan die krachtige woorden uit het Oude Testament, de woorden van de priesterzegen, woorden die opgestuwd worden naar een hoogtepunt: 'de HEER zegent u en beschermt u, de HEER doet het licht van zijn gelaat over u schijnen en is u genadig, de HEER wendt u zijn gelaat toe en geeft u vrede.' Sjalom is dat God ons het goede gunt: het goede leven, het leven uit genade, het onbezorgde leven omdat hij er altijd helend bij is.

**Gebed:** Jezus, u zegt: mijn vrede geef ik jullie. En, Heer, het is ook alleen die vrede die ik wil ontvangen. Niet de vrede die deze wereld lijkt te geven, maar de hemelse vrede die gepaard gaat met vrijspraak, vreugde en vrijheid Amen.

19 juni

### **Geslaagd of niet.**

Ik hoorde dat een aantal scholieren zijn geslaagd voor hun examen en ik wil ze daarmee van harte feliciteren. Tegelijk zijn er ook jongeren gezakt voor hun, sterkte het komende seizoen.

### **Vacature kerkenraad**

In de vacature als diaken heeft Bert Draaijer zich beschikbaar gesteld. Als er geen gegronde bezwaren worden aangedragen aan de kerkenraad zal de bevestiging zondag 8 juli plaatsvinden tegelijkertijd met de herbevestiging van Henri Bredenhoff (kerkrentmeester), Jeroen Töpfer (diaken) en Johan Vorderman (ouderling)

26 juni

### **Bij de dienst**

Zondagochtend zal dhr. Kroon naar Vorchten komen om het evangelie te verkondigen. In die dienst neemt Emma Renshoff afscheid van de kindernevendienst.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in of rond de Verbinding met koffie/ thee en fris. De families Rietberg en Renshoff staan op het rooster om daarin te voorzien.

### **Wat een dag, wat een dag**

Afgelopen zondag werd er twee keer gepredikt uit het bijbelboek Handelingen. s'Ochtends sprak ds. ten Voorde uit Nunspeet over Handelingen 4 waar geestelijke leiders ontstemd waren over de dingen die Petrus en Johannes deden. De geestelijke leiders wilden niets met Jezus te maken hebben en arresteerden Petrus en Johannes (negatief). Maar tegelijkertijd kwamen er 5000 mensen tot geloof (positief). Petrus en Johannes werd verboden om over Jezus te

spreken (18) maar ze zeiden dat ze wel moesten spreken van wat ze gezien hadden. Nadat ze werden vrijgelaten gingen ze samen met de leerlingen God aanbidden. Ds. ten Voorde haalde daarbij aan de kracht van het gebed. Als voorbeeld noemde hij Monica, de moeder van kerkhervormer Augustinus. Zij heeft jaren gebeden dat Augustinus tot geloof mocht komen, wat later gebeurde. Een ander voorbeeld was dat ds. Spurgeon (midden 19<sup>e</sup> eeuw waarbij een kerk groeide van 100 naar 10000 kerkgangers) bij rondleidingen in de kerk bij één ruimte zei dat ze even door de deur mochten kijken maar stil moesten zijn, want die ruimte was de geestelijke machinekamer (daar waren mensen aan het bidden). De opdracht deze ochtend was om een **getuigende en biddende** gemeente te zijn, vervuld met de Heilige Geest en blijf doorgaan met het gebed. Dan zullen er mooie dingen gebeuren op Gods tijd. Ds. ten Voorde eindigde met duizend, duizend maar o Heer, U zij daarvoor dank en eer.

s' Avonds stond de jaarlijkse openluchtdienst gepland. Alles werd klaargezet en de band van de kerk de Brug uit Wapenveld was er klaar voor. Het weer kon geen spelbreker zijn want het was weken droog geweest en de verwachtingen waren goed. Maar toch begon het te regenen..... Om 18.30 uur werd besloten om de dienst in de kerk te houden en werd alle apparatuur naar de kerk gebracht. Net na 19.00 uur konden we starten en onder leiding van de band God met onze liederen danken. In canon zong de volle kerk Groot is Hij allerhoogste heer, onze vredevorst wat een God is Hij!

In de dienst sprak Wim Hoddenbagh (organisatie Royal Mission) over het thema 'De Verrassing van Gods Geest' naar aanleiding van Handelingen 2. Ook nu ging het over de Heilige Geest die je in vuur en vlam kan zetten, maar niet alleen in die tijd maar ook vandaag de dag. Als de Geest in ons komt blijft dat niet onopgemerkt en gaan mensen dat merken. Wij zijn de reclame zuilen voor Jezus was o.a een uitspraak die avond. Ik stop nu met het schrijven, maar misschien spreek ik er nog wel eens met u over.

En de regen??? Moesten we toch eensgezind in de kerk (tempel) bij één zijn? Vol van de Geest, wat een dag, wat een dag!!

Vriendelijke groeten,  
Johan Vorderman

### **Diaconiecollecten**

8 juli Binnelands diaconaat  
15 juli Groot nieuws radio  
12 aug. Zending: Kameroen  
19 aug. Tearfund



## Kinderoppas

1 juli Jennie en Laura  
8 juli Hettie en Anne  
15 juli Gerrieke en Flora  
22 juli Gerdien en Frank  
29 juli Karlijn en Karel

5 aug. Gera en Elise  
12 aug. Driesje en Marina Bredenhoff  
19 aug. Hanneke en Marina  
Bredenhoff  
26 juni Tonnie W en Rien

## Schoonmaakrooster

Week 28 9-14 juli (kerk)  
Hettie-Petra-Gerdien

Week 32 6-11 aug.(kerk)  
Jannie-Marjolein-Jolanda-Henriet

Week 30 23-28 juli (Verbinding)  
Jennie-Zwier-Christiene-Driesje

Week 34 20-25 aug. (De Verbinding)  
Alie-Gerrie-Gerrieke

## Koffie drinken na de dienst

Op elke 1<sup>e</sup> zondag van de maand willen we samen koffie/thee drinken in de Verbinding.

De volgende personen staan op het rooster om koffie te schenken.

1 juli fam. G. Rietberg en fam. Renshoff  
7 aug. fam. H. de Velde en fam. G.AR. Eikelboom  
2 sept. fam. J. Nijmeyer en fam. P. vd Berg



## Agenda

2 juli 20.00 uur gebedskring bij Harry de Velde  
8 juli (Her)bevestiging ambtsdragers  
14 juli 8.00 uur Heggen knippen bij de kerk en de Verbinding  
11 aug. 13.30 uur tent opzetten Veessen voor vakantie bijbelweek  
18 aug. 11.00-12.00 uur Vrijwilligers Vakantie bijbelweek in tent Veessen  
21-23 aug. Vakantie bijbelweek (tent in Veessen)



Foto 2014

## Diensten Vorchten

01-07-2018	09:30	dhr. J. Kroon	Barneveld	Afscheid Emma KND
08-07-2018	09:30	ds. G.J. v.d. Top		(Her)bevestiging ambtsdragers
15-07-2018	09:30	ds. C. Cuperus	Zwolle	
22-07-2018	09:30	ds. R.J. Perk	Nijverdal	Avondmaal
29-07-2018	09:30	ds. R.A. Houtman	Epe	
05-08-2018	09:30	dhr. C. Weeda	Deventer	
12-08-2018	09:30	ds. C.A. de Graaf	Heerde	
19-08-2018	09:30	ds. R.W. Baas	Voorthuizen	
26-08-2018	09:30	ds. G.J. v.d. Top		
02-09-2018	09:30	ds. H. Brandsen	Harderwijk	

## Uitzendingen Radio 794 – 2018

01-07-2018	Sionskerk Epe	ds. T.E. Van Spanje	09.30u
08-07-2018	Chr. Geref. Kerk Heerde	ds. H.M. Mulder	09,30u
15-07-2018	Hervormde gemeente Heerde	ds. G.J. Röben	09.30u
22-07-2018	Vrije evangelische gemeente	ds. J.M. Weststrate	10.00u
29-07-2018	Gereformeerde kerk Heerde	ds. H. Diermanse	09.30u
05-08-2018	Hervormde gemeente Veessen	ds. W.G. Sonnenberg	09.30u
12-08-2018	De Brug	ds. K.F. Dwarshuis	09.30u
19-08-2018	Hervormde gemeente Oene	ds. E. Mijnheer	09.30u
26-08-2018	De Wendhorst	ds. J. Smit	09.30u
02-09-2018	Hervormde gemeente Wapenveld	ds. G.H. Koppelman	09.30u

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 30 augustus inleveren bij Johan Vorderman E-mail: [j66vor@hetnet.nl](mailto:j66vor@hetnet.nl)

### Voorganger:

ds. G.J. v/d Top Kerkweg 19 8193 KJ Vorchten 0578 631297 email: [gjvdtop@hetnet.nl](mailto:gjvdtop@hetnet.nl)

### Kerkrentmeesters:

Jan Wonink Kerkweg 3 8193KJ Vorchten 0578 631206  
 Henri Bredenhoff Wolbertsdijk 3i 8191NW Wapenveld 038 4477930  
 Wim van de Weg Gagelkampweg 10 8181SR Heerde 0578-691032

### Diakenen:

Jeroen Topfer Kerkweg 18a 8198KJ Vorchten 0578 631575  
 Hein Vels Wolbertsdijk 9 8191NW Wapenveld 038 4470061

### Vacature

### Ouderlingen

Herman Colijn Kerkweg 32 8193KL Vorchten 0578 696886  
 Johan Vorderman Losweg 5 8193KC Vochten 0578 631650

### Vacature

### Koster:

Ton v/d Vosse Papenlandseweg 7 8193 KH Vorchten 0578 631316

### Organist:

Albert Dijkslag Losweg 8 8193 KC Vorchten 0578 631205

Bankrekening kerkrentmeesters NL04RABO0326501401

Girorekening „ NL82INGB0001687120

Bankrekening diaconie NL93RABO0326583025

Bankrekening jeugdraad NL39RABO0326527834

**Persbericht:**

PCOB Heerde-Wapenveld nodigt u van harte uit om deel te nemen aan een gezamenlijke pannenkoeken maaltijd op woensdag 11 juli om 18.00 uur in het Mussennest te Wapenveld.

Vertrek uit Heerde met de fiets vanaf het Trefpunt aan de Kanaalstraat om 17.15 uur of meerijden met een auto; vertrek om 17.40 uur. Of op eigen gelegenheid gaan.

Kosten voor eigen rekening. Aanmelden voor 8 juli bij Annie Reil: tel. 0578-696822 of

[pcobheerde@kpnmail.nl](mailto:pcobheerde@kpnmail.nl)

# Kleurplaat

