



Meditatie

In- en uitgaan..., ook in vakantietijd!

In de gemeente van Jezus Christus is het een ingaan en uitgaan.

Als we alleen maar binnen blijven, dan kan de ander er niet van horen.

Dan hoort hij die buiten is niet van het Evangelie.

Het Goede Nieuws dat God de Vader ons in Christus Jezus heeft toevertrouwd.

Gaan we alleen maar uit, dan bestaat de kans dat we zélf niet die nodige voeding krijgen en teveel in de wereld opgaan.

Dan gaat het ook niet goed.

Die Bijbelse voeding hebben we echt nodig!

Krijgen we niet genoeg geestelijke voeding uit het Woord van God, dan weten we niet waarover we praten.

Dan weten we niet wat we moeten doorgeven.

God de Vader wil ons er zo bij helpen, dat ánderen aan ons kunnen zien dat we uit een andere Bron putten.

Maar hoe vinden we nu het juiste evenwicht tussen die twee uitersten: ingaan en uitgaan?

Ik denk dat daar maar één antwoord op mogelijk is.

Dicht bij Gods Vaderhart blijven, zoals een kind bij zijn vader en moeder.

Concreet betekent dat we, jong en oud, biddend de Bijbel elke dag weer openslaan en raadplegen als leidraad voor ons leven, in ons gezin, in onze gemeente, in onze kerk.

Ik heb helaas ontdekt dat dat in veel zogenaamde christelijke gezinnen niet meer gebeurt.

Toch vinden we dat evenwicht niet bij ons menselijke zelf.

We vinden het ook écht niet in de wereld om ons heen!

Dat evenwicht kan alleen God ons geven in de weg van Woord en Geest.

Daarin reikt Hij ons Zijn Vaderhand.

En aan de Hand van Vader mogen we als Zijn kinderen op liefdevolle wijze naar elkaar omzien met een bewogen hart!

Zonder een al te kritische blik of de dingen wel gebeuren zoals wij ze willen.

In onze omgang met elkaar als gezin, als familie, als Gemeente laat Hij ons ín- en uitgaan.

Met de juiste bagage, waarin in ieder geval dat rijke Evangeliewoord niet ontbreekt.

Dan gaan we uit omdat we het niet meer alleen voor onszelf kúnnen houden!

Want, we weten: geen méns kan buiten Christus om gered worden.

Gaat er wat van ons uit of zeggen we, toe nou, nu even niet?

Hebben we een geloofsgesprek in onze vakantietijd?

Op onze vakantieplaats?

Gaan we naar de gemeente van Christus daar waar we zijn?

Geloof en gemeente-zijn hebben alles te maken met ingaan en uitgaan en weide vinden.
(Joh.10:9)

Geloof en gemeente-zijn hebben alles te maken met ingaan en uitgaan en bewaard blijven.
(ps.121)

Ga maar in en uit, als een kind aan de Hand van Vader, maar laat Zijn Hand, Zijn Woord en Geest, nooit los!

Ook niet in vakantietijd!

Want zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
(Rom.8:14)

Lezen: Psalm 121 en Galaten 6 vers 1-10

Onze zieken en verpleegden krijgen een kaart

We denken aan u die ziek bent, een onderzoek moet ondergaan of verpleegd moet worden, thuis, in een ziekenhuis of zorgcentrum of op andere wijze.

>bid en leef mee met het buitenlandse gezin aan dat met onze gemeente meeleeft!

>Mw. M. van de Weg-Post is nu opgenomen in het Zonnehuis in Zwolle.

Adres: verpleeghuis Het Zonnehuis, Afd. Vechtstraat kamer 5, Nijenhuislaan 175, 8043 WB Zwolle.

>dhr. B. Bruggert, is tijdelijk voor therapie in De Hartkamp afd. De Marke k31, Adres: Arkelstraat 15 8101 EN Raalte

We wensen u Gods nabijheid toe, wetend dat we in Zijn Hand altijd veilig zijn, hoe onze levenssituatie ook is. Wij denken aan u allen en ook aan u en jou die hier niet met name genoemd wordt of liever niet genoemd wilt worden. Moge deze tekst u tot bemoediging en kracht zijn 'Hebt de HERE lief, al Zijn gunstgenoten; de HERE bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en Hij zal uw hart versterken, u allen, die op de HERE hoopt.' (Ps.31:24-25)

Gedicht 'Weest allen mijn navolgers'
De weg die wij hier gaan is vol gevaren,
Het is een lange, dikwijls zware reis.
God trekt ons tot Zich door de levensjaren,
Maar niet alléén, wij gaan hier
groepsgewijs.

Nu kunt u, sterkere, een zwakke steunen
Wanneer de weg verslechtert of versmalt.
Misschien moet u straks op zijn schouders
leunen
Als u eens struikelt of misschien zelfs valt.

U struikelde nog nooit? God weet wel
beter.

Ons hart bezwijkt bij elke hindernis.

Kijk niet steeds op uw
levenssnelheidsmeter,

Van Enny IJskes-Kooger uit "Als glas in de zon"

Zij overleed in september 2010 op de leeftijd van 97 jaar.

Werd geboren als tweede dochter in een gereformeerd gezin.

Het is geen wedstrijd: wie het snelst er is!

Help and'ren voort, laat niemand
achterblijven.

Kom maar gerust een eindje achteraan.

We zijn zo gauw geneigd hen af te
schrijven

Die niet angstvallig in ons voetspoor gaan.

Maar grijp hen vast, die dreigen af te
glijden

En roep terug hém (háár), die de weg
verlaat,

Opdat u aan het einde aller tijden

Niet zonder hem de eindstreep over gaat.

Haar vader was hoofdonderwijzer van een christelijke lagere school. Ze was gehuwd met Dirk IJskes. 'De dood van haar oudere zusje veranderde haar toekomstperspectief drastisch. Vanaf dat moment was ze voorbestemd om na de lagere school thuis in de huishouding te komen helpen. Van 'doorleren' kon geen sprake meer zijn, al bood de boekenkast van haar vader wel de nodige compensatie.'¹ (Nederlandse Poëzie.org)

Luther: Rechtvaardiging (4)

In 1532 heeft Luther o.a. Latijnse colleges gegeven over Psalm 51. In gedrukte vorm zijn deze colleges uitgegeven in 1538. De connectie met het onderwerp 'rechtvaardiging' in het onderstaande citaat ligt vooral in het feit dat Luther hier spreekt over drie stukken of drie artikelen: ellende, verlossing en dankbaarheid. Sommige lezers herkennen deze spreektrant wel uit de later uitgegeven Heidelbergse Catechismus – zoals Luther bij deze psalmverklaring dan ook zegt: 'Het is in veel opzichten noodzakelijk en nuttig deze psalm te kennen, want daarin is de leer van de [drie] voornaamste artikelen begrepen. Eerst van de boete en de zonde, daarna van de genade en de rechtvaardiging, en tenslotte van de godsdienst die wij voor God moeten beoefenen.'

“Dit zijn de drie Goddelijke en hemelse leerstukken die door de krachtige werking van de Heilige Geest geleerd moeten worden, anders is het onmogelijk dat deze tot in het hart doordringen. Zo zien wij dat deze leer door onze tegenstanders met veel moeite en in omvangrijke folianten is behandeld en dat er onder hen allen toch niet één is die goed begrijpt wat boete, wat zonde en wat genade is. Voor hen zijn deze woorden immers als een vergeten droom, waarvan nog wel enige resten in het hart zijn overgebleven, maar het geheel daarvan is hen ontgaan.

Dit is dan ook de oorzaak van deze grote blindheid en onwetendheid, namelijk dat de juiste kennis van deze stukken niet van de kennis en wijsheid van het menselijk verstand afhangt, of ook niet – om het zo te zeggen – in ons huis of in ons hart geboren wordt, maar vanuit de hemel geopenbaard en gegeven wordt. Want welk mens zou zó kunnen spreken over boete en vergeving van zonden, zoals alleen de Heilige Geest in deze psalm spreekt?”

Enarratio Psalmi LI, 1532 (1538), vgl. WA 40.2, 315, 27 – 316, 24

Emailadres: info@maartenluther.com en website: www.maartenluther.com Hugo C. van Woerden

LIJDENDE KERK: Houd je spreekbeurt over Open Doors

Onderwerp nodig voor je spreekbeurt?

Houd je spreekbeurt over Open Doors!

Vertel je klas over christenen die worden vervolgd omdat ze in de Here Jezus geloven.

Je kunt je klasgenoten vertellen over de landen waar kinderen het moeilijk hebben omdat ze christen zijn en je kunt vertellen wat Open Doors doet.

In het spreekbeurtpakket vind je alles wat je nodig hebt om je spreekbeurt over Open Doors te houden. Succes!

In het spreekbeurtpakket vind je:

- * De Ranglijst Christenvervolgung. De Ranglijst Christenvervolgung, met daarop de vijftig landen waar het voor christenen het zwaarst is.
- * Informatie over verschillende landen waar christenen worden vervolgd
- * Informatie over het ontstaan en het werk van Open Doors
- * Antwoorden op de belangrijkste vragen over Open Doors
- * Tips om je spreekbeurt goed te laten lukken Download spreekbeurtpakket

Aan de slag

* Download de video 'Een bijbel voor vervolgd christenen' (40 MB)

* Download de video 'De grensovergang' (68 MB)

Meer informatie aanvragen

Je spreekbeurt nog leuker maken?

Bestel dan gratis kinderwerkmaterialen om uit te delen.

Bijvoorbeeld een kinderkrant of gebedskaartjes voor iedereen uit je klas

Allemaal via www.opendoors.nl

Bericht van ons zendingsechtpaar!

Wij zijn aan het aftellen! Nog één dag te gaan en dan gaat Isithembiso Kamp 2017 van start!

De laatste formulieren druppelen binnen en inmiddels is een geweldig team uit Schotland

gearriveerd, dat ons komt ondersteunen. Oftewel, nog even en we zijn er klaar

voor...(tenminste, daar gaan we van uit)! Dan nemen we 101 kinderen mee uit Masi, samen

met 25 helpers, naar Simon's Town!

De afgelopen tijd hebben wij ons bezig gehouden met de voorbereidingen voor dit

kamp. Van het uitdenken van verschillende indelingen voor de slaapzalen tot het in elkaar

zetten van een welkomstspel.

Machiel is de laatste tijd druk bezig geweest om verschillende video's in elkaar te zetten.

Die video's hebben we in Masi opgenomen.

We zien uit naar een tijd waarin we de kinderen kunnen verwennen met gezelligheid,

aandacht en heel veel leuke activiteiten. Maar meer nog hopen en bidden we voor deze

kinderen, dat het een tijd mag zijn waarin ze zullen groeien in hun relatie met Jezus. Dat ze

Jezus mogen ontmoeten en ervaren als een liefdevolle Vriend, die altijd bij ze zal zijn. We

bidden dat het thema van dit kamp als een echo zal zijn voor deze kinderen. Dat het zal

doorklinken in hun leven.

Een bijzondere taak

In de afgelopen tijd hebben we in Masi een nieuwe vriendin ontmoet, Nonkosi. Ik herinner

me nog goed dat we haar voor het eerst ontmoetten. Daar stond ze, buiten, haar shack samen

met haar meubels. Ze was aan het schoonmaken, want het had gesmeuld in haar huis. Ze was

maar wat dankbaar dat ze er op tijd bij was en er geen brand in haar woning was ontstaan.

Dat was onze eerste ontmoeting. In de weken daarna kwamen we haar regelmatig tegen en

deelden we verhalen met haar in het huis van haar goede vriendin Mama Joyce. Nonkosi

was zwanger en we hebben regelmatig met haar gebeden voor de baby en ook voor haar

gezondheid. Ze had veel stress en een hoge bloeddruk. Samen met het team hebben we een

deel van de benodigdheden voor de baby bij elkaar gekregen.

Afgelopen zondag werd ik gebeld, het was Nonkosi vanuit het ziekenhuis. Ze was bevallen

van een gezonde zoon vertelde ze me, Ophola is zijn naam. Op de dag van dit schrijven, had

ik de eer om Nonkosi samen met haar zoon op te halen uit het ziekenhuis, wat een prachtig

kereltje! We waren net terug in Masi toen Nonkosi hem aan mij gaf in de auto, achter het

stuur: 'Hou jij hem maar vast.' We gingen even langs haar zus om de kleine voor te stellen,

en naar een aantal andere adressen. Een geweldige culturele ervaring!

Ophola

Dankbaar!

Over de afgelopen periode hebben we ervaren dat het praktisch helpen van mensen uit de gemeenschap een belangrijk onderdeel van onze ministry is. En het is echt zo geweldig! Het delen van ons leven met mensen uit Masi. En zij doen dat op hun beurt met ons, zoals vandaag...wat een eer!

De reden dat ik hier over schrijf, is omdat het voor mij persoonlijk zo'n geweldige ervaring was vandaag. De blijdschap van het thuiskomen met zo'n mooi kind, en het ervaren van hoe het wordt ontvangen in de townships. Toen ik later deze middag wegging vanuit Masi bedankte ze me nog hartelijk. 'Ik ben zo dankbaar dat ik niet met de trein hoefde,' zei ze...

Dat is toch wat...

Vanuit de thuisfrontcommissie

Dit keer in de nieuwsbrief ook een bijdrage vanuit de thuisfrontcommissie!

Misschien heeft u de uitnodiging al langs zien komen:

Op 8 september organiseren we een ontmoetingsavond om elkaar als vrienden en familie van Machiel en Jessica te ontmoeten. We houden deze avond enerzijds omdat we graag met jou als nieuwsbrief-lezer in contact willen blijven. We willen je bedanken voor het supporten van Machiel en Jessica en tevens willen we je aanmoedigen om hen te blijven steunen. Anderzijds organiseren we de avond omdat we het belangrijk vinden om het werk van Machiel en Jessica onder de aandacht te blijven brengen. Neem dus ook gerust iemand mee! Tijdens deze avond zullen enkele familieleden van Machiel en Jessica, die Zuid-Afrika inmiddels bezocht hebben, iets delen over hun reis en ervaringen.

We ontmoeten je heel graag op 8 september!

Liza neemt afscheid van de TFC

"De afgelopen tijd heb ik mijn communicatierol binnen de TFC van Machiel & Jessica overgedragen aan Ilse Ketel. Ik ga de TFC namelijk verlaten, omdat ik twee jaar in de Verenigde Staten ga studeren aan het Forerunner Media Institute van het International House of Prayer (IHOPKC). Ik ga de redactie van de nieuwsbrief en de gezellige vergaderingen erg missen. Gelukkig zal ik in contact blijven met Machiel & Jessica, dat houdt niet op. Ik wens Machiel & Jessica veel zegen in hun prachtige zendingswerk & wens de TFC veel wijsheid toe in de ondersteuning van Machiel & Jessica. In het bijzonder wens ik Ilse veel succes toe in het vervullen van de communicatierol in het TFC en wat doet ze dat al goed!" - Liza

Vroling

Ilse aan het woord...

"Beste lezers! Ik mag de mooie taak van Liza, namelijk de communicatie, overnemen van haar. Inmiddels heb ik al mogen ontdekken wat een leuke taak dit is, omdat ik hierdoor ook in direct contact met Machiel en Jessica sta, maar ook met jullie als lezers. Onderdeel van mijn nieuwe taak, is ook het opmaken en versturen van de nieuwsbrief. Hopend dat jullie die trouw lezen, doe ik er steeds mijn best voor om deze, samen met Chiel en Jess zo goed mogelijk vorm te geven. Stuur gerust een mailtje als u vragen of opmerkingen heeft. Ik beantwoord ze graag!" – Ilse Ketel-van Veen

Dank- en gebedspunten:

- Dank voor een geweldig team waarmee we samen kunnen werken tijdens dit kamp.
- Dank voor de regen die er in de afgelopen weken gevallen is waar we ons gezegend door voelen.

- Dank voor Nonkosi en Ophola, dat ze allebei gezond zijn en het goed met ze gaat!
- Dank voor zoveel kinderen die zich hebben opgegeven voor het kamp, en de mogelijkheid die we hebben om dit te kunnen doen met de kinderen!
- Bid voor goede samenwerking met het team dat het kamp leidt. Dat alle lege plekken die nog moeten worden ingevuld, ook daadwerkelijk op z'n plek komen voordat het kamp begint.
- Bid voor een veilige en voorspoedige reis voor de moeder van Machiel, die dinsdag 11 juli bij ons aankomt! We zien er naar uit haar te ontvangen hier.
- Bid een zegen over het leven van Ophola, dat hij in zijn leven Jezus mag ontmoeten en een licht voor deze wereld mag zijn. (Als je indrukken/woorden/bemoedigingen hebt voor hem, geef het aan ons door, dan laten wij het aan zijn moeder weten).

Nieuwe SAAM collectie!

Hebben jullie de nieuwe collectie van SAAM al gezien? Neem een kijkje op de website!

Wie zijn wij?

Wij zijn Machiel en Jessica Teekman. Machiel is 25 en Jessica is 22 jaar. Wij zijn deel van All Nations. Dit is een familie die visie draagt om gemeentes te stichten. Wij willen Jezus wereldwijd aanbeden zien worden.

Bedankt voor het lezen van onze nieuwsbrief. Zijn er specifieke punten waarin we jullie kunnen helpen door met jullie te bidden bijvoorbeeld, stuur ons dan een persoonlijk berichtje.

Liefs, Machiel & Jessica © Machiel en Jessica Teekman, 2016. All rights reserved.

Wilt u ons ondersteunen?

Maak uw gift over naar:

IBAN: NL 31 INGB 000 31 58 267

T.n.v. St. Samen op de bres

O.v.v. Church Planting

(Giften mogen alléén gegeven worden onder vermelding van de naam van ons project Church Planting, géén extra toevoegingen, zoals namen. Dit is niet toegestaan.)
Alvast hartelijke bedankt!

Mailadressen: tfcmachielenjessica@outlook.com (Thuisfrontcommissie)

machielenjessica@hotmail.com (Privé)

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je deze e-mails ontvangen, meld je aan!

Machiel en Jessica / All Nations / South-Africa · 1 Montrose Close · P.O. Box 1606 Sun Valley · Noordhoek, Cape Town 7085 · South Africa

Tenslotte

Alle activiteiten evenals het hele leven staat vanzelfsprekend in het teken van Deo Volente, 'indien de Here wil zullen wij leven en dit of dat doen.' Het voorbehoud van Jakobus 4 vers 15. Vanuit de pastorie een hartelijke groet, ook namens Ellen en Jonathan en Josephine, ds. Gert J. v.d. Top

Start Alpha cursus

Vraag jij je ook wel eens af wat het christelijk geloof nou precies inhoudt en zou je hier weleens met anderen over willen praten? Dat kan vanaf 24 september in de Verbinding in Vorchten. Er start dan een nieuwe Alphacursus waarin thema's als 'wie is Jezus', 'waarom zou ik Bijbellezen', 'hoe kan ik bidden', 'wie is de Heilige Geest' etc. aan de orde komen. Per avond wordt één van de thema's ingeleid waarna er in kleine groepjes over doorgepraat kan worden. De cursus beslaat tien avonden en (in overleg) een weekend. De avonden starten om 19.30 met een maaltijd en we sluiten af om 22.00 uur. Gun jezelf de gelegenheid om op deze informele manier na te denken over levensvragen en hierover met anderen in gesprek te gaan!

Voor opgave of extra informatie:

Johan Vorderman 0578 631650

Marina de Velde 0578 631216



VAKANTIEBIJBELWEEK VORCHTEN VEESSEN (T)OPSURVIVAL

VORCHTEN tent bij de kerk

Dinsdag 15 augustus van 9.30-12.00

Woensdag 16 augustus van 9.30-12.00

Donderdag 17 augustus van 9.30 –12.00 en 19.00-20.30

Zondag 20 augustus 9.30 10.45 afsluitende dienst kerk Vorchten

Voor ALLE kinderen van de basisschool

Om 9.00 rijdt een kar vanaf de kerk in VEESSEN naar de tent en om



Ook dit jaar hebben we vrijwilligers nodig !

14 augustus informatie avond om 19.30 in het MFC de Verbinding in Vorchten.

***EXCLUSIEF* VRIJDAG 18 aug. 19.30 TEEN CHALLENGE GIRLS vs BOYS**

Info en opgave www.hervormdegemeenteveessen.nl

Diaconiecollecten

9 juli Binnenlands diaconaat

16 juli Groot Nieuws radio

13 aug. Zending (Egypte)

20 aug. Tearfund

Kinderoppas

9 juli Hetty en Elise
16 juli Gerdien en Marina Bredenhof
23 juli Jennie en Naomi
30 juli Zwiertje en Karel

6 aug Christiene en Flora
13 aug Tonnie W en Frank
20 aug Gerrieke en Germa
27 aug Driesje en Laura
3 sept. Hanneke en Marina B.

Beuken heggen knippen rondom de kerk, begraafplaats en De Verbinding

Zaterdag 15 juli aanstaande is het weer zover, de jaarlijkse heggen knippen rondom de kerk, de begraafplaats en De Verbinding staat op het programma. Het werk wordt al vele jaren door een aantal enthousiaste vrijwilligers gedaan. Maar hoe meer mensen helpen zoals het bekende spreekwoord zegt “vele handen maken licht werk”. U wordt van harte uitgenodigd. Vanaf 8.00uur starten wij met de werkzaamheden, rond koffietijd is er koffie. Voor informatie en het aanmelden kunt u contact opnemen met èèn van onze kerkrentmeesters;

- Henri Bredenhoff, tel.038-4478243 of per mail henrymarjolein@gmail.com
- Jan Wonink, tel.06-51941923 of per mail j.wonink@hetnet.nl

Graag horen wij van u.

Henri en Jan



(Verslag van organist Hans Vijge die regelmatig in Vorchten de dienst begeleid)

Graag wil ik wat vertellen over de reis die ik kortgeleden gemaakt heb naar Oekraïne met een groep voor de organisatie: Christenen voor Israël.

Deze organisatie zet zich op allerlei manieren in voor het volk Israël in binnen - en buitenland. Eén van de taken is om Joden in Oekraïne praktisch te helpen, maar ook financieel, als zij Alija willen maken. Dit houdt in dat zij geholpen worden, het mogelijk te maken om naar het land terug te keren, wat God hen beloofd heeft. Een bijbelse belofte.

Oekraïne is een prachtig land, vroeger werd het de graanschuur van Europa genoemd, maar met een verschrikkelijk verleden, waar nog steeds bewust geen/niet genoeg aandacht voor is. In de oorlog zijn er 1.7 miljoen Joden vermoord. Alleen al in Kiev zijn er in 2 dagen tijds 34.000 Joden op beestachtige wijze vermoord. Wij hebben dit massagraf bezocht.

In de week van 17 t/m 24 juni zijn we met een groep van 17 mensen (10 mensen uit Nederland, 6 uit Duitsland en 1 uit Oostenrijk) naar Oekraïne geweest.

De bedoeling van deze reis was om oude Joden die de oorlog hebben overleefd te bezoeken en die vaak in armoede leven te bemoedigen, maar ook tegelijkertijd voedselpakketten te brengen.

Wij hebben met enkele lokale christenen op dinsdag 2000 voedselpakketten ingepakt. Totaal 20.000 kilo. Een groot deel van de pakketten hebben we rondgebracht bij mensen thuis, maar ook bij Joodse Gemeenten in midden en zuid Oekraïne, die ze verder verdelen. Zo hebben we elke dag honderden kilometers afgelegd in kleine bussen over heel slechte wegen. We werden overal waar we kwamen heel gastvrij ontvangen en mochten vertellen waarom we deze reis maakten, samen eten, zingen, bidden en muziek maken.

Het waren elke keer weer bijzondere ontmoetingen. Op één plaats mochten we aanwezig zijn bij de onthulling van een monument ter nagedachtenis aan de moord op veel Joden. Het is teveel om alles in vogelvlucht te vertellen. Deze week heeft een onvergetelijke indruk achtergelaten. Ik hoop in november dan ook weer een reis te maken, om zo mijn liefde voor het volk van God handen en voeten te geven. Gods belofte is: zegenend zal ik u zegenen.

Shalom.
Hans Schijve



Schoonmaakrooster

De Verbinding is in gebruik. Het schoonmaakrooster van de Rank is aangehouden maar er is een nieuwe nieuwsbrief uit van de Verbinding met de oproep om te helpen met het schoonmaken van de Verbinding.

Voor een sleutel van de Verbinding: John van Assem Kerkweg 20 tel: 0631175676
of Johan Vorderman Losweg 5 tel: 0612098831

De Kerk week 28 10-15 juli

Hetty Topfer
Petra v.d Vosse
Gerdien Wonink

De Verbinding week 30 24-29 juli

Jennie Eikelboom
Zwier Hottinga
Christiene Rietberg
Driesje Wonink

Week 32 7-12 aug.

Jannie Vels
Marjolein Bredenhoff
Jolanda Renshoff
Henriet Colijn

Week 34 21-26 aug.

Alie Nymeyer
Gerrie v.d. Vosse
Gerieke van Norel

Koffie drinken na de dienst

Op elke 1^e zondag van de maand willen we samen koffie/thee drinken in de Verbinding
De volgende personen staan op het rooster om koffie te schenken.

- 6 aug. fam. J. Draaijer Wolbertsdijk
fam. G.J. Wonink mr.van Voorstweg 12
3 sept. G. van Werven en K.`t Mannetje Losweg
fam. H. Bredenhoff Wolbertsdijk

Diensten Vorchten

09-07-2017	09:30	ds. Cuperus	Zwolle
16-07-2017	09:30	ds. A. Groeneveld	Lunteren
23-07-2017	09:30	ds. G.J. vd Top	
30-07-2017	09:30	ds. R.A Houtman	Epe
06-08-2017	09:30	ds. B. v`t Veld	Vaassen
13-08-2017	09:30	Dhr. J. Kroon	Barneveld
20-08-2017	09:30	ds. G.J. vd Top	
27-08-2017	09:30	dhr. G. Heinen	Noorscheschut
03-09-2017	09:30	ds. G.J. vd Top	

Agenda

- 15 juli 8.00 uur Heggen knippen
14 aug. 19.30 uur info avond medewerkers vakantie bijbelweek
16-17-18 aug. vakantie bijbelweek in Vorchten
19 aug. 19.30 uur TEEN CHALLENGE GIRLS vs BOYS
29 aug. 20.30 uur Zendingscomm. Verg. in de Verbinding
1 sep. 19.00 uur Franse Avond
9 sep. Open monumentendag "boeren, burgers, buitenlui"
19 sep. 14.30 uur Ouderenmiddag in de Verbinding
23 sep. Gemeentedag
24 sep. Start winterwerk

Uitzendingen Radio 794

09-07-17	Protestantse gem. Wapenveld	ds. I. Boersma	09.30u
16-07-17	Immanuël gemeente	ds. J. Zomer	10.00u
23-07-17	Sionskerk Epe	ds. T.E. Van Spanje	09.30u
30-07-17	Chr. Geref. Kerk Heerde		09.30u
06-08-17	Herv. Gemeente Heerde	ds. van der Graaf	09.30u
13-08-17	Vrije evangelische gemeente	ds. J.M. Weststrate	10.00u
20-08-17	Gereformeerde kerk Heerde	ds. H. Diermanse	09.30u
27-08-17	Herv. Gemeente Veessen	ds. W.G. Sonnenberg	09.30u
03-09-17	De Brug		09.30u

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk **31 augustus** inleveren bij Johan Vorderman E-mail: j66vor@hetnet.nl

Voorganger:

ds. G.J. v/d Top Kerkweg 19 8193 KJ Vorchten 0578 631297 email: gjvdtop@hetnet.nl

Kerkrentmeesters:

Jan Wonink Kerkweg 3 8193KJ Vorchten 0578 631206

Henri Bredenhoff Wolbertsdijk 3i 8191NW Wapenveld 038 4477930

Vacature

Diakenen:

Jeroen Topfer Kerkweg 18a 8198KJ Vorchten 0578 631575

Hein Vels Wolbertsdijk 9 8191NW Wapenveld 038 4470061

Vacature

Ouderlingen

Herman Colijn Kerkweg 32 8193KL Vorchten 0578 696886

Johan Vorderman Losweg 5 8193KC Vochten 0578 631650

Vacature

Koster:

Ton v/d Vosse Papenlandseweg 7 8193 KH Vorchten 0578 631316

Organist:

Albert Dijkslag Losweg 8 8193 KC Vorchten 0578 631205

Bankrekening kerkrentmeesters NL04RABO0326501401

Girorekening „ NL82INGB0001687120

Bankrekening diaconie NL93RABO0326583025

Bankrekening jeugdraad NL39RABO0326527834

Kleurplaat

