



## Meditatie

Geef je over!

“Wat moeten wij doen, mannen broeders?” Handelingen 2:37

Wat schrokken die mensen daar in Jeruzalem!

Wat moeten we doen?

Bekering, had Petrus gezegd!

Stop met het overtreden van Gods geboden.

Gelóven en aanvaarden dat de Here Jezus is opgestaan uit de dood om voor ons het eeuwige leven te verwerven!

Dat is dé Enige Weg van eeuwige redding die God de Here aanbiedt en ook de Enige Weg die daarom mogelijk is om gered te worden.

Dat is de wijze waarop God onze Schepper en Onderhouder van ons leven, Zijn Liefde met ons wil delen.

In het feit dat Hij Jezus Christus Zijn Zoon ons in liefde en genade aanbiedt..

Neem dat met beide handen, ja met hart en ziel áán.

Luister naar Zijn Stem .. Hij heeft het beste met je voor! Geef je over!

Laat je leiden door Hem!

Ik heb dat lang geleden ook gedaan en heb er nog nooit één dag spijt van gehad.

Blindelings te vertrouwen op de Heer!

Helemaal aan Hem overgegeven.

Dát zal heel je leven veranderen in positieve zin. Dat geloof geeft richting in leven en sterven! Ja, óók in het sterven!

Dat wordt misschien wel eens onderbelicht.

De manier waarop we afscheid nemen van onze geliefden.

In navolging van de Heiland: het graf!

In de verwachting van de opstanding uit de dood.

Heel de Bijbel door worden de vaders en de moeders begraven.

Denk aan Jozef: ‘Zij begroeven ook de beenderen van Jozef..’ (Joz.24:32)

Denk aan Saraï: ‘En daarna begroef Abraham zijn huisvrouw Sara in de spelonk des akkers van Machpela, tegenover Mamre, hetwelk is Hebron, in het land Kanaän.’

Zo zijn er vele voorbeelden te vinden in de Bijbel..

In geen enkele zin is er sprake van crematie!

Dat is een oud heidens gebruik van uitvaart dat niet past bij de navolging van Christus en de overgave aan Hem.

En desondanks lopen we er steeds meer tegen aan.

Als dominee ik des te meer.

Heel geleidelijk aan is dat helaas het christendom, waar zij niet trouw is aan Gods Woord, binnengeslopen.

Navolging van Jezus Christus omvat ons hele leven en daarna.

Van onze jonge tot onze oude jaren, in gezondheid en in ziekte.

Het geldt voor onze jonge mensen nu en onze oude mensen nú.

Prediker zegt het ook al: “Ja, denk in uw jonge jaren aan uw Schepper, voordat het zilveren koord van uw leven losschiet, de gouden schaal (dat het allemaal niet op kon) wordt gebroken, de kruik bij de put in stukken valt, en het scheprad in de put onklaar wordt, voor het stof (het lichaam) terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest terugkeert naar God, Die hem gaf..” (Pred.12:6,7)

Navolging van Jezus in alles!

Geen levensterrein valt daarbuiten.

In vakantietijd en in werktijd.

Als je verzorgd moet worden in een verpleeghuis of je hebt nog een heel leven vóór je..

Misschien is dit wel even schrikken!

Maar te laat is het nog niet.

Geef je over, met heel je leven en heel je bestaan.

Dan mag je nú al leven in de eeuwige gemeenschap met de Drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Want daartoe houdt Petrus ons dit voor en later Paulus in 1 Korinthe 15.

‘Bekeert u en gelóóft het Evangelie, .. en gij zúlt de gave van de Heilige Geest ontvangen!’ (Han.8:12) Lezen: Handelingen 2 vers 37-38 en 1 Korinthe 15

Gedicht: ‘d’ Allerhoogste Schuilplaats’

De dag is kort,  
de dagen vliegen heen.

Het leven is gejaagd,  
geen rust is hier beneen.

De mens leeft rusteloos,  
gejaagd is zijn bestaan.

Een zwerver zonder God,  
verliet de rechte paan.

Vergeefs zoekt hij de rust,  
in 't aardse jammerdal.

Het hart zoekt naar het goed,  
dat d' aard niet geven zal.

Bevoorrecht is de mens,  
ontdekt aan 't ijdel streven.

Zijn rust en schuilplaats vond hij,  
bij de Bron van 't eeuwig leven.

In d' Allerhoogste Schuilplaats,  
in de schaduw van Zijn God,

Rust dan de ziel in stilheid,  
verwacht het heilrijk lot. N.N. Ps.91

Hoe een gevangenis veranderde in een ondergrondse kerk  
Voorganger Zakkir was actief in één van de meest gesloten landen in het Midden-Oosten. Vroeger vervolgde hij christenen, maar door een ontmoeting met de Heere Jezus was zijn leven totaal veranderd. Hij leidde nu in het geheim een 'ondergrondse' gemeente. Zijn gemeente bestond uit voormalige moslims, die werden vervolgd vanwege hun geloof in de Heere Jezus. Ook trainde hij zeven jonge gelovigen, die net als hij het verlangen hadden voorganger te worden en het Evangelie te verspreiden.

Zeven maanden geleden gingen ze samen op pad om Bijbels en traktaten te gaan verspreiden in een heel gevaarlijk gebied. Ze deelden het Evangelie met een behoorlijk aantal moslims en keerden weer terug naar huis, om samen te bidden voor de redding van degenen die ze hadden bereikt. Terwijl zij aan het bidden waren, vond er een inval plaats van de politie, samen met boze moslims. Hun Bijbels en traktaten werden in beslag genomen en direct verbrand.

De lokale moslims die de politie vergezelden, wilden hen direct doden, maar gelukkig voorkwam de politie dat.

In de gevangenis werden ze in een cel geworpen met zware criminelen en moordenaars. Daar werden ze gemarteld, maar voortdurend ervaarden ze de aanwezigheid van de Heere Jezus. Ze beseften dat hun lijden maar gering was, vergeleken met wat Hij voor hen had geleden.

De hele gevangenis veranderde in een ondergrondse kerk, zonder dat de bewakers er iets van wisten.

In hun cel knielden ze neer en baden ze in de naam van Jezus. De andere gevangenen begonnen hen te slaan en deden alles om te voorkomen dat ze konden bidden. Toen kozen ze ervoor te gaan bidden wanneer de anderen sliepen. Er gebeurde iets bijzonders. Het was alsof de Heere ervoor zorgde dat hun medegevangenen dan zo diep sliepen dat zij rustig samen konden bidden en de Heere prijzen. Intens baden ze ook voor de andere gevangenen.

Op een dag had één van de andere gevangenen veel pijn op zijn borst. Ook braakte hij bloed. Hij was juist degene die de anderen had opgezet tegen de christenen. "Zullen we in de naam van Jezus bidden voor jouw genezing," vroeg Zakkir hem.

"Nee," reageerde hij direct. "Ik wil niet dat je bidt in die naam en ik wil die naam nooit meer horen." Zijn gezondheidssituatie verslechterde snel en hij dacht te zullen sterven. "Zullen we nu voor je bidden," vroeg Zakkir hem nogmaals.

"Jezus kan u genezen."

(door Dirk van Genderen | Bibles for Mideast)

Vanuit de pastorie een hartelijke groet en een hele fijne zomertijd toegewenst, thuis of op vakantie of misschien wel doorwerkend, mede namens mijn vrouw Ellen en onze kinderen Jonathan en Josephine, ds. Gert J. v.d. Top

## **Even voorstellen:**

Wij zijn Jet & Emiel in 2008 getrouwd in de kerk van Vorchten en we wonen vanaf april 2009 in Veessen. In december 2014 zijn we verhuisd naar de dorpsgrens Veessen/ Vorchten waar we, alweer ruim 3 jaar, met veel plezier wonen. Hiervoor hebben we in de evangelie gemeente Hebron in Heerde gezeten. Ruim een jaar hebben we getwijfeld wat we wilden wat betreft de kerk, we zijn er samen uitgekomen en hebben ons daarom ingeschreven bij de kerk in Vorchten. We kennen al een aantal van jullie, maar ook een aantal niet. Vandaar dat we ons voorstellen. We houden van buiten zijn en fietsen. Wandelen, kamperen en reizen zijn onze gezamenlijke hobby's. Jet houdt daarnaast van koken, boeken lezen en ik vind het leuk om bezig te zijn in de tuin of met vrienden bij een vuurtje te zitten. Mocht u geen idee hebben wie we zijn. Op zondag 10 juni zullen we ons kort nog even voorstellen in de kerk, dan heeft u er ook een gezicht bij.

Groeten Jet & Emiel

## **Van de kerkenraad**

*Herbevestigingsdienst zondag 8-juli 2018*

Wij als Kerkenraad zijn zeer verheugd en van harte BLIJ, dat Johan Vorderman, Henri Bredenhoff en Jeroen Töpfer zich verkiesbaar hebben gesteld. Hun Herbevestiging zal in de Eredienst van 8 juli plaatsvinden. In deze dienst zal onze predikant ds. Gert van de Top voorgaan.

## **VACATURES 2018 AMBTSDRAGERS:**

De Kerkenraad zoals deze in Vorchten is samengesteld, bestaat uit 3

Ouderlingen /3 kerkrentmeester en 3 Diakenen

Dit betekend dus dat volgens bovenstaande er 1 Ouderling en 1 Diaken bij moet komen, om het bestuur voltallig te krijgen.

Ook willen wij erop wijzen dat onze Predikant minder werkuren in onze gemeente voor pastorale bezoeken heeft, daar hij vanaf vorig jaar september 10 uren extra pastorale ondersteuning biedt, bij de Herv. gemeente van Elburg.

De kerkenraad wil graag dat het bezoekwerk wel wordt opgepakt, en vraagt daarom met klem, of er zich broeders en zusters willen aanmelden, voor een taak in onze gemeente.

Dit kan als Ambtsdrager, maar ook als bezoekbroeder en of bezoekzuster.

Namen van kandidaten zowel vrouwelijke als mannelijke ambtsdragers kunnen constant en altijd worden ingediend bij één van de kerkenraadsleden. spontane aanmeldingen zijn ook van harte welkom.!

Wanneer u of jij iemand willen aanbevelen, of wellicht zelf de handschoen willen oppakken, dan kunnen jullie dit kenbaar maken aan één van de kerkenraadsleden.

Bij voorkeur graag een briefje in de bus bij  
Kerkweg 32 te Vorchten of e-mail naar [herman.colijn@kerkvorchten.nl](mailto:herman.colijn@kerkvorchten.nl)

### **Kerkblaadje:**

Kerkblaadje is ook digitaal beschikbaar op [www.kerkvorchten.nl](http://www.kerkvorchten.nl) Wanneer u niet in het bezit bent van een computer, vraagt u dan even aan uw familie of vrienden om deze te printen.

Ook zijn er papieren exemplaren elke zondagmorgen beschikbaar in de Kerk.

### **Enquete:**

Naar aanleiding van de vorig jaar gehouden gemeenteavond, dient de gemeente van Vorchten zicht te beraden op de toekomst.

De Kerkenraad mocht op de extra belegde en druk bezochte gemeenteavond van dinsdag 8-mei 2018 uit handen van de “Brainstormgroep” de resultaten van de gehouden enquête ontvangen

Leden “Brainstormgroep”:

1. Jannie Vels
2. Ton van de Vosse
3. Bert Draaijer
4. Marina van de Velde Roos
5. Merry Smit
6. Chris van Werven

Boven het enquêteformulier is het volgende geformuleerd:

*Er zijn veranderingen op komst in kerkelijk Vorchten. Vanaf juni 2019 gaat ds. van de Top met emeritaat (pensioen) en er moet nagedacht worden over hoe we verder gaan als kerk. We willen graag iedereen die zich betrokken voelt de kans geven hierin mee te denken. Om te inventariseren wat er leeft hebben we een vragenlijst opgesteld. We verzoeken u deze in te vullen en voor 1 mei in te leveren op één van de ondergenoemde adressen.*

*Op 8 mei bent u om 20:00uur welkom in de Verbinding om de uitkomst te evalueren en door te praten.*

Hieronder nogmaals de geformuleerde vragen welke op het enquêteformulier stonden, en door bovenstaande bij de gemeenteleden in de bus zijn gedaan.

- ✚ *Wat verwacht je van een nieuwe predikant in Vorchten?*
- ✚ *Wat vind je van het idee om vacant te blijven? De zondagsdiensten moeten dan door verschillende sprekers ingevuld worden, voor pastoraat en gemeentewerk kan een pastoraal medewerker gezocht worden.*
- ✚ *Als we gaan voor een 50% predikantsplaats, met welke gemeente zou je samenwerking willen zoeken en waarom?*

De Kerkenraad gaf aan dat zij erg blij zijn met deze informatie, die een duidelijk beeld van de mening van de gemeenteleden laat zien. Na het in ontvangst nemen, bedankte zij de leden van de “Brainstormgroep” hartelijk voor hun inzet en zorgvuldigheid. Als kerkenraad hopen we te zijner nog weer eens een beroep op u te mogen doen.

**NOOT:**

Weliswaar heeft de Kerkenraad nu weer “Huiswerk ”mee gekregen, maar zoals al is aangegeven, kunnen zij nog capaciteit gebruiken!!

## **Gift**

Tijdens het wegbrengen van het kerkblaadje is € 20,-- ontvangen voor de kerkvoogdij.

## **Hieronder bijdragen die ook in de Veluwse kerkbode werden vermeld**

**7 mei**

**Bij de dienst.**

Op deze zondag, ook wel weezondag genoemd is het wat afstand betreft voor ds. Röben een “thuiswedstrijd” wat afstand betreft. Dat klinkt trouwens beter dan dat ik “streekderby” zou vermelden.

Door het geloof in Christus zijn wij één gemeente van Christus en spreken de voorgangers in hun eigen dorp en (soms ver) daarbuiten.

Weezondag de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. De belofte dat er een andere Trooster zou komen.

Mijn gedachten gaan naar kerst, de geboorte van Jezus in Bethlehem, de kerken zitten dat meestal vol. Met Goede vrijdag en Pasen als wij gedenken dat Jezus voor ons is gestorven en is opgestaan zijn de kerkbanken al minder bezet. Na Hemelvaart volgt Pinksteren en is de Heilige Geest ( Trooster) beloofd. De Geest die tot ons spreekt en die ons wil vormen. De Heilige Geest waar in de geloofsbelijdenis maar één regel is gewijd maar zo belangrijk is in onze tijd (de tijd nadat Jezus naar de hemel was gegaan). Maar als christen moeten we ons laten leiden door de Heilige Geest, zoals Paulus het verwoord in Romeinen 8 vers 9: U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe. Dus laat u leiden door de Geest want de Geest maakt levend.

## **Gift**

Ds. vd Top ontving een anonieme gift van €80,-- voor de kerk.

Johan Vorderman heeft € 10,-- ontvangen en een envelop met in houd voor in de collectezak voor de kerkrentmeesters.

**14 mei**

**Bij de dienst.**

Na de Weeszondag is het aanstaande zondag Pinksteren. De door Jezus beloofde Trooster is gekomen om ons persoonlijk bij te staan.

Bij het schrijven van dit gedeelte kwam ik op mijn computer een bestand tegen uit het Nederlands dagblad met een artikel waarin de hervormd-gereformeerde prof. dr. J. Hoek verteld over de gaven van de Geest en de 'blinde vlek' die er op dat terrein is in de gereformeerde traditie. "Er is zoveel matheid en lauwheid" aldus Hoek.

De apostel Paulus schrijft aan de Galaten (hoofdstuk 5) en vandaag tot ons dat we ons moeten laten leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Dus laat u leiden door de Geest en de vrucht daarvan zichtbaar worden zoals in vers 22 wordt vermeld. De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Daarnaast heeft Paulus geschreven over de gaven van de Geest in 1 Korintiërs hoofdstuk 12-14. Leest u dat thuis maar eens door en dan zult u ervaren dat er inderdaad een grote 'blinde vlek' is in de hervormde traditie. Misschien vindt u het niet leuk dat ik het hier vermeld, maar op het terrein van de Heilige Geest kunnen we veel leren van onze mede broeders en zusters uit de Evangelische hoek.

Op de vraag aan Hoek van verslaggever Houtman "Wat zou je zien in het kerkelijk leven, als mensen zich wél openstellen voor die doorwerking van de Geest?" antwoordt Hoek: „De kern blijft de ontdekking van de Reformatie: de rechtvaardiging van de goddeloze. Je mag je voluit kind van God weten, terwijl je nooit aan de maatstaven voldoet. Je bent vrij - vrij van schuld en tegelijk vrijgesteld tot dienst aan de Here. En dáárvoor gaat de Geest je toerusten. Hij gaat je vervullen, Hij neemt de leiding. Het gaat om die combinatie van diepgang en toewijding."

Ik wens u veel van de Geest toe voor het eerst of opnieuw.

**21 mei**

**Pinksteren voorbij?**

Afgelopen weekend hebben wij weer (opnieuw) Pinksteren mogen vieren. Was het voor u en jou de eerste keer dat je werd aangeraakt door de Heilige Geest of mag u dat regelmatig ervaren? Ik hoor wel eens dat het geloof niet een kwestie van gevoel is, maar als ik de bijbel lees dan kan het niet anders dan dat de Heilige Geest ook het gevoel aanraakt. Paulus schrijft aan de Romeinen een brief en hij beschrijft dat iedereen een zondaar is en verlossing van zonden nodig heeft. Geen wet of zo goed mogelijk leven kan die zonde wegnemen. Gelukkig

heeft Jezus Christus de zonde op zich genomen en is voor ons gestorven en opgestaan zodat wij zullen leven. Misschien geeft je dat strijd net als Paulus maar ik hoop dat het daar niet bij blijft zoals ik wel eens hoor van mensen die steeds blijven zeggen: "ik ben zo zondig, ik ellendig mens" waarbij ze de woorden aanhalen van Paulus (Rom. 7 vers 24). Het lijkt dan maar net of het als mens niet wat is en nooit wat zal worden. Maar lees alstublieft verder naar de woorden die Paulus schrijft over wie je kan verlossen. Hij schrijft: Wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? Ik dank God door Jezus Christus. (Rom. 7 vers 25). En als je dat "kado" mag aanpakken zul je overgaan naar de normale toestand hoe een christen behoort te zijn zoals Paulus in Rom. 8 beschrijft. Ds. vd Top haalde dat met Pinksteren aan in de preek dat als we ons niet laten leiden door de Geest we Gods kinderen niet zijn (Rom. 8 vers 9).

Paulus gaat er automatische vanuit dat een christen zich laat leiden door de Heilige Geest. De Heilige Geest van God verzekert onze geest dat we kinderen van God zijn en het kan niet anders of daar hoort een gevoel bij. Dat is net als er iemand tegen je zegt: "ik hou van je" wat ook doorwerkt in je gevoel. Romeinen 8 beschrijft zoals de normale toestand van een christen.

Laten we daar in de gemeente eens meer met elkaar over spreken zoals ook ds. vd Top in zijn preek aanhaalde. Jongeren en ouderen samen in gesprek vol van de Heilige Geest.....nu actie.

Zelf mocht ik op de pinksterconferentie in Biddinghuizen bivakkeren en daar samen met 75000 bezoekers stilstaan bij Pinksteren. Mensen uit allerlei kerken die samenkomen om te vieren dat de Heilige Geest is uitgestort. Mijn verlangen is dat we als christenen samen mogen optrekken om Jezus Christus zichtbaar te mogen laten worden in ons land. Maar niet alleen maar met christenen vervuld van de Heilige Geest. Verlang je daar ook naar, maar je hebt de Heilige Geest (nog) niet ontvangen? Bidt er dan om en ontvang. Dat de woorden van Lukas 11 vers 13 werkelijkheid mag worden. Dan zullen Rooms

Katholiek, Protestants, Protestantse Kerk in Nederland (PKN), Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), Doopsgezinden, Gereformeerde Gemeenten, Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), Hersteld Hervormde Kerk (HHK), Remonstranten, Gereformeerd: Bevindelijk, Gereformeerd: Voortgezet, Hersteld en Overig, Het Apostolisch Genootschap, Evangelisch-Pinkster, Baptisten en ABC-gemeenten, Pinkstergemeente of Volle Evangelie Gemeente (VPE), Rafaël Nederland, Vrije Evangelische Gemeente (VEG), Vergadering van gelovigen, Kerk van de Nazarener..... Samen Jezus Christus bekend maken.

## **Zieken**

Mw. van Lohuizen heeft enkele dagen in het ziekenhuis gelegen met een longontsteking. Ze is inmiddels weer thuis en mag aansterken. Wekelijks mag ze



de diensten beluisteren nadat ze op een usb stick zijn opgenomen en bij haar in de radio wordt ingeplugd.

Denk hierbij ook aan de ouderen mw. vd Weg en mw. Broekhuis die in een verzorgingshuis verblijven.

## **Examens**

Een aantal jongeren zitten in de examens of zijn er al klaar mee. In de week voorafgaand kwam ik er een aantal tegen die samen studeerden en proefexamens aan het maken waren om zich zo goed mogelijk voor te bereiden.

Hoop dat de uitslag positief mag zijn en zo niet dan sterkte en gaan voor een nieuwe kans.

Johan Vorderman

Reactie Albert Dijkslag over het zingen in de kerk.

### **Zingen in de gemeente in Vorchten**

Tijdens de gemeenteavond op 8 mei jl. werden vanuit de enquêtes de opmerkingen gemaakt dat het zingen uit het nieuwe liedboek moeilijk wordt gevonden en dat men graag meer zingt wat we allemaal enthousiast mee kunnen doen. Naar aanleiding hiervan voel ik me geroepen om iets op papier te zetten met als doel een richting aan te geven waarmee het zingen in de erediensten voor ons allen makkelijker wordt en hopelijk meer vreugde geeft.

### **Het nieuwe liedboek**

We zingen nu al weer een paar jaar uit het nieuwe liedboek, welke uitkwam in 2013. Het nieuwe liedboek (NLB) is een dikke bundel geworden met ruim 1100 verschillende liederen. Er staan veel oude bekenden in, maar ook veel nieuwe nummers. Soms op bekende melodieën, dan weer op nieuw gecomponeerde wijs die we ons nog eigen moeten maken. Door het grote aantal is het dus niet verwonderlijk dat we nog steeds veel onbekende liederen tegenkomen. In feite is dit een punt wat iedere keer als er een nieuw liedboek gepresenteerd wordt aan de orde komt. Toen in onze gemeente het Liedboek voor de Kerken (1973) werd geïntroduceerd klonk hetzelfde geluid. Op het orgel ligt ook nog een oud begeleidingsboek van de Hervormde bundel (1938), waarin iemand met potlood de nummers van de gezangen uit de “oude berijming” heeft geschreven. Dus ook 80 jaar geleden moest men wennen aan een nieuw boek! En wat te zeggen van Opwekking? Het aantal liederen in deze bundels gaat al over de 700. Hoeveel nummers kent u daarvan en hoeveel zingen we? Conclusie, uit welk boek we ook zingen, we komen altijd nieuwe en onbekende liederen tegen. Wat kunnen we er aan doen om ons het NLB beter en sneller eigen te maken? Het antwoord daarop is niet zo moeilijk: ga zelf op ontdekking! Blader op een rustig moment eens



door de bundel en kijk naar de teksten. Er zullen er genoeg zijn die aan zullen spreken. Net als bij Opwekking het geval is staan van de liederen in het NLB vele filmpjes op YouTube waarin het voorgezongen wordt. Tik de eerste regel maar eens in de zoekbalk en ga het ontdekken. Als u een mooi lied ontdekt wat aanspreekt, communiceer het met de voorganger en de gemeente. Deel de link van een filmpje met elkaar (velen van ons gebruiken Facebook), of vraag aan de redactie van het kerkblad om de tekst als inspirerend gedicht op te nemen en zo zijn er vele mogelijkheden! Mooi voorbeeld: NLB 322 Die chaos schiep tot mensenland ( <https://www.youtube.com/watch?v=TEMUsV5CoKU> ). Het is natuurlijk ook een mogelijkheid om een dergelijke clip te laten zien en met mee te zingen om een lied makkelijker te leren.

### **Gemeentezang**

Ik zeg het maar eerlijk, de gemeentezang in de hervormde gemeente van Vorchten is door mij vaak ervaren als redelijk stroef. Dit heeft een heel duidelijke oorzaak: we zijn met weinig mensen. Je kunt het zingen in onze kerk met ongeveer 70 kerkgangers niet vergelijken met een volle Johanneskerk in Heerde met 1000 zitplaatsen! Wat ook niet helpt is dat in onze kerk de mensen erg verspreid zitten. Onze kerk is eigenlijk te groot voor de omvang van de gemeente. Als je weinig mensen dicht bij je hebt zitten, hoor je jezelf zingen en maar weinigen van ons zijn gecharmeerd van hun eigen stemgeluid. Als je dicht opeen zit ga je meer zingen als een koor, hoor je jezelf niet zo sterk en gaat het beter klinken omdat je elkaar ondersteunt. Ik besef me dat iedereen graag op zijn eigen vaste plek wil zitten en moeilijk te bewegen is om dat te veranderen, maar het is de moeite waard het uit te proberen. Tot slot, we zijn geen gemeente met een rijke zangtraditie. Als we onszelf daarin herkennen kunnen we er ook aan werken daar verandering in te brengen. We hoeven ons niet te schamen als we een lied niet kennen. Hoe oud we ook zullen worden, we zullen nooit het hele NLB kunnen zingen en dat hoeft ook niet. We moeten het gewoon blijven doen, want alleen dan leren we nieuwe liederen zingen en waarderen.

Albert Dijkslag

### **Diaconiecollecten**

10 juni Werelddiaconaat

17 juni Compassion <https://www.compassion.nl/>

### **Kinderoppas**

3 juni Tonnie en Karel

10 juni Nicolette en Elise

17 juni Christiëne en Anne Rietberg

24 juni Henriëten Germa

1 juli Jennie en Laura

## Schoonmaakrooster

Week 24, 11-16 juni de kerk  
Gera, Lieneke, Ina en Marina

Week 26, de Verbinding  
Dinie, Marry en Diane

## Koffie drinken na de dienst

Op elke 1<sup>e</sup> zondag van de maand willen we samen koffie/thee drinken in de Verbinding.

De volgende personen staan op het rooster om koffie te schenken.

3 juni fam.H. Wonink Oene en fam. Jongerman Wapenveld

1 juli fam. G. Rietberg en fam. Renshoff

7 aug. fam. H. de Velde en fam. G.AR. Eikelboom

2 sept. fam. J. Nijmeyer en fam. P. vd Berg



## Agenda

13 juni 20.00 uur Kerkenraadsvergadering

14 juni 9.15 uur Vrouwenochtend Zus en Zo

20 juni 20.00 uur Kerkenraadsvergadering

24 juni 19.00 uur Openluchtdienst

14 juli Heggen knippen bij de kerk en de Verbinding

## Diensten Vorchten

03-06-2018	09:30	ds. G.J. v.d. Top	
10-06-2018	09:30	ds. L. Boot	Zeewolde
17-06-2018	09:30	ds. J.H. van Osch	Vaassen
24-06-2018	09:30	ds. W.H.B. ten Voorde	Nunspeet
24-06-2018	19.00	Dhr. Wim Hoddenbagh	Veenendaal
01-07-2018	09:30	dhr. J. Kroon	Barneveld

## Uitzendingen Radio 794 – 2018

03-06-2018	Vrijz. Geloofsgemeenschap	mevr. I Adriaansz	10.00u
10-06-2018	Protestantse gem. Wapenveld	ds. I. Boersma	09.30u
17-06-2018	Ger. Kerk Vrijgemaakt Heerde	ds. J.R. Cramer	09.30u
24-06-2018	Immanuël gemeente	ds. J. Zomer	10.00u
01-07-2018	Sionskerk Epe	ds. T.E. Van Spanje	09.30u

Voorganger:

ds. G.J. v/d Top      Kerkweg 19      8193 KJ      Vorchten      0578 631297 email: [gjvdtop@hetnet.nl](mailto:gjvdtop@hetnet.nl)

Kerkrentmeesters:

Jan Wonink      Kerkweg 3      8193KJ      Vorchten      0578 631206

Henri Bredenhoff      Wolbertsdijk 3i      8191NW      Wapenveld      038 4477930

Wim van de Weg      Gagelkampweg 10      8181SR      Heerde      0578-691032

Diakenen:

Jeroen Topfer      Kerkweg 18a      8198KJ      Vorchten      0578 631575

Hein Vels      Wolbertsdijk 9      8191NW      Wapenveld      038 4470061

Vacature

Ouderlingen

Herman Colijn      Kerkweg 32      8193KL      Vorchten      0578 696886

Johan Vorderman      Losweg 5      8193KC      Vochten      0578 631650

Vacature

Koster:

Ton v/d Vosse      Papenlandseweg 7      8193 KH      Vorchten      0578 631316

Organist:

Albert Dijkslag      Losweg 8      8193 KC      Vorchten      0578 631205

Bankrekening kerkrentmeesters      NL04RABO0326501401

Girorekening      „      NL82INGB0001687120

Bankrekening diaconie      NL93RABO0326583025

Bankrekening jeugdraad      NL39RABO0326527834

**Vorchten**

LET OP!  
**Openluchtdienst**

D.V. Zondag 24 juni

**Openluchtdienst**

Naast de kerk in Vorchten: Kerkweg 17

Aanvang 19.00 uur (vanaf 18.30 is er koffie/thee)

Spreeker Wim Hoddenbagh mmv. band The Bridge.