



Meditatie

De Andere Helper, die erbij geroepen wordt...

‘Want indien Ik niet heenga kan de Trooster tot U niet komen, maar indien Ik heenga, zal Ik hem tot u zenden..’ Joh.16:6-7 / 14:16-17

Dit is het antwoord van de Here Jezus aan bedroefde discipelen.

Ze dachten teveel aan zichzelf.

Dat is immers menselijk, ook als het het geloof aangaat.

Alsof Zijn heengaan alleen verlies zou betekenen.

Alsof zij het zelf moesten doen.

En al waren ze gelovige volgelingen van de Here Jezus, toch hadden ze het onbehaagde gevoel, dat Hij hen als wezen zou achterlaten.

Maar de Heiland wil hen op het hart binden dat ze eigenlijk blij moesten zijn dat Hij ging.

Het was juist in voordeel.

Want dan kon de Heilige Geest, de Parakleet in al zijn volheid komen om de mensen in het hart te raken.

Daardoor is het mogelijk in God te geloven en ons leven aan Hem toe te wijden.

Dat maakt Hij mogelijk.

Daar helpt Hij bij!

Dat Griekse woord betekent dus ook ‘Helper, Erbij-geroepene’.

Zo sprak men toen over een advocaat.

In ruimere zin, iemand, die bijstand verleent, en die als vertegenwoordiger van de betrokkene bij een ander optreedt.

In die zin is Jezus ook Zelf een Parakleet.

Hij treedt op als Pleitbezorger van de gelovigen bij God de Vader (1Joh.2:1).

Daarom spreekt Hij nu over de Heilige Geest als een ándere Parakleet, d.w.z. een Parakleet, een Trooster, zoals Ikzelf ben (Mat.11:28).

Het is de Geest der Waarheid.

Het is de Geest van Hem, die van Zichzelf getuigde dat Hij de Waarheid is.

Het is ook de Geest die doet getuigen van de waarheid.

Daarmee gaat zij altijd lijnrecht in tegen de geest van de leugen en de dwaling (1Joh.4:6). De wereld en ieder wie niet oprecht Hem volgen wil, kan Hem niet ontvangen, omdat zulke mensen geen oog voor Hem hebben, maar altijd weer eerst aan zichzelf denken.

De discipelen mochten Hem wel ontvangen, evenals iedere trouwe volgeling van de Here Jezus. Door hun omgang met Hem hebben ze de Meester leren kennen. In die weg heeft Hij Zich aan hen laten kennen.

En voortaan zal de Heilige Geest hen bijstaan in alle omstandigheden: makkelijke en moeilijke. Hij zal hun geloof versterken en hen daarin standvastig maken. Daartoe geeft Hij hen ook Zijn Woord en de sacramenten van de Heilige Doop en het Heilig avondmaal. Daar mogen ze gebruik van maken om zodoende staande te blijven in de wervelingen van deze wereld en de weerbarstigheden van het eigen hart. De Geest zal bij hen blijven en in hen zijn. En bij allen die in Hem geloven. Bij u en jou en mij! Als wij maar in Hem blijven als een rank in de wijnstok. Als wij maar met ontzag blijven in Zijn Woord en in Zijn Sacramenten van Doop en Avondmaal. Daarin komt Hij naar ons toe en wil Hij ons geloof versterken.

Dat mogen we beamen, telkens weer!
Dat mogen we belijden, telkens weer!
De heerlijke belofte van Pinksteren.
Hij zál in ál de waarheid leiden...

Na de dag van hemelvaart...

Toen Hij van hen ging,
Zijn zij allen bij elkaar.

Als discipelkring,
Wacht, biddend allemaal
In de opperzaal

Zoals Jezus heeft beloofd,
Komt de Heil'ge Geest.
Vlammen ziet men op hun hoofd
op het Pinksterfeest
En een machtig stormgedruis

Vult het hele huis.

Los komt ieders tong, hun stem
Spreekt een and're taal.

Mensen in Jeruzalem

Horen het verhaal:

Jezus stierf, is opgestaan.
't Rijk van God breekt aan.

Geest, die uit de hemel kwam,
Vuur, dat nimmer dooft,
Zet ons koude hart in vlam,
breng ons tot geloof.

Sterke wind, drijf zelf ons aan,
Om tot God te gaan.

H. van 't Veld

Dr. Maarten Luther: Pinksteren

‘Hij zal VAN MIJ getuigen’, zegt Christus in Johannes 15 vers 26. Wie? De Heilige Geest zal van Christus getuigen! Buiten dit getuigenis is geen zekere en blijvende troost. Daarom moet u de woordjes ‘VAN MIJ’ met grote letters schrijven en daar met alle aandacht op letten. Hieruit kunnen we zeker weten van Wie de Heilige Geest zal getuigen – van Christus!

Hij zal niet met leringen van Mozes of met iets anders komen om uw geweten te troosten. Als de gewetens werkelijk getroost moeten worden, dan kan dat alleen door over Christus en Zijn sterven én Zijn opstanding te preken – dat is het enige

wat troost geeft. Daarentegen alle andere preken over de wet, de goede werken, een heilig leven, over Goddelijke of menselijke geboden zijn in nood en dood machteloos om de mens te troosten en kunnen ons alleen bevreesd en wanhopig maken. Noem maar op wat u wilt: al waren het alle goede werken en goede wetten bij elkaar of wat u verder nog kunt bedenken.

Want God Zelf – als u buiten Christus met Hem wilt [onder]handelen – is een vreselijke God, bij Wie u geen troost maar enkel toorn en ongenade zult vinden [vgl. o.a. Jesaja 33:14 en Hebrëeën 12:29, hcwv]. Wie echter over Christus preekt, die verkondigt en brengt de ware troost, waarbij het onmogelijk is dat de bedroefde harten zich daarover niet verblijden en daarover niet goedsmoeds zullen worden. Daarom komt het erop aan dat men deze troost met zekerheid aanneemt en vasthoudt, en zegt: ‘Ik geloof in Jezus Christus, Die voor mij gestorven is.’

Bovendien weet ik dat de Heilige Geest, Die een Getuige en Trooster genoemd wordt – en ook waarlijk is! – in de christenheid over niemand anders ooit preken of getuigen zal, dan alleen over Christus – om alle bedroefden alleen door Hem te vertroosten en te versterken. Daar houd ik mij aan en verder zal ik mij aan geen andere troost houden. Want als er een betere of een meer zekere troost zou zijn, dan zou de Heilige Geest die ook tot mij brengen – maar Hij wil en zal alleen van Christus getuigen.

Maar waarom gebruikt de Heere hier zojuist het woordje ‘getuigen’? Hij zou het toch ook wel op een andere manier hebben kunnen zeggen? De reden is: dat we beter naar het Wóórd zullen luisteren en het ook zullen geloven. Want hoewel het wáár is dat de Heilige Geest inwendig in het hart Zijn werking heeft, wil Hij toch deze werking ordelijk en in het algemeen niet anders dan door het mondeling gesproken Woord uitrichten. Paulus zegt dat ook: ‘Hoe zouden zij kunnen geloven, die niet eerst over Hem hebben gehoord?’ (vgl. Romeinen 10:14).

Bij dit ‘getuigen’ hoort immers ook de mond en het woord van de apostelen en van alle predikers die Christus rein en zuiver verkondigen. Daarom mag niemand die waarlijk troost begeert, wachten totdat de Heilige Geest Christus persoonlijk aan hem voorstelt of direct uit de hemel tot hem zal spreken. U moet echter de stem [of het getuigenis] van de Heilige Geest door het Woord in uw hart horen spreken: dat Christus voor u is gestorven en zonde, dood, wereld, duivel en hel voor u heeft overwonnen.

Hij houdt Zijn getuigenis openbaar in de prediking, dáár moet u Hem zoeken en op Hem wachten, totdat Hij door dit Woord – dat u met uw oren hoort – uw hart aanraakt en op die manier door Zijn werking inwendig in het hart van Christus getuigt. Maar dit inwendige getuigenis komt pas als daarvóór dat openbare

getuigenis van het Woord is gekomen: hoe Christus om ons mens is geworden, is gekruisigd, gestorven, begraven en weer is opgestaan.

Predigten des Jahres 1532, Hauspostille Ausgabe 1544, vgl. WA 52, 308, 9 – 309, 5. Weergave: W(1), Dr. Johann Georg Walch, Sämtliche Schriften, Ausgabe 1740-1753, Dreyzehenter Theil (1743), S. 1374 – S. 1376 (verkort)

Examens..

Jongeren die examen moeten doen, en soms ook ouderen, wensen we in deze dagen en komende tijd veel sterkte en inspiratie, maar ook rust en ontspanning tussendoor toe. Een goed resultaat toegewenst. Doe je uiterste best en verwacht ook alles van Hem, die ook de onuitputtelijke Bron van alle Wijsheid is!

Tenslotte

Het bovenstaande staat vanzelfsprekend in het teken van Deo Volente, 'zo de Here wil en wij leven.' Vanaf deze plaats een heerlijk toeleven naar het Hemelvaarts- en Pinksterfeest gewenst en een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw Ellen en onze kinderen Jonathan en Josephine, ds. Gert J. van den Top

Van de kerkenraad

Vacatures

In de vacature van ouderling had broeder Harry deVelde niet de vrijmoedigheid om het ambt te aanvaarden. Dit betekent dat er nog twee vacatures zijn, één ouderling en één diaken.

Gift

Ds. vd Top ontving een anonieme gift van €80,-- voor de kerk. Johan Vorderman heeft € 10,-- ontvangen en een envelop met in houd voor in de collectezak voor de kerkrentmeesters.

Hieronder bijdragen die ook in de Veluwse kerkbode werden vermeld (met aanvulling).

17 april

Zondag mogen we weer samen komen in de kerk!!

Dat is zoals we dat vaak zeggen als we daarbij denken aan het kerkgebouw. Maar is dat de kerk van Jezus Christus? De kerk is geen gebouw,bedrijf of instituut. Kerk is: mensen die samen komen zoals de woorden van Jezus uit Matteüs 18 vers 20 "Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden". Samen gedreven door de Geest zingen, bidden, het evangelie te horen, het leven te delen.

Zo kunnen we elkaar niet alleen op zondag ontmoeten maar ook door de week en ook dan is dat de kerk.

Aanstaande zondag spreekt ds. van Dam in Vorchten en mogen we samen komen en zijn we kerk.....en dat doen we dan in een gebouw dat we noemen de Johanneskerk.

Koningsdag

Sinds 1814 is Nederland een monarchie en hebben we een koningshuis. Vrijdag 27 april is het koningsdag en vieren we de verjaardag van koning Willem-Alexander. Het koningshuis gaat dan een dorp of stad bezoeken. Op veel plaatsen zijn optochten. Zelf denk ik nog wel eens terug aan de lagere school tijd waarbij we op de versierde wagen mochten zitten die de ouders hadden gemaakt. Denk ik aan het moment dat bij mijn ouders het huis vol moeders, die aan het knippen en plakken waren en de vaders in de schuur de platte wagen omvormde tot boten of zoals die ene keer dat de gouden koets werd nagebouwd.

Of meedoen met een zeskamp waarbij het er fel aan toeging bij de strijd om de eerste plaats.

Ook dit jaar wordt er weer van alles georganiseerd. In Veessen-Vorchten –Marle hebben ze dat op drie momenten: een zeepkistenrace op 27 april, zeskamp op 2 juni en een buurtvolleybaltoernooi op 22 juni.

Ik wens iedereen een mooie dag toe vrijdag de 27^e.

23 april

Ben je het zout der aarde en het licht in de wereld?

Ja, dat is de opdracht die Jezus geeft (Matteüs 5: 13-16) aan zijn volgelingen. Zout geeft smaak en zout gaat bederf tegen, Zo moeten wij ook zijn als volgeling van Jezus Christus.

Zijn wij als Christenen zichtbaar in de samenleving? Laat jij je licht schijnen voor anderen? Wordt God zichtbaar in je leven van alle dag of alleen maar op de zondag ?

Mijn gedachten gaan terug naar de vakantie in Israël enkele maanden terug waarbij ik samen met mijn vrouw dit Bijbelgedeelte las bij het meer van Galilea. Het was een bijzonder moment waarna we samen mochten bidden en Gods stem mochten ervaren. God sprak dat ik het licht in de wereld mag zijn, maar niet als halogeenvlamp (wat veel energie vraagt) maar als een led-lamp (energie zuinig) waarbij er net zoveel licht geproduceerd wordt.

Ik mag in mijn leven laten zien wie Jezus Christus voor mij is op een ontspannen manier, maar met de intentie om de ander te winnen voor Jezus Christus.

Ontspannen en relax (als een led-lamp)

Maak ons tot een stralend licht
voor de volken,
een stralend licht
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

Maak ons tot een woord
van hoop voor de volken,
een levend woord
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.

Maak ons tot een zegening
voor de volken, een zegening
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet

Ben jij de smaakmaker en lichtverspreider?

1 mei

Van D-day naar V-day

Op 6 juni 1944 vond de invasie door de geallieerden in Normandië plaats. D-day hebben we die dag genoemd. Decision day, de dag van de beslissing. Maar toch duurde het nog 11 maanden voordat het V-day (Victory dag, dag van de overwinning) was. En in die tussentijd zijn nog veel mensen omgekomen door oorlog of door de barre omstandigheden tijdens de Hongerwinter.

Op 4 mei gedenken wij hen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Een goed moment om daar jaarlijks bij stil te staan. Op 5 mei herdenken wij de Bevrijdingsdag.

Christen leven ook tussen D-day en V-day in. Aan het kruis heeft Jezus de dood en de duivel verslagen. Jezus is overwinnaar, door het geloof in hem zijn ook wij meer dan overwinnaars (Romeinen 8: 37), maar wij leven nu nog in de tijd dat er nog zonde en verleidingen zijn. Dat die verleidingen er zijn is een gegeven, maar wat is onze reactie daarop? “Ik kan niet voorkomen dat er een vogel over mijn hoofd vliegt, maar wel dat hij een nest bouwt in mijn haar”, zei Luther.

wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.

Maak ons tot een vrolijk lied
voor de volken, een lied van dank
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt
voor degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.

En bouw uw koninkrijk
in de volken, uw wil geschied'
in de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard'!
(opwekking 346)

Pakistaans gezin

Het Pakistaanse gezin (noem bewust geen namen) is weer in ons midden. Ze hebben een zware tijd gehad, gevlucht uit een land waar ze als christen niet veilig zijn, denk je dat in het westen iedereen christen is wat dus een tegenvaller is. Kom je erachter dat je ook in Nederland niet vrij mag verblijven en moet je op de vlucht. Het lijkt wel oorlogstijd toen de joden (mensen) niet meer welkom waren in het westen en werden afgevoerd door de Duitsers naar concentratiekampen. De mensen stierven door dat ze werden vergast of stierven door verzwakking. Nu ruim 75 jaar later zijn er weer mensen die niet welkom zijn, worden afgevoerd en....., ja dan zijn ze uit ons gezichtsveld. Nee de apostel Paulus roept ons op dat we niet ons eigenbelang voor ogen moeten hebben maar ook van de ander (Filippenzen 2:4).

Nu is het D-day voor het Pakistaanse gezin omdat de asiel aanvraag in werking is gezet, ik hoop dat het snel V-day mag worden en dat we feest kunnen vieren.

Gemeenteavond

Onze voorganger ds. vd Top gaat volgend jaar met emeritaat en naar aanleiding van de vorige gemeenteavond is er een brainstormgroep gevormd van gemeenteleden (jong en oud) die onderzoekt hoe we in Vorchten als gemeente daarna verder kunnen/willen. Er is een enquête opgesteld en bezorgd bij de gemeenteleden met het verzoek om die in te vullen. Dinsdag 8 mei zal de groep de resultaten bekend maken in de Verbinding om 20.00 uur.

Fietsen of wandelen en samen eten op Hemelvaartsdag

Op 10 mei is het Hemelvaartsdag, een uitgelezen dag om als gezin, gemeente en buurtschap iets gezamenlijks te doen. Om 9.30 is er een dienst in de kerk waarvoor iedereen vanzelfsprekend van harte is uitgenodigd. Tussen 10.45 en 11.15 is er koffie bij de Verbinding en kan gestart worden met een ´rondje pondje´ op de fiets of het lopen van het Elsvoorderpad. Rond 14.00 is er ´American party´ bij de Verbinding. De bedoeling is dat iedereen iets te eten meeneemt waarvan we dan een gezamenlijke lunch maken.

Geen zin in fietsen of wandelen? Alleen voor de lunch aanschuiven mag natuurlijk ook, als je iets lekkers meeneemt tenminste.



De Verbinding heeft een website

Neem eens een kijkje op de website en kijk wat er mogelijk is.

<http://www.mfcvorchten.nl>

Kijk ook in de agenda waar al de activiteiten staan vermeld die in de Verbinding plaatsvinden.

Op de 1^e pagina staan al een aantal tegels met activiteiten. Als er opgeklikt wordt ziet u meer informatie (nog niet bij allemaal maar dat komt nog). Bij de tegel met kerkactiviteiten wordt u als er op wordt door verwezen naar de site van de kerk

<http://www.kerkvorchten.nl>

De Verbinding Vorchten

De Verbinding is open op zondagmiddag

van 13.30 uur - 16.00 uur

voor gezellig even een kopje koffie enz.

Een spel doen, sjoelen ,rummikubben,poolbiljart of zomaar even een praatje of gezellig samen zijn open.



Diaconiecollecten

13 mei zending Bangladesh

20 mei Opendoors

Mensen van hoop

Onze landelijke kerk heeft een brochure uitgegeven onder de titel: "Mensen van hoop". Deze brochure gaat over christenen in Pakistan. Indrukwekkende verhalen over hoe de kerk daar leeft. Maar ook over hoe velen altijd in angst leven vanwege de blasfemiewet. U kunt deze brochure gratis krijgen toegestuurd door dit aan te vragen via de PKN site. Omdat één en ander via onze Pakistaanse familie uit onze gemeente heel dichtbij is gekomen leek het ons goed als diaconie om een gedeelte van één van de artikelen aan u door te geven.

DE WINKEL UITGESTUURD WORDEN, NOOIT PROMOTIE KRIJGEN OP JE WERK. CHRISTENEN IN PAKISTAN KRIJGEN OP ALLERLEI MANIEREN TE MAKEN MET UITSLUITING EN GEWELD. MET ALS HANGEND ZWAARD DE BLASFEMIEWET; DIE KAN ZO MAAR OMSLAAN IN GEWELD EN DOODSLAG

Soms zit het in kleine dingen. Stel, je bent christen in Pakistan en je wilt een blikje cola kopen in een winkel. De eigenaar, een moslim komt erachter dat je christen bent en wil je de winkel uit sturen. Zomaar een klein, dagelijks incident dat iedere christen in Pakistan kan overkomen. In de ogen van veel moslims in

het land zijn christenen 'onrein'. Dat heeft soms kleine gevolgen, zoals het beschreven voorval, soms grote. En daar hebben niet alleen christenen mee te maken. maar ook hindoes, sikhs, boeddhisten en Ahmadi-moslams. Aanhangers van de laatste stroming mogen zichzelf vanwege hun opvattingen niet tot de islam rekenen. Zij horen officieel bij de niet-moslim minderheid. De meeste moslams beschouwen hen als ketters.

In het dagelijks leven worden christenen en andere religieuze minderheden op allerlei manieren uitgesloten. Als het bijvoorbeeld gaat om werk, zijn de mogelijkheden beperkt voor christenen. Officieel mogen werkgevers alleen naar iemands kwaliteiten kijken, maar in de praktijk wegen ze vaak lokale religieuze achtergrond mee. Bij lokale overheden geldt een quotum: 5 procent van de banen moet beschikbaar zijn voor religieuze minderheden. Daar komt echter weinig van terecht. In de wet is bovendien vastgelegd dat alleen moslams hogere functies mogen bekleden. zoals directeur, opperbevelhebber in het leger of staatshoofd. Christenen die een goede baan hebben, krijgen vaak te maken met obstakels of vertragingen in procedures. Hierdoor kunnen ze zich onvoldoende ontwikkelen in hun werk of kunnen ze geen promotie maken....

Hangend zwaard

Een sterk wapen in de strijd tegen religieuze minderheden is de blasfemiewet. Deze is krachtiger dan een hangend zwaard. De wet, die al in de jaren zeventig is ingevoerd. houdt in dat godslastering strafbaar is. Sinds de jaren tachtig worden daadwerkelijk straffen opgelegd voor het overtreden van de wet. In het uiterste geval kan een aanklacht leiden tot de doodstraf. Het is gevaarlijk om in Pakistan in discussie te gaan over de islam. Christenen horen vaak stilzwijgend aan hoe moslimpredikers de Bijbel uitleggen. Zouden ze proberen om onjuistheden recht te zetten, dan zou dat kunnen leiden tot een beschuldiging van godslastering. Tussen 1986 en 2014 werden naar schatting meer dan 1300 aanklachten ingediend, 51 mensen werden zelfs vermoord voordat hun proces was afgerond. Dit gaat niet alleen om religieuze minderheden, ook moslams worden slachtoffer van de wet. Iets meer dan de helft van de slachtoffers is islamitisch. Relatief gezien zijn christenen en andere minderheden echter zwaar oververtegenwoordigd. Zij maken samen 2 procent van de bevolking uit. maar liefst 20 procent van de aanklachten is tegen hen gericht.

De wet wordt steeds vaker misbruikt om minderheden een voet dwars te zetten. Moslams die een persoonlijk geschil hebben met een 'ongelovige ' buurman, kunnen hem bijvoorbeeld eenvoudig zwartmaken door hem godslastering te verwijten. Dr. Nayyar, moslim en mensenrechtenactivist, noemt de blasfemiewet daarom de allerergste vorm van discriminatie. Iedereen weet dat het in 90 procent

van de gevallen gaat om valse beschuldigingen. Meestal wordt de wet misbruikt om er persoonlijk beter van te worden. Soms vindt er spontaan geweld plaats na een beschuldiging. "Christelijke wijken zijn doorzocht en afgebrand. Mensen zijn in de gevangenis gegooid, levend in brand gestoken, gelynacht, vermoord of ter dood veroordeeld". somt Nayyar op. "Allemaal vanwege vermeende godslastering".

Het is gevaarlijk om in discussie te gaan over de wet of over het misbruik ervan. Pogingen om de wet aan te passen worden in de kiem gesmoord door de druk die moslimgroeperingen uitoefenen op de overheid. Wanneer er geweld plaatsvindt, wordt daar uiteindelijk vaak niemand voor opgepakt. Volgens Salman van het Christian Study Center (CSC), een partnerorganisatie van Kerk in Actie, zijn christenen door dit soort incidenten bang geworden. De christelijke gemeenschap voelt zich gekwetst en aangevallen als zoiets gebeurt. Zeker als er iemand wordt opgepakt, blijft dat hangen in de hoofden van mensen. Ze zijn bang dat het opnieuw gebeurt. Elke christen zal dat herkennen: we weten niet wanneer en waar het weer gebeurt.

Aanvallen

Zelfs wanneer christenen zich gedeisd houden, dreigt er voortdurend gevaar. Steeds vaker vinden er aanvallen plaats op kerken en bedrijven van christenen. Opgehitste moslims steken gebouwen in brand, vernielen eigendommen, martelen en doden mensen, steken ze levend in brand of dwingen ze hun huis te verlaten. De aanleiding kan van alles zijn: de aanvallers willen land of eigendommen van de christenen hebben. Ze nemen wraak vanwege een voorval of zelfs een 'godslasterlijk' incident elders ter wereld (zoals een omstreden cartoon van Mohammed).

Op het platteland doen zich bovendien regelmatig kleinere incidenten voor. Zo worden christenen bijvoorbeeld beroofd of valselijk beschuldigd van diefstal. Een andere vorm van geweld zijn ontvoeringen en gedwongen bekerings. Jaarlijks worden in Pakistan honderden, misschien wel duizend, meisjes en jonge vrouwen met een niet-islamitische achtergrond gekidnapt. Zij worden onder dwang tot de islam bekeerd. Soms gebeurt dit door ze te verkrachten en gedwongen te laten trouwen met hun ontvoerder. Daarna zijn ze officieel 'bekeerd' tot moslim. De roep om bekering gaat overigens niet altijd gepaard met geweld. De meeste christenen hebben op een bepaald moment in hun leven een keer de vraag gekregen om zich te bekeren: op school, op straat, op hun werkplek of in een andere situatie. Wie hier serieus over in gesprek gaat, kan te maken krijgen met wraak of tegenslag.

Kinderoppas

MEI

6 Gerdien - Flora

10 Gera - Karel(hemelv)

13 Karlijn- Elise

20 Driesje- Marina Bredenhof

27 Hanneke- Rien

JUNI

3 Tonnie W - Karel

Schoonmaakrooster

Week 20, 14-19 mei de kerk

Jannie, Marjolein, Jolanda, Henriët

Week 22, 28 mei-2 juni de Verbinding

Alie, Gerrie, Gerrieke

Koffie drinken na de dienst

Op elke 1^e zondag van de maand willen we samen koffie/thee drinken in de Verbinding.

De volgende personen staan op het rooster om koffie te schenken.

6 mei Chris van Werven/ Yvonne Verbeek en fam. J. Topfer

3 juni fam.H. Wonink Oene en fam. Jongerman Wapenveld

1 juli fam. G. Rietberg en fam. Renshoff

7 aug. fam. H. de Velde en fam. G.AR. Eikelboom

2 sept. fam. J. Nijmeyer en fam. P. vd Berg



Agenda

8 mei 20.00 uur Gemeenteavond (toelichting gehouden enquête)

10 mei Koffie na kerkdienst- fietsen, wandelen en om 14.00 uur American party

16 mei 20.00 uur Kerkenraadsvergadering

31 mei 9.15 uur Vrouwenochtend Zus en Zo

Diensten Vochten

06-05-2018	09:30	ds. C. van Dam	Ermelo
10-05-2018	09:30	Dhr. R.L. Antes	Ermelo
13-05-2018	09:30	ds. G.J. Röben	Heerde
20-05-2018	09:30	ds. G.J. v.d. Top	
27-05-2018	09:30	ds. G. Bikker	Harderwijk
03-06-2018	09:30	ds. G.J. v.d. Top	

Uitzendingen Radio 794 – 2018

06-05-2018	Hervomde gemeente Wapenveld	ds. G.H. Koppelman	09.30u
13-05-2018	Protestantse gem. Wapenveld	ds. I. Boersma	09.30u
20-05-2018	Hervormde gemeente Vorchten	ds. G.J. Van der Top	09.30u
27-05-2018	Hervormde gemeente Ernst	ds. E. van der Noort	09.30u
03-06-2018	Vrijz. Geloofsgemeenschap	mevr. I Adriaansz	10.00u

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 31 mei inleveren bij Johan Vorderman E-mail: j66vor@hetnet.nl

Voorganger:

ds. G.J. v/d Top Kerkweg 19 8193 KJ Vorchten 0578 631297 email: gjvdtop@hetnet.nl

Kerkrentmeesters:

Jan Wonink Kerkweg 3 8193KJ Vorchten 0578 631206

Henri Bredenhoff Wolbertsdijk 3i 8191NW Wapenveld 038 4477930

Wim van de Weg Gagelkampweg 10 8181SR Heerde 0578-691032

Diakenen:

Jeroen Topfer Kerkweg 18a 8198KJ Vorchten 0578 631575

Hein Vels Wolbertsdijk 9 8191NW Wapenveld 038 4470061

Vacature

Ouderlingen

Herman Colijn Kerkweg 32 8193KL Vorchten 0578 696886

Johan Vorderman Losweg 5 8193KC Vochten 0578 631650

Vacature

Koster:

Ton v/d Vosse Papenlandseweg 7 8193 KH Vorchten 0578 631316

Organist:

Albert Dijkslag Losweg 8 8193 KC Vorchten 0578 631205

Bankrekening kerkrentmeesters NL04RABO0326501401

Girorekening „ NL82INGB0001687120

Bankrekening diaconie NL93RABO0326583025

Bankrekening jeugdraad NL39RABO0326527834

Nacht van Gebed in Heerde

Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet 's nachts omdat juist dan veel vervolgte christenen het extra zwaar hebben. Bid u mee!

Jummai uit Nigeria zegt na een aanval op haar dorp: “Elke avond zijn we bang dat we 's nachts opnieuw worden aangevallen. 's Ochtends dank ik God telkens weer voor Zijn bescherming.”

Als christenen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus. Bidt u mee voor uw broers en zusters zoals Jummai? Deze nacht staan we stil bij christenen uit onder meer Nigeria, Eritrea, de moslimwereld en Centraal-Azië.

Interkerkelijk wordt ook dit jaar weer een Nacht van Gebed gehouden in Heerde. Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgte kerk van vrijdag 1 op zaterdag 2 juni in de Christelijke Gereformeerde Kerk, Acacialaan 45 te Heerde. In tegenstelling tot andere jaren beginnen we om 21.00 uur en eindigen om 04.00 uur. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de nacht zullen filmfragmenten te zien zijn en horen we de verhalen van vervolgte christenen en ondersteunen we hen door gebed. Samen zullen we ook een aantal liederen zingen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Klaas Pul

06-27260933 of 0578-691488

emailadres k.pul@solcon.nl

