



Meditatie

Bevrijdingsnieuws, maar welk? De overheid, Gods dienaar, maar hoe dan?

‘Op 12 mei zagen we de Nederlandse vlag wapperen aan de overkant van de IJssel, bij de steenfabriek.

Iedereen liep de dijk op om dat te zien.

Er heerste een jubelstemming.

“Wat een Freude, wat een Freude,” zei een officier half Nederlands, half Duits een beetje spottend.

“Ik riep juichend, “de Néderlandse vaan!”

Maar we hadden te vroeg gejuicht.

De 13e april 1945 zal altijd in de herinnering blijven aan een zeer zwarte dag voor de gemeente Heerde.

Nu de overkant van de IJssel bevrijd was, kon het niet lang meer duren of wij zouden ook bevrijd worden.

Verschillende bruggen over het Apeldoorns Kanaal werden door het verzet bewaakt, omdat men bang was dat de Duitsers die bruggen zouden vernietigen.

In de ochtend van de 13e april werden bij de Klementbrug zes verzetslieden gedood, waaronder onze tandarts van Dijk uit Heerde.

Ook vijf omwonenden werden bij wijze van represaille gefusieerd.

De hooiberg en de schuur van Klement werden door de Duitsers in brand gestoken. Ook werd er door de Duitsers zo maar in het wilde weg geschoten.

Vreselijk, zo vlak voor de bevrijding.’

Te vroeg gejuicht.

De bevrijding ging gelukkig door, maar hoe triest voor hen die vielen en hun nabestaanden.

Nog net voor de 5e mei vonden vele landgenoten de dood door onze wreede bezetter.

Elk jaar weer bepaalt het ons bij de ernst van het leven in vrijheid en dat dat verre van vanzelfsprekend is.

En nog is het zo dat op veel plaatsen in de wereld met geen echte vrijheid kent. Eerder gebondenheid, slavernij, geen vrijheid van meningsuiting en vergadering etc.

Er is dwang, er is macht, er is overheersing.

Geen sprake van een dienende overheid, maar juist een heersende.

Of een overheid die niet de touwtjes in handen heeft zoals bijvoorbeeld in Nigeria waar 300 meisjes ontvoerd werden om mogelijk te worden verkocht door de terreurbeweging Boko Haram.

Boko Haram betekent ‘Verbod op westers onderwijs!’

De regering van Nigeria staat blijkbaar machteloos.

In dit leven merken we de gebrokenheid ook in dat opzicht wel heel erg.

En als we dan het grote voorrecht hebben om hier in vrijheid te leven, te kunnen gaan en staan waar je wil, betekent dat tegelijk ook een grote verantwoordelijkheid voor ieder persoonlijk.

Temeer als je beseft dat medemensen als jij en ik het leven hebben gegeven om de vrijheid van leven en meningsuiting te bevechten.

Het betekent ook dat we enorm veel ruimte krijgen als christenen om het Evangelie van Jezus Christus, de Échte Bevrijder van duivel, dood en zonde te vertellen en ervan te getuigen naar de wereld direct om ons heen.

Ons voor dat Evangelie niet te schamen, maar er maximaal voor uit te komen.

Want dát is pas eens Bevrijdingsnieuws. Met dát nieuws kom je nooit bedrogen uit en juich je NOOIT te vroeg!!

Evangélie, letterlijk het Goede Nieuws van Bevrijding!

Christus heeft immers alle vijanden, al Zijn vijanden, overwonnen en wie in Hém gelóóft, mag mét Hém overwinnaar zijn.

Hij maakt gebondenen, in welke vorm dan ook vrij met de vrijheidsstaf van Zijn Woord.

Tegelijk Zwaar van Zijn Geest! (Efe.6)

Daarin laat Hij u en jou zien en daaruit laat Hij u en jou horen: “Ik heb alles gedaan om u en jou te bevrijden en nu wil Ik niet dat u of je eeuwige ondergang tegemoet ga.

Bent u al door Zijn bloed gereinigd?

Ben jij al door Zijn overwinning op de satan, door een persóonlijk geloof in Hem bevrijd?

Hij maakt wérkelijk vrij.

Voor eens en voor altijd.

Welke verdrukking we op aarde ook ontmoeten, door het geloof in Hem worden we uit genade alleen een onderdaan van Zijn Koninkrijk van eeuwige vrede en vrijheid. Lezen Romeinen 13 vers 1-13 en 1 Timotheüs 2 vers 1-7

Onze zieken en verpleegden krijgen een kaart

We denken aan u die ziek bent, een onderzoek moet ondergaan of verpleegd moet worden, thuis, in een ziekenhuis of zorgcentrum of op andere wijze.

>bid en leef mee met het buitenlandse gezin aan dat in onze gemeente woont!

>Mevrouw M. van de Weg is nu opgenomen in het Zonnehuis in Zwolle. Adres: verpleeghuis Het Zonnehuis, Afd. Vechtstraat kamer 5, Nijenhuislaan 175, 8043 WB Zwolle.

Gods nabijheid toegewenst, wetend dat we in Gods Hand altijd veilig zijn, hoe onze levenssituatie ook is. Wij denken aan u allen, maar in het bijzonder ook aan u en jou die hier niet met name genoemd wordt of liever niet genoemd wilt worden, en wensen u Gods nabijheid en kracht toe en dragen u allen op in onze gebeden, wetend dat we in Gods Hand altijd veilig zijn, wat onze levenssituatie ook is. ‘Ik heb de HERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smekingen. Want Hij heeft Zijn oor tot mij geneigd, daarom zal ik mijn leven lang tot Hem roepen.’ (Ps.116:1-2)

‘Hongaarse huiszegen’ ‘Waar geloof is..’

Waar geloof is, daar is liefde.

Waar liefde is, daar is vrede.

Waar vrede is, daar is zegen.

Waar zegen is, daar is God.

Waar God is, daar is alles mogelijk!

Eredienst met bediening Heilige Doop

Op 20 november 2016 werden Bert en Dorien Nieuwenhuis uit Heerde dankbaar verblijd met de geboorte van zoon Lars, hun eerste kindje. Zo lief, zo klein, zo lang verwacht! Bert en Dorien hebben nu de wens om Lars ook te laten dopen, zodat ook hij een kind van het Verbond mag zijn, dat de HEERE God in Abraham met Zijn Volk Israël sloot en daarin met Zijn wereldwijde Kerk, en dat eeuwig is. Lars zal samen met zijn nichtje Laure Hannelore worden gedoopt, tweede dochtertje van Hermen en Hanneke Wonink-Riphagen uit Oene. Ook de ouders van Laure willen haar heel graag ten doop houden! Laure Hannelore werd geboren op 20 maart j.l. We zien als Gemeente van Jezus Christus uitzien uit naar een bijzondere eredienst op 21 mei, met veel familie en gasten.

De Verbinding geopend..

Zaterdag 20 mei a.s. is het zover.

Dan wordt De Verbinding officieel geopend voor gebruik ten behoeve van kerk en samenleving. We zijn als kerk en als dorp God dankbaar dat het zover heeft mogen komen. Dat velen samen de schouders eronder mochten zetten om een redelijk complex proces dat een aantal jaren duurde met goed resultaat af te ronden. De Verbinding heeft ons als gemeenschap van Vorchten en omgeving veel te bieden en we hopen dan ook dat velen daar met een zekere regelmaat gebruik van zullen gaan maken. Dat het een gastvrije plek zal mogen zijn waar ieder zich op geëigende momenten echt thuis zal voelen.

Examens..

Jongeren die examen moeten gaan doen, en soms ook ouderen, wensen we in deze dagen en komende tijd veel sterkte en inspiratie, maar ook rust en ontspanning tussendoor toe. Een goed resultaat toegewenst. Doe je uiterste best en verwacht ook alles van Hem, die ook de onuitputtelijke Bron van alle Wijsheid is!

50 jaar getrouwd.. ons kostersechtpaar Ton & Gerrie van de Vosse

50 jaar is een halve eeuw, dat weten we, maar dat zijn ook 18.262 dagen!

Op 28 april 2017 was het zover!

Zoveel dagen samen geleefd, samen gedeeld in lief en leed, in voor- en soms ook tegenspoed!

Haast ongemerkt is het voorbijgegaan misschien wel.

Een huwelijk met gouden momenten, als je weer gezegend werd met de geboorte van een kindje.

Een zoon, Wilco.

Een dochter, Ria.

Pleegkinderen.

Ook waren er momenten die bleven haken vanwege verdriet of zorg of verlies.

En zoveel dierbare momenten meer, die je samen hebt mogen meemaken en delen.

Het huwelijk van Wilco en Petra en van Ria en Peter.

De geboorte van de kleinkinderen.

Al met al reden genoeg te spreken van Goud!

50 jaar is immers een Gouden Huwelijk!

Juist ook in onze tijd zo heel bijzonder.

Jullie vieren het in familie- en kennissenkring.

Samen kijken jullie terug, maar ook vooruit.

Terug op al die momenten die zijn geweest en die God jullie heeft gegeven.

Ton en Gerrie, we hebben begrepen dat deze dag van vieren en gedenken samen met jullie kinderen en kleinkinderen een hele fijne en onvergetelijke dag is geweest, waarop jullie dit heuglijke en duurzame 'Ja' van jullie destijds voor elkaar hebben mogen vieren en wensen je met elkaar nog vele dagen en jaren toe onder Gods hoede en zorg.. !

Bijbelgeprekskring

De Bijbelgesprekskring hoopt nog bij elkaar te zijn op 11 mei, 1 juni en 22 juni. Daarna breekt gaandeweg de vakantieperiode aan. We komen bij elkaar in de Verbinding. We spreken en bidden rond een Bijbelgedeelte dat de actualiteit van dat moment weerspiegelt en wat ons de achterliggende dagen in het bijzonder heeft beziggehouden aangaande ons alledaagse (geloofs-)leven. We brengen allemaal onze bijbel mee in de vertaling die je gewoon bent te gebruiken en hopen onder leiding van Gods Woord en Heilige Geest een fijne en bemoedigende avonden te hebben met elkaar. Welkom!

Luther: De hemelse profeten

Luther stond al spoedig na de reformatie als het ware tussen twee vuren: aan de ene kant was er de toen heersende kerk waar hij zich tegen moest verdedigen en aan de ander kant waren er de geestdrijvers en enthousiasten – Luther noemt ze hier 'de hemelse profeten' – waar hij heel wat mee te stellen had. Het onderstaande citaat komt uit een geschrift uit 1525: 'Wieder die himmlischen Propheten, von den Bildern und Sakrament'. Dr. Andreas Karlstadt (1486-1541) die in het citaat met name wordt genoemd, was aanvankelijk een collega en vriend van Luther. Tijdens Luthers verblijf op de Wartburg (1521/22) wilde Karlstadt, mede onder invloed van de 'Zwickauer profeten', de juist begonnen reformatie radicaliseren. Luther en Karlstadt zijn in theologisch opzicht steeds verder uit elkaar gegroeid. De onderlinge verschillen liepen voornamelijk over het goede gebruik van de middelen der genade: Woord en sacramenten.

(...) Jij ellendige geest, waarom bestrijd je niet de hoofdzaken? Waarom bestraf je onze leer niet? Je beschuldigt ons ervan een vreemde leer te brengen, die je ons aanwrijft en toedicht en die onze leer niet is. Wat is gemakkelijker: een leugen verzinnen en erover uitweiden óf erover strijden en de overwinning behalen? Dít is echter onze leer: dat brood en wijn niets helpen. Ja, dat ook het lichaam en bloed in brood en wijn niets helpen. Ik wil nog meer zeggen: dat Christus aan het kruis met al Zijn lijden en dood niets helpt, zelfs niet wanneer dat ook – zoals jij leert – op het aller begeerlijkste, warmste en hartelijkste verstaan en overdacht zou worden. Er is voornamelijk nog iets anders nodig. Wat dan? Het Woord, het Woord, het Woord! Hoor je dat goed, leugengeest! Het Woord moet het doen en doet het! Want of Christus duizendmaal voor ons gegeven en gekruisigd zou zijn, dan was het alles tevergeefs als het Woord niet zou komen en het mij verkondigde en schonk en tot mij sprak: 'Dit is voor jou, neem het en heb het voor jezelf.'

Ook dit nog: als ik volgens de leringen van Karlstadt de gedachtenis en de erkenning van Christus in het avondmaal met zo'n groot verlangen en eerbied zou oefenen dat ik er bloed van zweette of mijzelf erom liet verbranden, dan zou dit alles nog tevergeefs en geheel verloren zijn. Dan was het immers nog maar enkel en alleen werk en gebod. Het is dan geen 'geschenk' of Gods Woord, waardoor Christus' lichaam en bloed aan mij wordt aangeboden en geschonken.

Er gebeurt met mij niets anders dan dat er voor mij ergens een kist met guldens of een grote schat was begraven of werd bewaard. Dan zou ik dat tot aan mijn dood kunnen 'gedenken' en mij met alle 'erkenning' daarover kunnen verblijden. Bovendien, zou ik daarbij zo'n groot verlangen en hevig begeren naar deze schat kunnen ondervinden dat ik er ziek van zou

worden. Maar wat zou mij dit alles baten als deze schat nooit voor mij geopend, nooit aan mij gegeven, nooit bij mij gebracht en nooit aan mij in eigendom werd gegeven?
Wieder die himmlischen Propheten, von den Bildern und Sakrament, 1525, vgl. WA 18, 202, 28 – 203, 13 Emailadres: info@maartenluther.com en website: www.maartenluther.com Hugo C. van Woerden

Lijdende kerk: Turkije

Inwoners: 80.418.000

Christelijk: 187.000

Religie: Islam

CHRISTENVERVOLGING: Ranglijst: 37; Plek vorig jaar: 45

Aanjagers van vervolging: islamitische onderdrukking, religieus nationalisme

Meest merkbaar: in persoonlijke levenssfeer, in publieke ruimte

Wat is er aan de hand?

De mislukte coup van 15 juli 2016 om president Erdogan af te zetten, veranderde alles. De reactie van de overheid was scherp en werd in de hele samenleving gevoeld. Turkije veranderde in een dictatuur. Nationalisme en islamisering gaan hand in hand met minder ruimte voor de christelijke minderheid.

Hoe gaat het met de kerk?

Buitenlandse christenen kunnen samenkomen zolang ze niet teveel vluchtelingen of Turkse burgers aantrekken. Evangelisatie is niet toegestaan. Historische christelijke gemeenschappen worden nauw in de gaten gehouden en gecontroleerd door de overheid. Protestantse groepjes zijn veelal klein en komen in huizen samen. Soms protesteren hun burens daartegen.

Turkse christenen met een moslimachtergrond staan het meest onder druk. Zij worden gezien als landverraders en een schande voor de familie. Ook de gemeenschap en lokale autoriteiten werken hen tegen. Door de aanwezigheid van islamitische fundamentalisten neemt het aantal geweldsincidenten tegen christenen toe.

Wat doet Open Doors?

Open Doors roept christenen wereldwijd op te bidden voor de situatie van geloofsgenoten in Turkije. Daarnaast volgt Open Doors de ontwikkelingen in het land op de voet en beraadt zij zich op het opstarten van projecten met partners in Turkije. Meer info www.opendoors.nl

Tenslotte

Alle activiteiten evenals het hele leven staat vanzelfsprekend in het teken van Deo Volente, 'indien de Here wil zullen wij leven en dit of dat doen.' Het voorbehoud van Jakobus 4 vers 15. Vanuit de pastorie wens ik u en jou op weg naar Hemelvaart en Pinksteren gezegende dagen toe! Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw Ellen en onze kinderen Jonathan en Josephine, ds. Gert J. v.d. Top

Multifunctioneel Centrum De Verbinding



FEESTELIJKE

OPENING

Zaterdag 20 mei 2017

Kerkweg 19A
8193 KJ Vorchten

mfcvorchten@gmail.com



UITNODIGING

PROGRAMMA

- 14:30 Welkomstwoord
- 14:45 Officiële opening
- 15:00 Bezichtiging MFC De Verbinding en o.a.:
 - Openingsborrel
 - Pannakooivoetbal
 - Fotoroute door de hoogstamboomgaard
 - Kinderactiviteiten
 - Muziek

16:00 Einde opening

Wij danken onze sponsors:



Diaconiecollecten

14 mei Zending (Nicaraqua)

21 mei Open Doors

Ontvangen

€ 25 voor een oude kerkbank

€ 10 voor de kerk

Bedankje

Op 28 April hebben we gevierd dat we 50 jaar getrouwd waren We zijn de Heer daar dankbaar voor dat we dat in goede gezondheid mochten vieren .

Maar we willen ook iedereen bedanken voor de goede wensen en al de kaarten en natuurlijk de mooie bloemen die we mochten ontvangen.

Ton en Gerrie

Kinderoppas

14 mei Henriet en Anne

21 mei Nicolet en Laura

25 mei Marina de Velde en Karel (hemelvaart)

28 mei Karlijn en Germa

4 juni Hetty en Elise



Ontvangen op 1^e paasdag na de kerkdienst. Een boekenlegger van de evangelisatie commissie en een ei van chocola en een tekst van de kinderen

Hemelvaartsdag

Op 25 mei is het Hemelvaartsdag en in het kerkblad van maart en april is een oproep gedaan om daar in de organisatie een bijdrage te doen.

Nu hebben de jongeren aangegeven s`middags een pannakooi toernooi te willen organiseren en dat start om 13.30 uur.

Verder is er geen reactie gekomen om iets te organiseren.

Na de dienst is er koffie en thee en wie zin heeft kan natuurlijk gaan fietsen in de omgeving.

Schoonmaakrooster

De Verbinding is in gebruik. Het schoonmaakrooster van de Rank is aangehouden maar er is een nieuwe nieuwsbrief uit van de Verbinding met de oproep om te helpen met het schoonmaken van de Verbinding.

Voor een sleutel van de Verbinding: John van Assem Kerkweg 20 tel: 0631175676
of Johan Vorderman Losweg 5 tel: 0612098831

De Kerk week 20 15 tot 20 mei

Jannie Vels
Marjolijn Bredenhoff
Jolanda Renshoff
Henriet Colijn
Gerdien Wonink

De Verbinding week 22 29 mei tot 3 juni

Alie Nymeyer
Gerrie v.d. Vosse
Gerrieke v. Noorel

Koffie drinken na de dienst

Op elke 1^e zondag van de maand willen we samen koffie/thee drinken in de Verbinding
De volgende personen staan op het rooster om koffie te schenken.

4 juni fam. P. vd Berg IJsseldijk 99
fam. G.J. Bekamp Hondehoekseweg 1

Diensten Vorchten

14-05-2017	09:30	ds. J.W. van Dijk	Huizen
21-05-2017	09:30	ds. G.J. vd Top	Doopdienst
	19.00		Opendeurdienst
25-05-2017	09:30	ds. G.J. vd Top	Hemelvaartsdag
28-05-2017	09:30	ds. C.J. Koliijn	Wezep
04-06-2017	09:30	ds. G.J. vd Top	Pinksteren

Agenda

16 mei 20.30 uur Zendingscom.vergadering bij Harry en Marina de Velde

17 mei 20.00 uur Kerkenraadsvergadering in de Verbinding

18 mei 9.30 uur vrouwenochtend in de Verbinding

20 mei 14.30 uur opening MFC de Verbinding

21 mei 09.30 uur Eredienst met bediening Heilige Doop aan Lars Nieuwenhuis en Laure Hannelore Wonink

1 juni 9.30 uur vrouwenochtend in de Verbinding

1 juni 20.00 uur Bijbelgesprekskring in de Verbinding

22 juni 20.00 uur Bijbelgesprekskring in de Verbinding

Uitzendingen Radio 794

14-05-17	Hervormde gemeente Oene	ds. E Mijnheer	09.30u
21-05-17	De Wendhorst	ds. J. Smit	09.30u
28-05-17	Ned. Ger. Kerk Heerde/Epe	ds. R.C. Vervoorn	09.30u
04-06-17	Herv. Gemeente Wapenveld	ds. G.H. Koppelman	09.30u



Foto T.J. van Lohuizen

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk **8 juni** inleveren bij Johan Vorderman E-mail: j66vor@hetnet.nl

Voorganger:

ds. G.J. v/d Top Kerkweg 19 8193 KJ Vorchten 0578 631297 email: gjvdtop@hetnet.nl

Kerkrentmeesters:

Jan Wonink Kerkweg 3 8193KJ Vorchten 0578 631206

Henri Bredenhoff Wolbertsdijk 3i 8191NW Wapenveld 038 4477930

Vacature

Diakenen:

Jeroen Topfer Kerkweg 18a 8198KJ Vorchten 0578 631575

Hein Vels Wolbertsdijk 9 8191NW Wapenveld 038 4470061

Vacature

Ouderlingen

Herman Colijn Kerkweg 32 8193KL Vorchten 0578 696886

Johan Vorderman Losweg 5 8193KC Vochten 0578 631650

Vacature

Koster:

Ton v/d Vosse Papenlandseweg 7 8193 KH Vorchten 0578 631316

Organist:

Albert Dijkslag Losweg 8 8193 KC Vorchten 0578 631205

Bankrekening kerkrentmeesters NL04RABO0326501401

Girorekening „ NL82INGB0001687120

Bankrekening diaconie NL93RABO0326583025

Bankrekening jeugdraad NL39RABO0326527834

Nacht van Gebed

Aanslagen in Egypte eisten de levens van zeker 45 koptische christenen. Niet alleen in Egypte is er veel geweld tegen christenen. Tienduizenden christenen in Irak sloegen op de vlucht voor Islamitische Staat. Ze wonen verspreid over de hele wereld. En in Nigeria werden opnieuw meisjes en vrouwen door Boko Haram ontvoerd. Wat is hun toekomst?

Dit is slechts een greep uit de nieuwsberichten van de afgelopen tijd. Het geweld tegen christenen neemt toe. We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat voor impact dit heeft op de lokale kerk. Toch kunnen we een verschil maken in het leven van vervolgte christenen. Landsgrenzen en gevangenis muren belemmeren ons gebed niet!

Uw gebed heeft impact op de vervolgte kerk! Bid mee tijdens Nacht van Gebed van 16 op 17 juni in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Acacialaan no. 45 te Heerde. De Nacht begint om 22.00 uur en duurt tot 06.00 uur.

U kunt er ook voor kiezen om een deel van de nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! Er zijn pauzes ingelast. Het zou geweldig zijn dat ook jonge mensen mee kwamen bidden. Hoeveel van hun leeftijdsgenoten maken ook vreselijke dingen mee. Tijdens de nacht luisteren we naar verhalen van vervolgte christenen en ondersteunen we hen samen door gebed.

