



Meditatie

Waar is de hemel?

Een vraag waar we van tijd tot allemaal wel bij stil en over na proberen te denken.

Een vraag ook waar je zo een, twee, drie niet gemakkelijk antwoord op kunt vinden of geven.

En toch.. de Bijbel helpt daarbij.

‘Wij kiezen niet voor het aardse, maar voor het hemelse leven.

Want wij verwachten uit de hemel onze Redder, de Heer Jezus Christus.

Hij heeft de macht gekregen over alles en iedereen.

Hij zal onze zwakke lichamen veranderen,

Hij maakt ze zo schitterend als Zijn eigen Lichaam.’ (BiGT)

De hemel is dus niet zozeer een ruimte.

De hemel komt in het zicht voor wie in de Here Jezus geloven.

Dat je oude leven met Hem sterft en mag opstaan, en.., ja dat betekent dan dat je straks als Hij je roept ook met Hem mee mag gaan naar de hemel!!

Dat je daar welkom bent!

Dat je mag zijn waar Hij is! (Joh.14)

Dat is wat!

Een prachtig antwoord nietwaar.

Had je die vraag over de hemel weleens zó bekeken?

Wanneer dat dan gebeurt?

Ook daar krijgen we van de apostel Paulus een heel mooi en bevredigend antwoord op. ‘Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als Verlosser verwachten.’ (vs.20 NV)

En dan bedoelt de apostel natuurlijk: als we met de Heiland verbonden zijn, dan is het Hoofd in de hemel en wordt het lichaam vanuit de hemel bestuurd en geleid.

Dat is waar!

We worden dan niet door onze eigen, aardse begeerten en verlangens geleid, ‘niet door onze buik..’

Niet door ons genot, enz.

Nee, onze verlangens, ons leven wordt geleid door Koning Jezus. Hij is Koning van ons leven én onze verlangens!

Maar en dat is de andere kant, we verwachten ook Zijn komst uit de hemel.

Zeker, Gods Koninkrijk der hemelen, het ís er al, maar nog niet in zijn volle omvang.

Nog niet in zijn volmaaktheid.

Daar zien we nu, als het goed is naar uit!

We zien er als volgelingen van de Here Jezus naar uit dat die volmaaktheid in Hem alom zichtbaar en tegenwoordig zal zijn, omdat er dan geen enkele plaats meer zal zijn voor de duisternis en haar vorst. In Gods hele schepping niet! Alles zal dan aan Hem onderworpen zijn. Zien we daar naar uit.

En ook geldt dus al: waar de Here Jezus regeert in onze levens en in onze harten, 'daar in onze wandel nú al in de hemel!'

(n.a.v. 'Onze wandel is in de hemelen ..' Fillipenzen 3 vers 17-21 SV)

Dankdag voor gewas en arbeid..

"Een christen heeft zijn schat in de hemel gelegd, in de schoot van God.

Hij zegt: 'Lieve Heere, ik weet dat U nog meer hebt, U hebt veel meer dan dat U ooit zou kunnen weggeven!

In U zal mij niets ontbreken, want als het nodig zou zijn, dan zouden er nog guldens uit de hemel regenen.

Weest U toch mijn Proviandkast, mijn Kelder en mijn Voorraadschuur.

In U heb ik alle schatten, als ik U maar heb, dan heb ik genoeg.'"

Luther: Der 112. Psalm Davids gepredigt, 1526, vgl. WA 19, 309, 34 – 310,13

Het Sacrament van de Heilige Doop

De Here Jezus heeft Zelf twee Sacramenten aan Zijn Gemeente opgedragen: de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal.

Bij de Heilige Doop gaat het om één Doop, welke wordt bediend aan kinderen of aan volwassenen.

In principe komen beide vormen voor, hoewel de doop aan volwassenen wat minder, omdat de meesten als kind al gedoopt zijn.

Toch gaat het om één en dezelfde doop. (Efe.4:5)

De Heilige Doop is een Sacrament, zoals gezegd ons door de Here Jezus Zelf opgedragen. Het heeft vooral een symbolische betekenis.

Om die reden is de symbolische betekenis dezelfde of er nu veel of weinig water wordt gebruikt.

Door de Doop wordt je dooplid van de Gemeente van Christus.

Je wordt als het ware ingedoopt in een nieuwe gemeenschap, het gezin van God.

Zijn Gezin dat deel uitmaakt van Zijn Volk en onder Zijn eeuwig Verbond valt.

De dopeling is dus ook een Verbondskind.

God heeft niet alleen een relatie met individuele personen, maar brengt ons samen in Zijn Gemeente.

Van die nieuwe gemeenschap en lichaam van Christus mogen we levende leden zijn.

Bij die gemeenschap horen ook de kinderen.

Dat is in het Oude Testament al het geval en ook in het in Nieuwe Testament.

In het Nieuwe Testament hoor je dat minder, omdat het juist zo gewoon en gebruikelijk was kinderen te dopen.

De Bijbel, de belijdenis van onze kerk en ons doopformulier zijn daarin heel duidelijk.

Voor veel ouders is de kinderdoop om die reden een bemoedigend en troostend teken.

God kent ons en onze kinderen, beter dan wij ons en onze kinderen zelf kennen.

Hij weet precies wat wij nodig hebben om te groeien en staande te blijven in het geloof in ons leven in deze wereld.

In Gods Hart is plaats voor grote en kleine mensen en daar is de doop het teken en zegel van.
Op 12 november wordt Fabian Remmers gedoopt.
Zijn ouders, Gijs en Karlijn Remmers, zijn broer Thomas en zijn naaste familie, maar ook wij als Gemeente van Christus, zijn daar heel blij mee!
We hopen op een fijne en gezegende dienst.

NATIONALE BIJBELZONDAG!

Zondag 29 oktober j.l. is uitgeroepen geweest tot Bijbelzondag.

Twee dagen later, op 31 oktober, is het precies 500 jaar geleden dat de kerkhervorming begon.

Een wel heel bijzondere combinatie van heden en verleden.

Een combinatie die het Evangelie centraal stelt.

Het Evangelie van Jezus Christus.

Het Evangelie van: 'uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God.'

Bijbelzondag en Bijbelvereniging

De Bijbelvereniging staat al lang niet meer alleen bekend door de vele gratis plaatsingen van Bijbels in hotels, vakantiebungalows, bed & breakfast-gelegenheden, zieken- en verzorgingshuizen, hospices en gevangnissen.

Inmiddels worden ook tienduizenden Bijbeluitgaven per jaar kosteloos verspreid aan evangelisatieteams, missionaire projecten, diaconale instellingen, vluchtelingenwerk, kringloopwinkels, hulpverleners en pastorale bezoekers.

Ook staan er al bijna 1.200 Bible Boxen in kerken in Nederland, zodat geïnteresseerden een Bijbeltje in hun eigen taal kunnen krijgen.

De Nationale Bijbelzondag is een uitgelezen kans om de waarde van de Bijbel extra te benadrukken en (opnieuw) na te denken over de mogelijkheden om het Evangelie te delen met anderen.

Meer en breder

Meer inzicht in de rijke genadegaven!

Een bredere kijk op de Bijbel.

Dát kenmerkte de reformatie.

Meer gratis Bijbeluitgaven beschikbaar!

Een breder aanbod van talen.

Dát kenmerkt de missie van de Bijbelvereniging.

Intussen heeft de Bijbelvereniging 150 Bijbeluitgaven in ruim 70 talen op voorraad.

Genade is gratis

Genade zou geen genade zijn als er aanspraak op gemaakt zou kunnen worden.

Het is gratis. Toch is genade niet kosteloos. Gods genade zeker niet!

De prijs ervoor was, zogezegd, hemelhoog!

De Bijbeluitgaven van de Bijbelvereniging worden gratis ter beschikking gesteld.

Toch worden die Bijbels niet kosteloos bij de vereniging bezorgd.

Die moeten worden gekocht.

Er wordt een prijs voor betaald.

Vorig jaar werden 90.000 Bijbeluitgaven verspreid.

Dit jaar worden het er nóg meer. Er is veel geld nodig om dat te (kunnen) bekostigen!

Verandering en verwondering

De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, krijgt machtig veel mooie reacties op de Bijbelverspreidingen.

Daardoor blijkt keer op keer dat er prachtige dingen gebeuren in mensenlevens.

Mensen veranderen; komen tot geloof in Jezus.

Want door het brede assortiment kunnen ze het Evangelie in hun eigen taal onder ogen krijgen. Ook de kinderbijbels in vele talen vervullen een belangrijke rol.

Kosten en baten

De kosten zijn hoog voor het aankopen van zoveel Bijbeluitgaven per jaar.

De baten zijn echter niet in geld uit te drukken.

Want één behouden zondaar is meer waard dan al het goud van de wereld.

Intussen vragen we wel dringend uw steun in gebed en giften om deze belangrijke missie te kunnen blijven uitvoeren.

De Bijbelzondag richt de schijnwerper op het Woord van onze God.

Helpt u mee met de verspreiding ervan?

Het IBAN is NL66 INGB 0000 5398 98, ten name van de Bijbelvereniging te Barneveld o.v.v. 'Bijbelzondag 2017'.

Via de website van de Bijbelvereniging zijn alle Bijbeluitgaven te bestellen en is veel informatie voorhanden: www.bijbelvereniging.nl.

Onze zieken en verpleegden krijgen een kaart

We denken aan u die ziek bent, een onderzoek moet ondergaan of verpleegd moet worden, thuis, in een ziekenhuis of zorgcentrum of op andere wijze.

>bid en leef mee met het buitenlandse gezin aan dat met onze gemeente meeleeft!

>mw. Hekkert in Brinkhoven (Hanzeheerd Brinkhoven, Brinkhoven 1, 8181 DB Heerde) Heerde, is erg ziek.

>mw. M. van de Weg-Post, Rehoboth (De Vree 1, 8191 JE), Wapenveld

>mw. Willy Broekhuis, Viattence De Nieuwe Antoniehof in Epe. Adres: St.Antonieweg 4-6, 8161CG in Epe.

Wij denken aan u allen, maar in het bijzonder ook aan u en jou die hier niet met name genoemd wordt of liever niet genoemd wilt worden en wensen u Gods nabijheid en kracht toe en dragen u allen op in onze gebeden, wetend dat we in Gods Hand altijd veilig zijn, wat onze levenssituatie ook is. 'Mijn ziel is bezweken van verlangen naar Uw heil, op Uw Woord heb ik gehoopt.. Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.' (Ps.119vs81&105)

Gedicht 'Zendingslied'

Gij hebt ons gezegd, Heer: De velden zijn wit,

En rijp staat de oogst op de landen.

Gij wilt dat Uw volk aan het werk gaat en bidt

Met het hart en de mond en de handen.

Wij kunnen niet veel, Heer, wij voelen ons klein,

Toch vragen wij, laat ons Uw arbeiders zijn.

Gij hebt ons geboden Heer: Predik Mijn Woord

En ga in de heggen en stegen!
Mijn huis is gereed; wie Mijn nodiging
hoort
Vervul ik met blijdschap en zegen.
Al is uw geloof, uw vertrouwen nog klein,
Toch kan ook de zwakste Mijn arbeider
zijn.

Gij hebt ons gezegd Heer “Wanneer gij
gelooft,
Dan zal Ik u wonderen wijzen.
Nog deel Ik de vissen, nog breek Ik het
brood,

Nog wil Ik de duizenden spijzen.
Al was het getal van Mijn jongeren klein,
Ontelbaar zal 't volk in de hemelen zijn.

Zend Gij ons dan uit Heer, maar ga met
ons mee!
Uw vuurkolom moet voor ons uit gaan;
En baan ons een weg, als het moet door de
zee,
Wij zullen in Uw kracht erdoor gaan!
Nu is Uw Kerk onbeduidend en klein,
Maar eens zal de aarde te klein voor haar
zijn!

In memoriam: Evert Bredenhoff

Zaterdag 14 oktober j.l. namen we afscheid van Evert Bredenhoff. Hij stierf op maandag 9 oktober 2017 op de leeftijd van 70 jaar. We mochten in dit afscheid aan de hand van Psalm 23 en enkele verzen uit Johannes 10 stilstaan bij de Goede Herder Die Zijn schapjes kent. Enkele weken voor Everts heengaan hebben we deze gedeelten nog aan zijn ziekbed mogen lezen. Dat was, ondanks zijn benauwdheid, een fijn moment. Je kon merken het hem goed deed en dat hij er troost uit ontving. Dat belooft de Heiland, de Goede Herder, ook als we ons leven in Zijn Hand toevertrouwen. Dat te weten helpt je ook in de verdere verwerking van zijn sterven. Onze verantwoording is ook in de Goede Herder te geloven en ons leven aan Hem te geven. Dan zal je niets ontbreken..., want dan is de HERE je Herder. Ook al ga je dan door een donker dal, ook al heb je verdriet en zorg, ‘je hoeft niet bang te zijn, want God de HERE is bij je. Zijn Stok en Zijn Staf, Zijn Woord en Zijn Geest die vertroosten in tijden van verdriet en gemis.’ En ook al is jullie vader en opa nu niet meer bij je en kun je niet meer naar hem toe gaan in Rehoboth, in jullie gedachten en jullie hart blijft hij met zijn grapjes, humor en nuchterheid toch altijd bij je. In gedachten blijven al die goede en mooie herinneringen je leven lang met je mee gaan! Tot troost! En wat groter is, Góds Armen zijn er om u en jullie allen heel persoonlijk te helpen en te dragen en te troosten. Zoals de Goede Herder Zijn schapje draagt door de moeilijkste momenten heen.

HERDENKING OVERLEDENEN ZONDAG 26 NOVEMBER

Zondag 26 november hopen we in de morgendienst een moment stil te staan bij hen die in onze gemeente in het afgelopen jaar zijn overleden.

Op 4 januari 2017 is overleden Egbert Draaijer in de leeftijd van 69 jaar.

Op 9 oktober 2017 is overleden Evert Bredenhoff in de leeftijd van 70 jaar.

We gedenken hen in liefde in ons hart, samen met elkaar als Hervormde Gemeente van Christus in Vorchten.

Onze gedachten zijn in het bijzonder bij de naaste geliefden en familie.

‘Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, hebt elkaar dan vurig lief uit een rein hart, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het Woord van

de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.’ 1 Petrus 1 vers 22-25.

Dagboekje ‘Een Hand vol Koren’

Het zou het meest gelezen dagboek van Nederland moeten zijn.

Elke dag biedt dit dagboek twee overdenkingen, die zich prima lenen voor een persoonlijke bezinning of in gezinsverband en een speciaal op jongeren gericht.

Aan het GZB-dagboekje (Gereformeerde Zendings Bond) is meegewerkt door predikanten en zendingswerkers of mensen die bij jongerenwerk betrokken zijn.

Een mooi en belangrijk van dit boekje aspect is dat u met de aanschaf ervan ook bijdraagt aan het zendingswerk.

Een dagboekje kost ongeveer 10 euro en is te bestellen via Harm de Velde, Papelandseweg 11 in Vorchten, telefoon 0578-631645.

Luther: Reformatie 1517 – 2017 (4) Luther de schrijver

De akelig krassende ganzenveer (in een onbeduidend klooster te Wittenberg) die in de hand van Luther de 95 stellingen tegen de aflat schreef, heeft al schrijvend en krassend een theologische en geestelijke aardbeving veroorzaakt die in Rome en in de hele wereld voor eeuwen gehoord en gevoeld werd! Hoe? Dat werd hoe langer hoe duidelijker. Anno 1530 zegt Luther: ‘De boekdrukkunst is de laatste en ook de grootste gave van God, want daardoor wil Hij, nabij het einde van de wereld [!], de ware religie bekendmaken en verspreiden in alle talen en landen op de aardbodem.’

In het jaar 1522 schrijft Luther: ‘Ik had gehoopt dat de mensen voortaan in de Heilige Schrift zouden lezen, en mijn boeken nadat ze hun doel hadden bereikt – namelijk om mensenharten tot de Schrift te leiden – in vergetelheid zouden raken. Dit was de enige reden waarom ik mijn boeken schreef. Waarom zoveel boeken gemaakt en toch voor altijd buiten het enige echte belangrijke Boek gebleven?’

Ook zegt hij: ‘Ik heb altijd met grote aarzeling en tegen mijn wil boeken laten drukken. Het is nooit mijn bedoeling geweest om publiciteit te zoeken. Alles wat ik heb geschreven, heb ik geschreven omdat ik onder druk van anderen ertoe gedwongen werd. Bovendien alleen vanwege de verdachtmaking [van het evangelie] en de misleidende [godsdienstige] opinies [van andere schrijvers]. Ik heb nooit méér oprecht naar iets gewenst en verlangd dan om ergens in een hoekje verborgen en onbekend te blijven – als een man die zich geheel teruggetrokken heeft uit deze wereld.

Deze is heel humoristisch: ‘Ik moet helemaal in m’n eentje drie drukpersen aan de gang houden.’

Er zijn wel meer dan honderd citaten bekend waarin Luther zich zowel positief (zelden!) als negatief (dikwijls!) uitlaat over zijn eigen schrijfkunst.

Dit is ook een bijzondere uitspraak (1534): ‘Ik noem iets goed geschreven als een paar mensen er blij van worden en het tot grote ergernis is van velen. Dit moet wel een zeker teken van iets goeds zijn! Ja, bijna zo zeker als de verachtelijk kribbe en de ellendige doeken betrouwbare tekenen waren voor de herders om het Kind te vinden. Als mijn boeken echter bij iedereen in de smaak zouden vallen, dan was wat ik gedaan heb, zonder twijfel een schandelijk en verfoeilijk stukje werk geweest.’

Denk nu echter niet dat Luther schrijven geen vermoeiende bezigheid vond: ‘Hij die niets van schrijven weet en bovendien denkt dat het geen arbeid is, die weet er niets van. Je

schrijft met drie vingers, maar je hele lichaam en geest zijn er bij betrokken. Het is een groot en prijswaardig werk tenminste voor hem die schrijft voor de goede reden.’

Echte goede boeken zijn er nooit genoeg: ‘Nooit eerder (en ook nu niet) waren er teveel goede boeken.’

Deze is ook humoristisch! Aan de keurvorst: ‘Voor uw keurvorstelijke genade [afkorting Dts.: E.K.F.G] moet ik mij nu excuseren. Ik zou wel graag willen dat ik meer tijd had om aan u te schrijven, maar dat is helaas onmogelijk – ik moet mijzelf dood schrijven!’

Luther had het inderdaad wel erg druk zoals hij schrijft aan ene Brisger: ‘Behalve de onnoemelijk vele zaken die dagelijks van mij vereist worden, ben ik ook visitator, professor, predikant, schrijver, luisteraar, verzorger van armen, loopjongen, voorspreker en rechtsgeleerde – en wat verder nog?’

Aan Amsdorf: ‘Ik ben boven mijn krachten bezet met schrijven en spreken, zodat ik daarvoor driemaal meer tijd nodig zou hebben’

In een brief aan Spalatin ondertekent hij: ‘Martin Luther, honderdvoudig bezet met werk.’

Verder zegt hij: ‘Ik heb nog zoveel te schrijven, dat ik eigenlijk drie secretarissen nodig heb.’

Luther zegt ergens anders: ‘Het is waar dat ik een vlugge hand heb en levendige gedachten heb, waaruit alles wat ik schrijf, als vanzelf voortvloeit – nog meer dan dat ik eruit zou kunnen persen – maar ook op deze manier doe ik nog niet genoeg.’

Het citaat dat nu volgt, vraagt om wat meer aandacht: ‘Ik moet niettegenstaande mijn zwakheid ook nog brieven schrijven, waarschijnlijk ook als ik op sterven lig en eindelijk ook nog na mijn dood als ik een lijk geworden ben.’

Vorige week was ik (hcvw) in ‘Museum Catharijne Convent’ in Utrecht waar tot DV 28 januari 2018 een Luther-tentoonstelling wordt gehouden. In één van de vitrines lag een afgietsel van het ‘dodenmasker’ (in die tijd gebruikelijk bij belangrijke personen) dat gemaakt werd na het overlijden van Luther. Het origineel wordt bewaard in de Markt- of Marienkirche te Halle. Ook werden Luthers handen door een kunstenaar nagemaakt. Zijn rechterhand is de moeite waard om met aandacht te bekijken! Zo te zien schrijft Luther (zoals gezegd) ook nog na zijn dood, zoals anderen nog spreken nadat ze gestorven zijn (zie: Hebreëen 11 vers 4). Een foto daarvan is te vinden via het internet bijv. ‘dodenmasker van Luther in Halle’ of als de volgende link na het verzenden van de citaten nog werkt. (klikken en openen of plakken en openen)

<https://isgeschiedenis.nl/nieuws/het-dodenmasker-van-luther>

Uit meerdere bronnen (brieven, tafelgesprekken en preken) o.a. ook geselecteerde teksten uit ‘Dr. Martin Luthers Sämtliche Schriften’ van Dr. Joh. Georg Walch. Verder uit de aangewezen teksten in Walch(2) Band 23, S. 1101 ff: ‘Luthers Arbeitslast’ Emailadres: info@maartenluther.com en website: www.maartenluther.com Hugo C. van Woerden

LIJDENDE - KERK: Mercy uit Nigeria

Toen de Boko Haram-terroristen in 2014 ‘s nachts Gwoza binnenvielen, was Mercy thuis met haar vader. Haar moeder was tien jaar eerder overleden. Mercy: “Mijn vader en ik werden door de strijders van elkaar gescheiden. Ik weet niet wat er met hem is gebeurd. Ik vermoed dat hij op dezelfde manier is gedood als vele anderen, omdat hij Jezus Christus niet wilde verloochenen.”

Mercy en vier andere vrouwen werden meegenomen naar de nabijgelegen stad Mubi. De islamitische strijders wilden dat we ons bekeerden tot de islam om vervolgens met een Boko Haram-strijder te trouwen. Ze sloegen me en zeiden dat ik nooit meer over het christelijk geloof mocht praten.”

Mercy kreeg islamitische les en moest verplicht op de islamitische gebedstijden bidden. “Een paar weken later trouwde ik met een moslim”, zegt ze. Over dit gedwongen huwelijk wil ze niet veel zeggen.

“Regelmatig zag ik hoe strijders van Boko Haram onschuldige mensen vermoordden. Als mensen hun geloof in Jezus Christus niet afzweerden, werden ze gedood. Velen konden de marteling niet aan en gaven toe aan hun eisen. Ik ook”, geeft Mercy toe.

Na vijf weken gevangenschap, werd Mercy gered. De overheid bombardeerde het huis waar ze verbleef. Mercy was de enige in het huis die de aanval overleefde. Soldaten redden haar en brachten Mercy naar een medische kliniek.

Open Doors betaalde haar medische kosten en hielp haar een kledingreparatiebedrijfje op te zetten. Meer info: www.opendoors.nl

Tenslotte

Alle activiteiten evenals het hele leven staat vanzelfsprekend in het teken van Deo Volente, 'indien de Here wil zullen wij leven en dit of dat doen.' Het voorbehoud van Jakobus 4 vers 15. Een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. G.J. v.d. Top



Filmavond in de Verbinding

11 november 20.00 uur

Luther is een film over het leven van de Duitse kerkhervormer Maarten Luther (1483-1546). Luther probeerde het geloof dichter bij het gewone volk te brengen door de bijbel in het Duits te vertalen en de macht van de kerkleiders af te zwakken. Het verhaal begint in 1505, als Maarten Luther ternauwernood een bliksemingslag overleeft. Hier ziet hij de hand van God in en hij besluit Augustijner monnik te worden. Tijdens een reis naar Rome ziet Luther monniken zonde doen wat de bijbel verboden heeft: ze bezoeken prostituees, ze verkopen heilige voorwerpen als merchandise en vragen grof geld voor aflaten, certificaten die mensen uit de hel zouden houden. Geschokt door deze taferelen zoekt Luther naar een nieuwe vorm waarin het geloof volgens hem beleden moet worden. In 1517 spijkt hij zijn beroemde 95 stellingen op de deur van de slotkerk in Wittenburg, met als gevolg een breuk met de rooms-katholieke kerk en het begin van de Reformatie. De katholieke kerk probeert Luther de mond te snoeren, maar diens leer wint aan populariteit. Opgehitst door interpreten van Luthers teksten komt het volk in opstand. In deze roerige tijden vindt Luther troost bij Katharina von Bora, een gevluchte non, met wie hij uiteindelijk trouwt.

Wilt u de avond bijwonen opgeven voor 10 november bij Johan Vorderman tel: 0612098831

Email: j66vor@hetnet.nl

Kerst met Reni & Elisa – Immanuel in Vorchten op 17 december

Het nieuwe album wordt dit keer een kerstalbum getiteld “Immanuel”. God met ons.

Het vormt het perspectief waar we ons kerstrepertoire op hebben afgestemd. God die altijd al gewild heeft om in relatie te zijn met mensen en dat door zijn zoon Jezus heeft verwezenlijkt.

Het album kent 10 liederen waarvan 1 lied wellicht bekend is, namelijk het lied “Geef mij adem”. De andere liederen zijn eigen werk, waarvan ook één lied die Elisa samen heeft geschreven met Reyer van Drongelen.

Het nieuwe werk wordt tevens gepresenteerd via een drietal concerten. Deze concerten worden gehouden in mooie, sfeervolle, kleine kerkjes. Het beloven mooie, hartverwarmende avonden te gaan worden, waaraan de ambiance van de mooiste kerkjes van Nederland geweldig zullen bijdragen. De avond zal in kerstsfeer worden afgesloten door, onder het genot van koffie of warme chocolademelk met heerlijke kerstlekkernijen, samen met ons na te genieten.

Wij melden dit nu al vast in het kerkblad van november zodat er kaarten kunnen worden besteld.

Hebt u geen internet bestel dan de kaarten bij Marina de Velde 0578 631216

Prijs tickets: € 14.—pp (incl. reservering en koffie/chocola)

De tickets zijn te reserveren via www.truetickets.nl

RENI & ELISA
"Immanuel" kersttour

15 DECEMBER – Rutton
(Noordoostpolder)
Emmauskerk, Plantsoenweg 1

17 DECEMBER – Vorchten
Johannes de Doper kerk, Kerkweg 17

22 DECEMBER – Dordrecht
Trinitatiskapel, Vriesestraat 22

Informatie en reserveren: www.truetickets.nl

true tickets

Eten en praoten

Vrijdagavond 3 november heeft het eten en praoten plaatsgevonden. Het was een gezellige avond waarbij zich 12 koppels hadden opgegeven.

Om 19.00 uur werden de enveloppen (3 per koppel) uitgedeeld in de Verbinding. De eerste envelop met daarop 19.00 uur werd geopend. Daarin zat het adres waar je een voorgerecht kon eten. Om 20.00 uur werd de volgende envelop geopend met daarin een briefje waar je terecht kon voor het hoofdgerecht. Het zelfde gebeurde nogmaals om 21.00 uur voor het nagerecht.

Na het tafelen kwam iedereen even napraoten in de Verbinding.

Er is toen ook besloten om de eten en praoten avond elke 1^e zaterdagavond van november te houden. Dus schrijf het vast in de agenda **3 november 2018**.



Vanuit de Kerkenraad:

Gemeenteavond 23-11-2017

Graag onderstaande alvast in uw agenda noteren!



LIEFDEVOLLE GEMEENTE VAN CHRISTUS ONDER DE VLEUGELS VAN DE ALMÄCHTIGE VADER



Gemeenteavond Donderdag 23-11-2017

Aanvang 20:00uur

Donderdag 23-11 is weer de jaarlijkse gemeenteavond. voor de 1^e keer in de "Verbinding"
U en jij worden hier hartelijk voor uitgenodigd! Onderstaande zaken zullen worden besproken

- **Opening** (20:00uur)
- **Pastoraat**
- **Diaconie**
- **Materiële & Financiële zaken**
- **Sluiting** (± 22:00 uur)

Er zal o.a worden gesproken over de toekomstvisie van de gemeente.
"Samenwerking met andere gemeente"??

Diaconiecollecten

12 nov. Najaarszendingsweek (China)

19 nov. Agrinas



WE'RE GOOD WITH FOOD!

Kinderoppas

5 nov Gerrieke en Marina Bredenhoff

12 nov Henriët en Anne

19 nov Christiëne en Elise

26 nov Hanneke en Karel

3 dec Tonnie W en Naomi

ADVERTENTIE

Verpachting bij inschrijving

Het college van kerkrentmeesters van de hervormde gemeente te Vorchten biedt per 1 december 2017 bij openbare inschrijving voor 6 jaar in pacht aan (op basis van artikel 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek):

1. Een perceel grasland, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie M, nummer 334 ged., groot ca. 1.45.94 ha. Dit perceel is gelegen aan de Kerkweg te Vorchten.
2. Een perceel grasland, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie M, nummers 978, 979, 980, 1655, 1656 en 1657 ged., gezamenlijk groot ca. 3.88.95 ha. Dit perceel is gelegen aan en nabij de Ziebroekseweg te Vorchten.
3. Een perceel grasland, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie N, nummer 362, groot 1.47.60 ha. Dit perceel is gelegen aan de Vorchter Enkweg te Vorchten.

De gunning wordt voorbehouden aan de hervormde gemeente.

Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen, postbus 675, 3800 AR te Amersfoort, telefoon 033-4671010 of via e-mail r.radstake@kkgkka.nl.

De inschrijfformulieren moeten op woensdag 22 november 2017 tussen 17:00 en 17:15 uur worden ingeleverd in het multifunctioneel centrum 'De Verbinding', Kerkweg 9 A, 8193 KJ Vorchten. Opening van de enveloppen vindt aansluitend plaats op 22 november 2017 in voornoemd gebouw.

Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmeesterskantoor ten dienste van de Protestantse Kerk

Koffie drinken na de dienst

Op elke 1^e zondag van de maand willen we samen koffie/thee drinken in de Verbinding
De volgende personen staan op het rooster om koffie te schenken.

5 nov. fam. J. Vorderman Losweg 5

fam. G. Smit Losweg 1

3 dec. G. van Ewijk Losweg 7

Fam. G. Bekamp Hondenhoekseweg 1

Diensten Vorchten

05-11-2017	09:30	ds. D. ten Voorde	Nunspeet
12-11-2017	09:30	ds. G.J. vd Top	Doopdienst Fabian Remmers
19-11-2017	09:30	ds. A. van Veluw	IJsselmuiden
26-11-2017	09:30	ds. J. Smit	Vorchten
03-12-2017	09:30	ds. C. van Dam	Ermelo

Agenda

- 6 nov. 19.00 uur Catechisatie 12-16
20.00 uur Catechisatie 16+
- 6 nov. 20.00 uur Mannenavond in de Verbinding (dicipelschap)
- 11 nov. 20.00 uur Filmavond Maarten Luther
- 12 nov. 19.30 Alpha cursus (bidden)
- 13 nov. 19.00 uur Catechisatie 12-16
20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde
- 15 nov. 20.00 uur Kerkenraadsvergadering
- 16 nov. 9.15 uur Zus en Zo vrouwenochtend
- 20 nov. 19.00 uur Catechisatie 12-16
20.00 uur Catechisatie 16+
- 23 nov. 20.00 uur gemeenteavond (zie info elders kerkblad)
- 26 nov. 19.30 uur Alpha cursus (bijbel lezen)
- 27 nov. 19.00 uur Catechisatie 12-16
- 30 nov. 9.15 uur Zus en Zo vrouwenochtend

Uitzendingen Radio 794

05-11-17	Immanuël gemeente	ds. J. Zomer	10.00u
12-11-17	Sionskerk Epe	ds.T.E. Van Spanje	09.30u
19-11-17	Chr. Geref. Kerk Heerde		09.30u
26-11-17	Herv. Gemeente Heerde	ds. G.J. Röben	09.30u
03-12-17	Vrije evangelische gemeente	ds. J.M. Weststrate	10.00u

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk **1 december** inleveren bij Johan Vorderman E-mail: j66vor@hetnet.nl

Voorganger:

ds. G.J. v/d Top Kerkweg 19 8193 KJ Vorchten 0578 631297 email: gjvdtop@hetnet.nl

Kerkrentmeesters:

Jan Wonink Kerkweg 3 8193KJ Vorchten 0578 631206

Henri Bredenhoff Wolbertsdijk 3i 8191NW Wapenveld 038 4477930

Wim van de Weg Gagelkampweg 10 8181SR Heerde

Diakenen:

Jeroen Topfer Kerkweg 18a 8198KJ Vorchten 0578 631575

Hein Vels Wolbertsdijk 9 8191NW Wapenveld 038 4470061

Vacature

Ouderlingen

Herman Colijn Kerkweg 32 8193KL Vorchten 0578 696886

Johan Vorderman Losweg 5 8193KC Vochten 0578 631650

Vacature

Koster:

Ton v/d Vosse Papenlandseweg 7 8193 KH Vorchten 0578 631316

Organist:

Albert Dijkslag Losweg 8 8193 KC Vorchten 0578 631205

Bankrekening kerkrentmeesters NL04RABO0326501401

Girorekening „ NL82INGB0001687120

Bankrekening diaconie NL93RABO0326583025

Bankrekening jeugdraad NL39RABO0326527834

Als secretaris van de PCOB afdeling Heerde-Wapenveld wil ik u vragen of u onderstaand persbericht op zou willen nemen in uw blad. PCOB staat voor Protestants Christelijke Ouderen Bond.
met vr.gr., Annie Reil-Vorstelman, secr.

Persbericht:

Uitnodiging PCOB bijeenkomst op woensdagmiddag 15 november, 14.30 uur in het Trefpunt aan de Kanaalstaat te Heerde

Spreker: Mr.E Feijen van Notariskantoor Feijen & de Vries

Onderwerp: o.a. het Levenstestament