



April 2024

30e jaargang nr. 4

HET VORCHTER KERKBLAD

www.kerkvorchten.nl

Pleegzuster bloedwijn

Kent u het nog, de bekende fles Pleegzuster Bloedwijn? Hielp zo ongeveer overal tegen. Tegen moeheid, tegen slapte en tegen lusteloosheid. Aan de rode wijn waren ijzer, calcium en ginseng toegevoegd. Met name vrouwen en kinderen werd in de jaren vijftig geadviseerd er regelmatig een glaasje van te drinken. De advertentietekst luidde: "Maakt u niet ongerust, U wordt weer fit en flink, tot alle werk in staat, als u een poosje Pleegzuster Bloedwijn drinkt!" Zelfs voor mannen zou het drankje een goed middel zijn tegen de 'overspanning'. Nou, daar wisten sommige mannen natuurlijk wel raad mee. Die waren opeens heel vaak... in de overspannenheid. In 1998 verbood de Reclame Code Commissie het drankje nog langer aan te prijzen als medicijn. Het is nog wel verkrijgbaar hier en daar, maar het is dus gewoon alcohol.

Ik moet ook terugdenken aan gesprekken die plaats kunnen vinden rond een ziekbed. Vooral dat moment, waarop tegen de patiënt wordt gezegd, we kunnen niet zoveel meer voor u doen. Op dat moment zeg ik voorzichtig: we kunnen juist nu heel veel doen! Rustig bij elkaar zitten, niet te veel tekst en juist in de stilte groeit het gevoel, dat je daar niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën bent. God is als derde aanwezig. Dat voel je gewoon. Dat worden vaak hele heilzame gesprekken. Wij hebben op zulke momenten geen pleegzuster nodig, maar een pleegbroeder. Een pleegbroeder, die Zijn eigen 'bloed' voor ons gaf, Jezus Christus. Jezus zegt (Johannes 15): "Ik ben de ware wijnstok, blijft dicht bij Mij. Dán zul je veel vrucht dragen. Dán zal je vreugde volkomen zijn." Ik vind het bijzonder, hoe bemoedigend en vol geloof gesprekken kunnen zijn, die juist ernstig zieke mensen zelf vanaf hun ziekbed soms voeren met degenen, die op bezoek komen. Zo dragen zij veel vrucht. Pleegzuster Bloedwijn hebben wij dan niet nodig. De kracht van Pleegbroeder Bloedwijn Jezus Christus des te meer. Zo mag je elkaar vol geloof blijven bemoedigen. Het helpt tegen de moeheid, tegen slapte en tegen lusteloosheid. En mannen, dát geloof helpt zelfs tegen de overspanning!



Pastoraat

We leven mee met de familie de Graaf van de Marledijk 13, 8198KP in Marle. Door een heftig influenzavirus overleed Gerrie de Graaf-Bijsterbosch, die onlangs in Wendackers was opgenomen. Maar hetzelfde virus velde ook zoon Klaas die naar het ziekenhuis moest en behandeld moest worden in de Intensive Care. Klaas begint nu weer iets op te knappen, maar het was allemaal wel heel pittig ten huize van de familie de Graaf. Elders in dit kerkblad zal Marina de Velde, die wijkouderling en buurvrouw is, hier nog iets meer over schrijven.

Gerrie Draaijer-van Lohuizen van de Revelingseweg 61, 8191 KJ heeft erg veel pijn in haar rug en wervels en kan nauwelijks meer lopen. Doktoren denken nu aan een versleten heup, daar zal ze nu binnenkort aan geholpen worden. Altijd pijn is verschrikkelijk, u veel sterkte en Gods nabijheid toegewenst.

Ton van de Vosse mocht inmiddels starten met behandelingen, een combinatie van een serie korte bestralingen en een chemokuur. Hij is er monter onder, maar de weg die hij samen met Gerrie gaat, is natuurlijk wel zwaar. Gelukkig hoeven jullie dit deel van je levensweg niet alleen te lopen, Hij is erbij! Beiden veel sterkte toegewenst.

Belijdenisgroep

Na Pasen is de zoekersgroep omgevormd tot een belijdenisgroep. We komen regelmatig bij elkaar en naar het laat zich aanzien, hoopt deze groep op Eerste Pinksterdag belijdenis te doen. Een bijzonder moment in hun leven en in het leven van hun ouders. Mocht iemand nog overwegen om mee te doen, bel mij dan deze week nog even.

Ontmoeting tussen alle plaatselijke predikanten en het college van Burgermeester en wethouders

Eens per jaar vindt deze bijeenkomst plaats in het Raadhuis. Burgermeester en wethouders nodigen dan alle predikanten uit de gemeente Heerde uit. Dit keer werd vooral gesproken over de gezamenlijk georganiseerde week van de verslaving vorig jaar. Ook kwamen de plannen rond Heerde 850 voorbij, waarin de kerk van Vorchten hopelijk weer een belangrijke rol mag spelen. Het is wel bijzonder dat in de gemeente Heerde de contacten tussen overheid en kerken zo goed zijn. De nieuwe burgermeester bezoekt op dit moment tijdens een zondagsdienst alle kerken in de gemeente, hij hoopt binnenkort ook Vorchten aan te doen. Goed initiatief!

Apeldoorn

Langs de snelweg de A 50 ligt de nieuwbouwwijk Zuidbroek. Daar heeft de landelijke PKN samen met een aantal Apeldoornse kerkleden een paar jaar geleden de pioniersplek de Fontein gestart, midden in de nieuwbouwwijk. Ik ben daar vanuit mijn landelijke werk destijds bij betrokken geweest. Deze jonge gemeente wordt nu uitgebouwd en is op zoek naar een nieuwe predikant. Dat ga ik niet doen. Maar op de vraag of ik ze niet wil voorthelpen totdat er een nieuwe predikant is gevonden, heb ik ja gezegd. Dat betekent dat ik op dinsdag en donderdag (dat was al zo) in Vorchten actief blijf en op woensdag (en eventueel vrijdagmorgen) in Apeldoorn. Het gaat daar met name op bezoekwerk. Daarmee is de week aardig gevuld. Het is ook wel bijzonder om mee te maken hoe vogels van verschillende pluimage een nieuw kerkelijk dak vinden in zo'n pionierende jonge gemeente. Ook is het mooi om mee te maken, hoeveel ouderen zich daar ook toe aangetrokken voelen. Zij zeggen, hier hebben we ons hele leven al naar verlangd. Een jonge pionierende gemeente, die geen enkel onderscheid maakt in kerkelijke afkomst van haar leden. Voor alle duidelijkheid, u mag me elk moment van de week bellen of mailen, dat verandert niet. Ik wens u een mooie aprilmaand toe, ook namens Jenny: zingend op weg naar Pinksteren!



Geloofsgemeenschap 'De Fontein'
Protestantse Gemeente Apeldoorn

Overlijden Gerrie de Graaf

Op 6 maart is overleden ons gemeentelid Mw. G.de Graaf-Bijsterbosch. Gerrie woonde sinds december 2023 op Hofje Wendakker maar werd eind februari ziek door een influenzavirus. Ook haar man Wim en zoon Klaas, wonende in Marle, werden ziek van dit virus. Wim knapte op na een kuur maar Klaas moest met spoed naar het ziekenhuis waar hij een aantal weken in slaap is gehouden. Van het overlijden van zijn moeder hoorde hij pas nadat de begrafenis op 13 maart had plaatsgevonden. We zijn dankbaar dat het met de gezondheid van Klaas de goede kant op gaat maar we denken aan dit gezin dat zo zwaar getroffen. Gods nabijheid toe gebeden in deze zware tijd!

Bezoek Fred Hissink

Op zondag 10 maart hadden we Fred Hissink op bezoek in de kerk en na afloop in de Verbinding. Hij sprak over en wat de organisatie Bartiméus doet. Het is een man die zelf 'ervaringsdeskundige' is doordat hij 6 jaar geleden een oogziekte kreeg. Hij kreeg glaucoom een oogziekte aan de oogzenuw en daardoor bijna het gehele zicht kwijt is. Hij vertelde over zijn revalidatie bij het Bartiméus fonds, en ook welke alternatieven er zijn om toch je doelen te bereiken ook al heb je een visuele beperking.

De diaconie.



Muziekgroep Vorchten

Met onze muziekgroep hebben we twee keer een kerkdienst mogen begeleiden. We vonden het mooi om hier gezamenlijk mee bezig te zijn. Uiteindelijk hadden sommigen er toch wat minder plezier in om dit vaker te gaan doen. Daarom hebben we voor nu besloten om dit te stoppen. Misschien kunnen we dit op een later moment nog weer eens oppakken. Heb je ideeën hiervoor laat het ons dan weten.

Namens de kerkenraad, Hettie Töpfer



Opendeurdienst

De laatste Open Deur Dienst van dit seizoen is op zondag 14 april. In dit seizoen behandelen we gelijkenissen van Jezus. Het Bijbelgedeelte voor deze middag is de gelijkenis die gaat over de zaaiër die zaait (Markus 4:1-9). Het thema is 'Wat heb je nodig om te groeien'. Dat is niet alleen een boodschap voor kinderen maar ook (of juist) een boodschap voor ouders, opa's en oma's. Onze eigen predikant Hans van Ark gaat dit thema uitleggen. Het Kinderkoor De Herghesangertjes uit Heerde, o.l.v. de dirigent Henk van der Maten, komt zingen. Neem je vrienden mee! De dienst begint om 16.30 en vooraf is er koffie/thee/fris met wat lekkers.



Maart 2024 Vanuit de kerkenraad

- Buitendiensten: De kerkdiensten zullen dit jaar bij geschikte weersomstandigheden in de maanden juni t/m augustus alleen op de eerste zondag van de maand buiten worden gehouden.

Kerkrentmeesters

- Er zijn vacatures voor een scriba en twee kerkrentmeesters, de vacaturecommissie gaat zich hierover buigen en komt in april met een voorstel.
- Kusterschap: Ton van de Vosse heeft aangegeven voorlopig te stoppen als koster. We zijn blij dat Wilco voorlopig deze functie heeft opgepakt voor de zondagen, wel wordt nog gezocht naar iemand die door de week beschikbaar is als koster.

Diaconie

- Terugblik op 10 maart: Fred Hissink van stichting Bartimeus had een indringend maar inspirerend verhaal. Het was een mooie meeting met redelijk wat animo vanuit de gemeente.
- Het klussen bij Groot Stokkert was een mooie activiteit met een goede bijdrage vanuit Vorchten!

Pastoraat

- De kinderdienst van 3 maart wordt geëvalueerd. Kinderen en leiding van de kindernevendienst kijken terug op een mooie ochtend. Het was een feest om zoveel kinderen in de kerk te hebben en voor de kinderen bijzonder dat het even helemaal om hen ging! De aandachtspunten die er waren zijn met de kindernevendienst opgepakt.
- We bespreken de Stille week: Elke avond van 19.00 tot 19.30 is er een samenzijn in de kerk, ingeleid door verschillende personen. We komen bij elkaar ter voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen en willen dit doen met een lied, een Bijbeltekst en stilte. We gebruiken hiervoor materiaal van Tear Fund.
- De Muziekgroep gaat helaas stoppen. De pianist Frans Durieux is wel bereid om af en toe ingeroosterd te worden om de samenzang te begeleiden.
- Marina vd Berg en Roy Hofman gaan trouwen op 7 juni a.s. in Bussloo op 7 juni. Hans van Ark zal de trouwdienst leiden.

Predikant

- Op 24 april is er een bijeenkomst van 'Vier kerken langs de IJssel', een initiatief vanuit Vorchten om met Veessen, Vorchten, Welsum en Terwolde als vier kleine gemeenten te zien hoe we elkaar kunnen versterken.



Van de kerkrentmeesters

1. Kerkbalans 2024: Toegezegd is € 24.585 en reeds ontvangen is € 14.265
2. Open Kerk. De subsidieaanvraag bij het solidariteitsfonds van de PKN voor ons Open Kerk project, is afgewezen. Ook ons tweede verzoek werd helaas niet gehonoreerd. Maar we gaan door.
3. Lekkage kerktoren. Deze is op 18 maart jl. door de Monumentenwacht gerepareerd.
4. Consistorie. De muurbepoelstering laat los. Deze wordt binnenkort gerepareerd.
5. Pastorie. De verwarming wordt vernieuwd. In de loop van april gesprek met de installateur voor advies en prijsopgave.
6. Molenfietstocht is op zaterdag 11 mei. MFC en kerk zijn dan open.
7. Zaterdag 6 juli 'beukenhaagknipdag' bij de kerk.
8. De monumentendag is op 14 september. De kerk is dan open.
9. Heerd850. MFC Vorchten heeft op 26 maart belegd voor ideeën om in Vorchten aandacht te geven aan 850 jaar gemeente Heerde in 2026. Dit is vertaald in een aantal activiteiten die is voorgelegd aan de commissie Heerde850. Onze kerk speelt daarin een belangrijke rol. Nu maar afwachten wat de commissie besluit. Dat horen we in oktober.

Met vriendelijke groet, Adri Veldwijk

Dooptekst

Mandy Christina van Werven dochter van Chris en Yvonne van Werven mocht op 1e Paasdag gedoopt worden.

De dooptekst die ze ontving was: 1Korinthiërs 13 vers 7:

De Liefde: alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.



Paaskaars

Hoewel de tradities verschillen, brandt de paaskaars in veel protestantse kerken gedurende het hele jaar, iedere zondagse dienst, omdat iedere zondag een viering van Pasen is. Hij brandt dus tot aan de dienst op Goede Vrijdag. Tijdens de dienst op Goede Vrijdag wordt hij gedooft en de kerk uitgedragen. Daarnaast brandt de paaskaars bij elke uitvaartdienst. Want juist daar waar de dood zo pijnlijk aanwezig is, mag de paaskaars, het paassymbool van het geloof in de opstanding uit de doden aanwezig zijn.

Op 1e Paasdag is de nieuwe kaars brandend binnengebracht.

De oude Paaskaars wordt dit jaar geschonken aan Ton en Gerrie van de Vosse.



Terugblik Gemeentemiddag Paasviering 2024, door de ogen van Eric Kolkert

Op dinsdag 26 maart jl. om 14.30 was het zover. In de Verbinding was al een gezellige drukte en voelden we ons meteen welkom. Tot onze vreugde zijn ook Ton en Gerrie van de Vosse aanwezig en, al was het kort, ook Riek Niesing. We kijken even rond: Op de tafeltjes staan vaasjes met narcissen. Aan iedere narcis hangt een kaartje met een hartelijke Paaswens, bedoeld om na afloop mee naar huis te nemen. Ook vallen de paaseieren op in de fleurige dopjes. "Van de rode beer", hoor ik iemand zeggen. De gereedstaande kopjes worden al spoedig gevuld met koffie of thee. Dan klinkt een warm welkomstwoord en wordt de viering geopend met gebed. Van de vrijwilligers die dit alles voor ons ouderen organiseerden hadden ook verscheidene aandeel in de viering, zo bleek uit het keurig afgedrukte programmaboekje. Het werd een mooie Viering, met tussendoor een koffiemomentje, samengesteld uit: prachtige liederen, een troostvol gedicht, een aangrijpend filmpje en luisterlied, tevens een mooie meditatie van ds. Van Ark, die ons een hoopvolle blik op een toekomst met de Here Jezus opende. Hij ging hierbij uit van Johannes 1: 29-34 en Jesaja 53: 5-7. De hele viering, de meditatie in bijzonder, droeg als thema "Zie het Lam". Zo uitten we onze dankbaarheid voor wat de Here Jezus voor ons volbracht aan het kruis en strekten we ons ook alvast uit naar Pasen.

Toen een Zegen was gevraagd, hebben we genoten van een heerlijke Paasmaaltijd, vol met milde gaven en voorzien van prachtig gevouwen papieren paasservetjes. Eerst wat lekkere apéritiefjes en daarna de maaltijd zelf, met soep vooraf. Ondertussen klaterde het van de geanimeerde gesprekken. Wat gezellig en smakelijk allemaal. Toen iedereen verzadigd was wenste de activiteitencommissie ons rijk gezegende Paasdagen. Wij brachten op onze beurt hulde aan de vrijwilligers met een klinkend applaus. Menigeen deed bij vertrek een gulle vrijwillige gift in het gereedstaande mandje. Ruim drie uur fijn verblijf in de Verbinding was hiermee afgelopen. Voor de vrijwilligers gold dat niet. Zij bleven nog achter om alles op te ruimen. In de hoop dat we tegen Kerst weer zo samen mogen komen danken wij allen die dit mede mogelijk maakten. Met name: ds. Van Ark, organist Albert Dijkslag, Gerrieke van Norel, Janny Vels, Diane en Johan Vorderman, Driesje Wonink en Gerdien Wonink. Dank jullie wel!



Collecte

14 april Rwanda, kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

21 april De Regenbooggroep

Oppasrooster

APRIL

7 Karlijn

14 Gera - Dora

21 Henriët

28 Ashley - Ilona



Kinderlied voor de maand april

In de maand april zal elke zondag het kinderlied Onder, boven, voor en achter worden gezongen.

Schoonmaakrooster

De Verbinding week 18 29 april-4 mei Jennie, Zwier, Driesje

De kerk week 16 15-20 april Hettie en Korrie

Koffiedrinken na de dienst

7 apr. Fam. W. Dijkhof en fam. T. vd Berg

5 mei. Fam. A.M. Hottinga en Korrie Doorn



Agenda Locatie De Verbinding tenzij anders vermeld

8 april 20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde Marledijk 23

10 april 18.45 uur Follow Me

11 april 9.30 uur Zus en Zo

11 april 19.30 uur Handwerkcafé

14 april 16.30 uur Opendeurdienst

15 april 20.00 uur Mannenavond

17 april 9.30 uur koffieochtend Boerbrink Veessen

17 april 19.30 uur Kerkenraadsvergadering

24 april 18.45 uur Follow Me

25 april 9.30 uur Zus en Zo



Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 26 april inleveren bij Johan Vorderman

Johan.vorderman@kerkvorchten.nl

Kerkdiensten

gast vr/hr.

| | | | gast vr/hr. | |
|--------|-------|---------------------|-------------|---------|
| 7-apr | 9.30 | ds. R.A Houtman | Merry | Jeroen |
| 14-apr | 9.30 | ds. A.J. Bouwknecht | Willemien | Theo |
| 14-apr | 16.30 | ds. J.P. van Ark | | |
| 21-apr | 9.30 | ds. K. van der Kamp | Wilma | Germa |
| 28-apr | 9.30 | dhr. J. Kroon | Krista | Richard |

Kinderdienst 3 maart

3 maart jl. was de kinderdienst waarin het kindertheater van professor Cool op bezoek kwam. De kerk was mooi gevuld met jong en oud. Het was ook mooi om te zien hoe hierin de verbinding was met de jeugd vanuit Veessen.

Nadien is de dienst geëvalueerd, het was mooi om te horen dat veel ouderen de dienst ook als positief hebben ervaren, zij gaven aan dat dit ook belangrijk is: 'de jeugd heeft de toekomst!'

Samen met de kinderen hebben we tijdens de kindernevendienst ook teruggekeken op de dienst.

De ervaringen van de kinderen waren allemaal positief. De reacties waren zoal: leuk, het was een keer echt iets anders, professor cool was echt beter als een saaie dominee, dit moeten we vaker doen!

Op de vraag wat ze zoal geleerd hebben van professor Cool waren de antwoorden: dat je altijd trots op jezelf mag zijn, dat ik goed ben zoals ik ben, dat we allemaal talenten hebben en als je op reis gaat neem je deze ook altijd mee in je rugzak, dat goochelen cool is.

Op de vraag wat de kinderen hun talenten zijn waren de antwoorden: kleuren, gamen, voetballen, papa helpen op de boerderij, turnen, knuffels geven aan papa en mama, fietsen.

Vanuit de kindernevendienst kijken we terug op een goede dienst en prettige samenwerking met de kindernevendienst van Veessen.



COLOFON

Voorganger:

Ds. Hans van Ark 06-21879108 hans.van.ark@kerkvorchten.nl

Kerkrentmeesters:

Henk Jan Dalhuisen 06-39 20 59 41 HenkJanDalhuisen@kerkvorchten.nl

Wim van de Weg 0578691032 wim.van.de.weg@kerkvorchten.nl

Adri Veldwijk 06-53502803 adri.veldwijk@kerkvorchten.nl

Diakenen:

Hein Vels 0384470061 hein.vels@kerkvorchten.nl

Bert Draaijer 06-24145890 bert.draaijer@kerkvorchten.nl

Driesje Wonink 06-45671064 driesje.wonink@kerkvorchten.nl

Ouderlingen:

Hettie Töpfer 06 14354157 hettie.topfer@kerkvorchten.nl Ouderling Heerde- Oene- Epe- Zwolle

Johan Vorderman 06-12098831 johan.vordeman@kerkvorchten.nl Ouderling: Vorchten

Marina de Velde 0578631216 marina.de.velde@kerkvorchten.nl Ouderling: Marle-Wapenveld

Scriba:

Emiel Weeda 06-38315672 scriba@kerkvorchten.nl

Koster:

Ton van de Vosse 0578631316

Organist:

Albert Dijkslag 0578631205

Livestream:

Jeroen Töpfer 06-36229728

Ledenadministratie:

Theo van de Berg 06-12538571

Kerkblad:

Germa Smit 06-82659093

Johan Vorderman 06-12098831 johan.vordeman@kerkvorchten.nl

Collectemunten:

Gerrit van Ewijk 06-51632526

Bankrekeningen:

Kerkrentmeesters NL04RABO0326501401

Diaconie NL93RABO0326583025

Reserveren de Verbinding

Marten van Oorspronk 06-22653934 Reserveren algemene activiteiten en privé

Johan Vorderman 06-12098831 Reserveren kerkelijke activiteiten

Wilt u De Verbinding reserveren? Zorg dat u het op tijd reserveert.

Bijeenkomst PCOB Heerde-Wapenveld

Senioren uit onze gemeente zijn van harte welkom op de bijeenkomst van de PCOB op woensdagmiddag 17 april om 14.30 uur in het Trefpunt aan de Kanaalstraat in Heerde.

Voor de tweede keer in dit seizoen hebben we Remedica uitgenodigd om een middag voor ons te verzorgen. Na "Positief in het Najaar" neemt mevrouw Katja Fledder ons nu mee voor "Vitaal in het Voorjaar". Remedica is een organisatie die zich richt op het ontwikkelen en verzorgen van voorlichting op het gebied van gezondheid en welzijn. Belangstellenden zijn van harte welkom en de toegang is gratis. Info: e-mail pcobheerde@gmail.com of tel.nr. 0578-696822

Steun informatie punt, STIP, is er voor iedereen

Het Klankbord Veessen heeft een werkgroep samenleving. Deze heeft regelmatig gesprekken met Wethouder van Ommen en inmiddels ook met mensen van STIP. In de 'Schaapskooi' staat regelmatig waarvoor je allemaal bij STIP terecht kunt.

STIP is er voor individuele vragen van inwoners en voor zorg en ondersteuning, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.

Naast individuele vragen denken de mensen van STIP ook graag mee met activiteiten en vraagstukken die voor kleine groepen gelden. Zo zijn de dames opbouwwerkers te gast geweest op de maandelijkse koffieochtend voor iedereen. Na een eerste kennismaking zijn zij nieuwsgierig naar wat er leeft bij de inwoners van Veessen. Met name wat kan STIP/gemeente bijdragen aan het leef-genot in uw omgeving?

Zij denken graag mee hoe ideeën of plannen kunnen worden gerealiseerd!

Nicky en Bianca van STIP zijn er voor ideeën of vragen voor of over Veessen.

Wie zijn de opbouwwerkers?

Nicky is er voor de dorpen Veessen, Vorchten en Wapenveld, zij is bereikbaar via n.jellema@heerde.nl of op 06 819 040 28. Bianca voor Heerde, zij is bereikbaar via b.boevenbrink@heerde.nl of op 06-34473734

Ouder worden

Bij het ouder worden kunnen er allerlei veranderingen ontstaan. De partner kan wegvallen zodat u na jaren samen zijn alleen verder moet. U kunt minder goed lopen of fietsen of misschien niet meer autorijden, waardoor u minder contact heeft met andere mensen en meer afhankelijk bent van anderen. Mireille kan als welzijnscoach met u meedenken door samen met u te kijken wat voor u passend is om onder de mensen te blijven.

U kunt denken aan mensen ontmoeten door activiteiten met leeftijdgenoten, beweging voor ouderen, maar ook samen praten over onderwerpen die bij u passen (zingeving).

Een gesprek met Mireille kan u helpen om andere, misschien nieuwe 'uitjes' te ontdekken die leuk zijn om te doen.

De praktijkondersteuner van de huisarts of de fysiotherapeut kunnen u doorverwijzen via 'Welzijn op Recept' maar u kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Mireille Tielkes.

Mireille Tielkens is Welzijnscoach Ouderen, zij is bereikbaar via m.tielkes@heerde.nl of 06 819 039 96

Voor meer informatie www.stipheerde.nl

Stip – Sportlaan 2, Heerde. Tel: 0578-699499

Namens werkgroep samenleving van Klankbord Veessen,

Delen we dit bericht ook graag met de inwoners van Vorchten

Marrie Stoffer, info@klankbordveessen.nl

